

Yetzer Shalom: Inclinations of Peace

ונטיות של שלום

by Rabbi Eh'bed Baw'naw
(Christopher Fredrickson)

Introduction

January 9th of 2013 started my journey in a new facet of my faith. Being a Torah observant believer in Yeshua for roughly four years at that point a form of wisdom entered into my life that came to stay within my heart, within my “*yetzer*” (Inclination of one's self). The next few months became months of application as opposed to just learning the things I took pride in during that point in my walk. Before January 9th I took great pride in the fact that I knew the Hebrew language and was close to mastering Aramaic. I had studied the written word, the writings of the rabbis and sages and yet never found total fulfillment until my life changed in January 9th of 2012.

During this point in my life, I prided myself on my scholarly achievements. I had recently finished my rabbinical studies and I found myself in what seems to be a Fox News like arena of theological debate on a daily basis. I could prove my point through the Hebrew language, through my knowledge of idiom and the vast amount of books I had read. But I never knew the proper way to apply the Torah. I think secretly I still felt a little bondage because of the fact I didn't know how to apply the Torah. Years of study, painstaking hours on the radio and writing several articles and books over the years did not prepare me for what was about to happen in my life. Around February 26th I started to take a look at the wisdom that was given to me as a precious gift in my life that had been passed down lovingly in honor to me. I learned several lessons in this two months of time and the journey still did not end.

I started to see the Torah not as outward expression of our love for the Father, much like my former religious

institution saw the mikvah as such. But rather I started to see the Torah as behavioral introspection with that protrudes out from one's "yetzer". I was focused a great deal on words of edification and healing through words of kindness, which I later found out are empty without acts of kindness when looking at the original language.

I focused a great deal of time on the Torah as MY instruction as opposed to a weapons to strike down my former religion and point fingers for the needs of validation. I realized that I signed a ketubah with my Creator and that one must look at the Torah introspectively. An amazing individual loved me through her wisdom and correction. The things she taught me through her own kind words, kind acts and through her selflessness changed my life and caused me to say, "this must be taught". I had to step outside of my comfort zone and realize that a rebuke brought on by "*yetzer hara*" (inclinations of evil) though the words may be that of righteousness that the inclination itself whether of shalom (peace) or (hara) evil is what really carries the body of the message and attaches itself.

These writings, though each is very short are things I can assure you will change your walk, and it will cause you to look within yourself and will work as introspective soul correction that each and every single one of us really needs in order to grow in our walk with Hashem.

If you wish to read a book to prove your point that Torah is for today, or that Yeshua is the Messiah, then this is not the book for you. Sometimes we must step outside the political debate arena and look at the soul correction we need so that we may be able to prove Torah is for today and that Yeshua is our Messiah in the way that we walk in shalom. That is the greatest witness, and it does not require words or fancy little graphics, it starts within one's "*yetzer*" and it changes who they are.

If you wish to learn how to live for God, and feel a fulfillment in keeping his Torah, have better relationships with those around you and learn to no longer feel the Torah as bondage, then this is the book for you. If you wish to make a major impact on the people around you and in turn make a major impact within yourself then this book is for you. This is a book about applying the Torah and walking with it imprinted within our hearts and having it become a part of us through shalom.

It is interesting I never in my life expected these collection of writings to become a book. A majority of these writings were postings I put on social media websites like Facebook and some of them came from responses to emails or from my website www.NazareneMedia.net in our blog section. When I was told by many how a majority of these posts had made them look at the Torah in a much different light many suggested these ideals and principles be turned into a book. I dismissed the idea until I thought and said, “what better way to have the things I was taught to live on than to put them in book form?” So I went through many postings in various places combed through over 500 pieces of writings and chose the ones that had the greatest impact on others and on myself and compiled them in this book “Yetzer Shalom: Inclinations of Peace”. This book is both for the beginner and the elder, both can take a great deal from this book if applied.

Never in my life did I think I would be “a servant” it came time for me to chose my Hebrew name, when I chose it, I told that special person in my life. I said, “hun I chose my Hebrew name” she said, “what is it?” and I said, “Eh'bed Baw'naw....it means 'A servant who edifies'” I could hear the smile over the phone when she said, “that is so fitting and it is who you are”. I made a vow to always be a servant who edifies the body thus was another reason for this project. If you are reading this on your computer or on your e-Book

device, I am proud to give you this e-Book for free . We also have a loosely restricted copyright on this book that allows other ministries to sell this book in order to raise funds for their ministry. Let me make this very clear, Nazarene Media nor myself make a dime from the sale of the hardback of this book, we priced it \$1 over wholesale to give you an amazing quality hardback book with a beautiful dust cover the best binding for the book and the highest quality paper or this book. The \$1 over wholesale goes to the organization “Autism Speaks” to help them be servants to special needs children. I find that it is our job as “kings and priests” to help those who need it in our communities and this book is the encompassment of that ideal. If you wish to sell the paperback version of this book to help your ministry raise funds email me at Christopher@NazareneMedia.net and we will put your logo on the cover of the softcover of the book and 100% of the profit of the book will go directly to your sales of the book via PayPal. So contact me if I can help in being a servant to you. Enjoy the book.

Rabbi Eh'bed Baw'naw

Christopher Fredrickson

Endorsement From Sarah Jacobs Chandler

Christopher Walter Fredrickson is a young man who has devoted his time to Radio, edifying Believers and teachings that encourage Believers to walk the Way of Y'shua. Of the Netzarim faith, which is the original faith of the Talmidim (Disciples) of Y'shua, Christopher teaches Torah each week, defining how we are to live according to YHWH's Word, whether it be in Torah, the Haftarah or the B'rit Chadashah.

People are out of control, Believers and non-believers are alike behaving in a worldly and hateful manner. Hypocrites! We are commanded not to murder others with our words, or our behavior, we have been called out to be separate from the world in everything we do or say...we should be different in our practices, we are to please YHWH and not play at being followers of YHWH/Y'shua but have the pure motives in our heart that is pleasing to YHWH.

Throughout the Bible we see how we, as Believers, are to behave. Is hate returned with love? What kind of example are you setting when you use social media to commit such sin as lashon hara (speaking evil, or an evil tongue, such as gossip, lies, slander etc.) which truly comes from within your heart – so, if your heart belongs to YHWH you should have a pure heart. Ps. 51:12 “Create a pure heart for me, O YHWH, and a steadfast spirit renew within me.” YHWH has no time for cruel and evil speaking, “Your tongue devises treachery, like a sharpened razor that works deceit. You have loved evil more than good, falsehood more than speaking righteousness, Selah. You have loved all devouring word, a tongue of deceit. Likewise, YHWH will shatter you for eternity; He will break you and tear you from the tent, and uproot you from the land of life.” Psalm 52:4-7.

Do Believers think that they can continue down this

path strewn with evil intentions? Like a razor, an evil tongue cuts deep, way deeper than the speaker originally intends – is it worth risking your soul over?

This book has come about from much that is going on amongst the Body of Believers today; especially on social media; the sin of Yetzer Hara (evil inclinations of the heart) and the sin of Lashon Hara (evil speaking, mean words, unkind words etc.) speaks strongly to the reader about their conduct as representatives of YHWH on this earth. The loudest Gospel anyone of us will preach/teach or exemplify is how we live our daily lives.

This is a must read for anyone who would honestly say that they need to clean out the closets of their hearts and fully dedicate themselves to living a life that is pleasing unto YHWH.

Sarah Jacob's Chandler

Inclination #1

Tzaddikim draw down and reveal God's Divine Presence in the world (Shir HaShirim Rabbah 5:1).

This in many ways is what Yeshua meant by being the "mussar" (light, applied admonition, wisdom) to the world (Matthew 5:14). We must all strive to be tzaddik not in the things we say, it is in the things we do. The two most important Mitzvot are the starting point, we learn to love first so we may properly apply the Torah (Mark 12:28-34) (Talmud Shabbat 31a). Then we progress to obedience and self control which is when we apply the Noahide laws so we can be trusted with a little and then progress to being trusted with more. (Acts 15:29) (Sanhedrin 56a).

The fact is there are steps, one does not do open heart surgery their first day of medical school. The same is true with learning and applying Torah and starting in this journey of Messiah and Torah. Many say, "we'll just start reading", I say, let's not throw a baby into the pool without their floaties on. I think that when we are dealing with a person's life, and we are dealing with a person's soul in many ways we must start them out slow and monitor their progress as leaders.

The former leadership that is about to go out soon, their way of mentoring was "buy my teachings, watch my videos and listen to my mp3s" this is dangerous and obviously their methodology has not worked considering we have people denying Yeshua or leaving the Netzarim Faith in droves. The blame falls upon our leaders acting like tzaddikim yet they do not qualify as even rabbis cause they do not take the time to guide the people, instead they are too busy traveling around the world to build their kingdoms. Because a man says good things does not make him a good man, the Pirkei Avos says to "BUILD many disciples" it is one of the three things listed in Pirkei Avos 1, notice it says

צדיק למשוך מטה, יחשוף אלוהים אלוהים בעולם שיר רבה חגרנה חמש אחת זה במובנים רבים הוא מה הישועה התכוון בכך שזהו אור, להחיל קביעה מתאימה הוטבעה, חוכמה לעולם (מת"ו חמש: ארבעה עשר. כולנו שואפים להיות צדיק לא את הדברים שאנחנו אומרים, הוא את הדברים שאנחנו עושים. את שני החשובים ביותר הם מצווה את נקודת ההתחלה, אנו לומדים לאהוב קודם לכן אנו עשויים כהלכה להחיל את התורה סימן שתיים: עשרים שמונה באמצעות שלושים וארבעה תלמוד שבת שלושים אחד. אז אנחנו העובדה היא יש מזדגות, ניתוח לב פתוח אחד אינו עושה את היום הראשון של בית הספר לרפואה. נכון עם לימוד תורה, החלת החל במסע זה של משיח התורה. רבים אומרים, "נהיה פשוט התחל בקריאת", אני אומר, בואו לא לשפוך התינוק לתוך הבריכה ללא ב. אני חושב כי כאשר אנו מתמודדים עם חיי אדם, ואנחנו מתמודדים עם נשמה של אדם במובנים רבים עלינו להתחיל אותם החוצה לאט, אחר מבצעים כמנהיגים. הנהגה לשעבר עומד לצאת בקרוב, בדרכם של המעקב שלי היה קונה בתורתו, לצפות בסרטוני וידאו שלי כדי להקשיב לי קובצי שמע זה מסוכן, ברור המתודולוגיה לא עובד שוקל לנו אנשים לשלילת יהושע או עוזבים את נצרים האמונה בהמוניהם. את האשמה כוזבת עם המנהיגים שלנו ממלא מקום כמו בעלץ צדיקים אך הם אינם זכאים כמו גם רבנים לגרום הם לא לקחת את הזמן כדי מדריך את האנשים, במקום זאת הם יותר מדי ממלכות. כי אדם אומר דברים טובים לא הופכים אותו אדם טוב, את מסכת אבות אומר לבנות העמיד תלמידים הוא אחד משלושת הדברים המופיעים אתיקה של אבות אחד, שהוא אומר עסוק בנסיעות ברחבי העולם כדי לבנות את

"build" many disciples, the Maharal of Prague made special note of this in the 1500s building disciples is not throwing them in the water before they can swim, building them means the tzaddikim would first build himself on a way that is not for his own glory but to be a better servant, when you see a teacher go the opposite direction, when it starts out about it being about YHWH then it progresses to be about more of their books, their tv shows, and their teachings etc, notice they lost their first love. A Tzaddikim will cause himself to become more irrelevant and make those around him more relevant cause the tzaddikim will then realize and come to terms with his own mortality, and he realizes the message is more important than he is, so he advances the message and decreases himself.

Inclination #2

I think a majority of brethren on Facebook and other Hebrew Roots radio stations need to read 2 Timothy 2:16-17:

"Avoid vain discourses in which there is no profit; for they very much add to the wickedness of those occupied with them. And their discourse, like an eating cancer, will lay hold upon many. And one of these is Hymeneus, and another Philetus"

Why are a majority of the posts on Facebook centered on yelling at those who do not keep Torah and finger pointing to their former religion? Is such a thing profitable for growth? Paul says to Timothy this is NOT what our focus should be and I have seen the products of this fruit being shown exactly as described in this verse.

לבנות" העמיד תלמידים, המהר"ל מפראג עשה הערה מיוחדת" של בניין זה רבע מאות תלמידים לא לזרוק אותן במים לפני שהם יכולים לשחות, לבנות פירושה היה צדיק הראשון לבנות את עצמו על האופן שבו הוא לא שלו הזוהר אלא להיות עבדו טוב יותר, כאשר אתה רואה מורה ללכת בכיוון ההפוך, כאשר הוא מתחיל לצאת לגבי אודות ה' ולאחר מכן הוא הולך להיות יותר את הספרים, את הטלוויזיה, את תורת וכו', שים לב הם אהבה ראשונה. צדיק תגרום עצמו כדי להפוך יותר רלוונטי הופכים אותו יותר ויותר רלוונטי לגרום צדיק אז להגשים, להשלים עם עצמו סטטיסטית, הוא מגלה את ההודעה חשוב יותר הוא, כך הוא ומקדם את ההודעה, מפחית את עצמו. איבדו את אני חושב שרוב אחיהם על פייסבוק בעברית שורשים אחרים תחנות רדיו עליך לקרוא שנית איטן שני ושש עשרה דרך אני חושב שרוב אחיהם על פייסבוק בעברית שורשים אחרים תחנות רדיו עליך לקרוא שנית איטן שני ושש עשרה דרך להימנע הוא כאלו מלמדות עד שאין רווח; הם מאוד להוסיף את רעתך של אלה שנכבשו עם אותם. השיח שלהם, כמו אכילת הסרטן, יניח החזק עם רבים. אחת של גברים אלה היא "היי, עוד פיל מדוע רוב הפרסומים בפייסבוק ממורכז על לצעוק עליי לאלו שלא לשמור על התורה ועל האצבע הצבעה על הדת לשעבר שלהם הוא כזה דבר רווחי לצמיחה פול אומר כדי איטן שלנו זה לא מה צריך להיות מוקד, ראיתי את המוצרים של פירות זה מוצג בדיוק כפי שמתואר פסוק זה

Inclination # 3

I am often wondered why many continually talk about Christmas and Easter to those who have a solely Hebrew Roots audience. This really bewilders me, because if you ask their audience "do you celebrate these holidays" they will say, "no" ok so why would someone do a teaching on these things for a Hebrew Roots audience? I think it is a constant need for validation which is a dangerous attribute for a teacher. It means they are unsure of them self psychologically thus they need validation from their peers so that they can feel they are correct. Thus, this shows that the teacher has a great deal of doubt about their faith if they need constant validation from those who already agree we must keep Torah.

Inclination #4

When I read 1 Thessalonians 2:1-12 I tend to see that we have some problems with the current wave of teachers we have in the Hebrew Roots:

"And you yourselves, my Brothers, know our entrance among you, that it was not in vain: but we first suffered and were treated with indignity, as you know, at Philippi; and then, in a great agony, with confidence in our Elohim, we addressed to you the Good News of the Mashiyach. For our encouragement proceeded not from deceit nor from impurity nor in deceit: but as we had been approved of Elohim to be entrusted with the Good News, so we speak not as pleasing men, but Elohim who searches our hearts. For at no time have we used flattering speech, as you know, nor a cloak of

אני לעתים קרובות תהית מדוע רבים ללא הרף לדבר על חג המולד, חג הפסחא למי יש אך ורק עברית קהל שורשים. זה באמת אותי, כי אם אתה שואל את הקהל לעשות לך לחגוג חגים אלה הם יאמרו, ללא אישור אז למה האם מישהו עשה ללמד על הדברים האלה שורשים עברית קהל אני חושב שזה קבוע צורך באימות שהוא מסוכן תכונה מורה. המשמעות היא אינם בטוחים מהם מבחינה נפשית עצמי ובכך הם זקוקים הם יכולים להרגיש שהם נכונים. כך, הדבר מראה כי מורה יש הרבה של ספק לגבי אמונתם אם הם זקוקים אימות מתמדת של מי כבר מסכימים אנו חייבים לשמור על התורה. האימות מחבריהם כך

כאשר קראתי מחאה להנהלת היריד הראשון שני אחת עד שתיים אני נוטה לראות כי יש לנו כמה בעיות עם הגל הנוכחי של מורים לנו עברית שורשים

וגם אתם עצמכם, האחים שלי, יודע הכניסה שלנו בקרב לך, כי הוא לא היה לשווא: אבל אנחנו הראשון סבל, טופלו עם השפלה, כפי שאתה יודע, המגורים פיליפי פארק; ולאחר מכן, נהדר ייסורים, בביטחון שלנו האשם, אנו הנדונה לך את החדשות הטובות של המשיח. לעידוד שלנו לא התנהל מתוך הטעיה ולא טומאה וטהרה ולא מרמה אבל אנחנו אושרה של האשם כדי להטיל את החדשות הטובות, כך אנו מדברים לא יראה כמו גברים, אבל מי האשם חיפושים ליבנו. עבור ללאיש לנו זמן ולב ידברו: דיבור, כפי שאתם יודעים, ולא איצטלה של

greed; Elohim is witness. Neither have we sought glory from men, either from you or from others, when we might have exerted influence as apostles of the Mashiyach. But we were lowly among you and, like a nurse who cuddles her children, so we also cuddled (you) and were desirous to impart to you not the Good News of Elohim alone, but also our own soul because you were precious to us. For you remember, Brothers, that we labored and toiled, working with our own hands by night and by day that we might not be authoritative to anyone of you. You are witnesses, and Elohim (also), how we preached to you the Good News of Elohim, purely and uprightly, and were blameless towards all them that believe: As yourselves know, we entreated each one of you as a father his children, and comforted your hearts: and we instructed you to walk as it becomes Elohim who has called you to His Kingdom and His glory."

Have we gotten to the point to where teachers talk about the authority of the Scripture yet they do not think they themselves must apply these authoritative words written within it in 1 Thessalonians 2:1-12? Brethren, if we must seek validation then the problem is not everyone else, the problem is the one needing that validation. This is why on PaRDeS Radio we do not air programs about other religions. Our hosts talk about our faith as Netzari and what we believe and we work together to move the body forward. Every station that is dying out there and every ministry out there that is dying is still talking about Catholicism, about pagan holidays or pagan practices and it seems to be a never ending loop of those kinds of teachings and the hosts needing validation cause they have out themselves into a position they were not ready for so to prove they are right the tactic is to prove everyone else is wrong.

Brethren we are never gonna grow if we stay stuck in a box of the need of validation. Many are wanting to learn how to

תאוות בצע; האשם הוא העד. אנחנו לא ביקש כבוד בין גברים, או לך או לאחרים, כאשר אנו עשויים להיות השפעה כפי שהופעל השליחים של המשיח. אבל היינו ירוד בקרב, כמו אחות המחזיק לסגור את ילדיה, ולכן אנו גם החזיק לך, היו אל-תתאו למטעמותיו והוא לחם כזבים: שוו לכם לא את החדשות הטובות של האשם לבד, אבל גם הנשמה שלנו משום יקרה לנו. עבור אתה זוכר, האחים, כי אנחנו ששקדו, העובד כמו ידנו בלילה, ביום זה אנו עשויים שלא להיות סמכותי לכל אחד מכם. אתם עדים, אלוהים גם, כיצד אנו והטיף לך את החדשות הטובות של האשם, טהור, בזקיפות קומה, היו שישראל חפה מפשע כלפי כל אותם כי מאמינים: כמו עצמכם לדעת, אנחנו הפציר בו לכל אחד מכם כמו אבא לילדים שלו, והוא לנחם אותו את הלבבות: ואנו הורה לך ללכ כמו שהוא הופך אלוהים מי קרא לך את ממלכת כבודו. ייש לנו הגענו לנקודה שבו למורים לדבר על הסמכות של כתבי הקודש ובכל זאת הם לא חושבים שהם עצמם חייבים להחיל מילים סמכותי הכתובות אלה בתוכו בהתסלונים? אח, אם עלינו לחפש אימות אז הבעיה היא לא כולם, הבעיה היא שאחד צורך האימות. זו הסיבה מדוע ברדיו הפרד"ס אנחנו לא ישודרו תוכניות על דתות אחרות. המארחים שלנו לדבר על האמונה שלנו כסניף ומה שאנחנו מאמינים, ואנחנו עובדים יחד כדי להזיז את הגוף קדימה. כל תחנה שגוססת בחוץ, וכל משרד בחוץ, כי הוא גוסס עדיין מדבר על קתוליות, על חגים פגאנים או מנהגים פגאנים ונראה שזה יהיה לולאה אינסופית של סוגים אלה של תורה והמארחים הזקוקים גורם אימות יש אותם את עצמם למצב שהם לא היו מוכנים לכך כדי להוכיח שהם צודקים הטקטיקה היא להוכיח שכולם טועים.

אחים אנחנו אף פעם לא הולכים לגדול, אם נשארנו תקועים בקופסה את הצורך של אימות. רבים רוצים ללמוד כיצד

apply the commandments and how to walk with the Father, let us all make a pledge right here right now that we will do as Yeshua said, and put our hand to the plow and not look back (to our former religion) that darn thing does not control us, why must the conversation always be swayed there? Let us instead converse on the glory of YHWH our Elohim and His will, His love, His commandments, His miracles and the way in which to live for Him, and not so much about what other religions are doing cause you are not serving the body by doing so.

Inclination #5

I think each and everyone one of us in our times of being down and hard on ourselves I think it is important to know how much Hashem loves you. Think about this, Hashem created the earth so perfectly for our survival, the trees and plants produce oxygen that we may breathe and live. The animals and plants pro-create so we may eat, he provides us with a working brain and perfectly placed organs and even put a part of Himself within us. He brought us the rain for water that we may drink. Often times we become like the Children of Yisrael and we complain, and look at what a Moses of our time would say? I bet he would say, "Has not Hashem given you the rain to drink? The animals and plants for food and oxygen? Yet you say He has not provided for you?" We must realize this and see that with the intellect he has given us no matter how limited it may be for some, Hashem still pours out His love and has provided for us.

להחיל את המצוות ואיך ללכת עם האבא, תן לנו לעשות את כל שעבוד, ממש כאן ועכשיו שאנחנו נעשה מה שנשׁווע אמרו, והניח את ידנו למחרשה ולא מסתכל אחורה (לדת שלנו לשעבר) שדבר המעצבן הזה עושה לא לשלוט בנו, למה חייבת תמיד להיות מושפע השיחה שם? תן לנו במקום לשוחח על התהילה של ה' אלוהים שלנו והרצון שלו, אהבתו, מצוותיו, הנסים שלו והדרך שבה לחיות בשבילו, ולא כל כך הרבה על מה שדתות אחרות עושות סיבה שאינך משרת את הגוף על ידי כך

אני חושב שכל אחד ואחד אחד מאיתנו בימינו של להיות למטה וקשה על עצמנו אני חושב שזה חשוב לדעת כמה השם אוהב אותך. תחשוב על זה, ה' בראה את הארץ בצורה מושלמת כל כך להישרדות שלנו, את העצים והצמחים לייצר חמצן שאנו יכולים לנשום ולחיות. בעלי החיים והצמחים הפרו ליצור ולכן אנחנו יכולים לאכול, הוא מספק לנו מוח עובד ואיברים שהונחו בצורה מושלמת ואפילו לשים חלק מעצמו בתוכנו. הוא הביא לנו את הגשם למים שאנחנו יכולים לשתות. פעמים רבות אנו הופכים להיות כמו בני ישראל ואנחנו מתלוננים, ולהסתכל על מה שמשה של זמננו היה אומר? אני בטוח שהוא היה אומר, "לא נתנו ה' לך את הגשם לשתות? בעלי החיים והצמחים

למזון וחמצן? ובכל זאת אתה אומר שהוא לא סיפקה לך?" אנחנו חייבים להבין את זה וטראו שעם השכל שהוא נתן לנו, לא משנה כמה זה יכול להיות מוגבל לחלק, האשם עדיין שופך את אהבתו וספק לנו

Inclination # 6

A person's personality is encapsulated into their soul, the spirit of the person is their life source. Thus the indwelling of the Creator in the attribute of the Ruach haKodesh (Holy Spirit) defines a person's morality and works with a person's soul. Though the moral conduct is the same among believers, personalities are different which can be found within one's soul. The Ruach (Spirit) marries itself to the soul, and works with one another in terms of accomplishing Hashem's goal for that person. Notice that a person's gifts are always present, many may have the ability to teach before they become a believer, many have been given musical abilities before becoming a believer or other gifts from God to fulfill his purpose and will in our lives. A person's identity is not in their blood line, nor in their skin color, nor in the region in which they were born, nor is it determined in their gender. But it is the thing that makes them unique. I have seen people in my lifetime do amazing things for Hashem and they may have purple hair and wear skinny jeans and sleeveless t-shirts. Yet we have the same Elohim. Our morals are the same.

Brethren, I think it is important to not try and make everyone into a cardboard cutout of what we think a believer in Torah and Messiah should look like or tweak their personality. Hashem created diversity, He created us as individuals and I believe it must be embraced. Let us not hinder one another because of our diversity, let us rejoice in what Hashem is trying to show us instead which shows how universal His love for us is. Because what He is doing through diversity of gifts, and personality and emphasis is how He can reach all and that He through Yeshua is for all and not just for a person who looks like this or whom has this kind of personality. Hashem can break all barriers and we must not try and make everyone carbon copies of ourselves, trust that Hashem does not only use you.

אישיותו של האדם היא כמוס בנפש שלהם, את רוחו של האדם היא מקור החיים שלהם. כך שכינתו של הבורא בתכונה של הקודש הרוח מגדירה מוסריותו של אדם ועובדת עם נשמתו של אדם. למרות שההתנהגות המוסרית היא זהה בין מאמינים, אישים שונים אשר ניתן למצוא בנפשו של האדם. הרוח מתחתנת עצמו לנשמה, ועובדת אחד עם השני במונחים של להשיג את המטרה של ה' עבור אותו האדם. שים לב שהמתנות של אדם הן תמיד בהווה, ייתכן שיש רבים את היכולת ללמד לפני שהם הופכים למאמין, רבים ניתנו יכולות מוסיקליות לפני שהפכה למאמין או מתנות אחרות מאלוהים למלא את ייעודו ורצונו בחייו. זהותו של האדם היא לא בקו הדם שלהם, וגם לא בצבע העור שלהם, ולא באזור שבו הם נולדו, וגם לא נקבעו במינם. אבל זה הדבר שהופך אותם לייחודיים. ראיתי את אנשים בחיים שלי לעשות דברים מדהימים על האשם וייתכן שהם שיער סגול וללבוש מכנסי ג'ינס וחולצות ללא שרוולים רזים. ובכל זאת יש לנו את אותו אלוהים. המוסר שלנו הוא אותו הדבר.

אחי, אני חושב שזה חשוב לא לנסות ולהפוך את כולם לגזיר קרטון של מה שאנחנו חושבים שמאמינים בתורה ובמשיח צריך להיראות או לצבוט את האישיות שלהם. הקב"ה ברא גיוון, הוא ברא אותנו כפרטים ואני מאמין שזה חייב להיות התחבק. הבה לא יפריעו זה לזה בגלל הגיוון שלנו, תן לנו לשמוח במה שהקב"ה מנסה להראות לנו במקום שמראה כמה אוניברסלי היא אהבתו אלינו. כי מה שהוא עושה דרך מגוון של מתנות, ואת אישיותו ודגש הוא איך הוא יכול להגיע לכולם ושהוא דרך ישוע הוא לכל ולא רק לאדם שנראה כך או שיש באישיות מסוג זה. ה' יכולה לשבור את כל המחסומים ואסור לנו לנסות ולעשות את כולם עותקי פחם של עצמנו, סומכים על הקב"ה שאין להשתמש בכך לא רק

Inclination #7

Guarding our hearts also comes down to guarding ones thoughts, psychology even shows us the two are interconnected with the spiritual. A condition of happiness, hate, lust, sadness, love etc...all across the board affect health and affect the thought patterns which then affect ones actions. I think there are mixed emotions when it comes to things like gossip. I think we have all been the victim of gossip, and I think we as well have also been on the giving end at some point of the gossip, let us be honest. The one giving the gossip does so with an inclination of evil that then causes their tongues to speak evil, if we find comfort in this then I think we can objectively say it is time for a little self analysis, and we have a problem if our shalom comes from such an act. The opposite is true for the recipient of the gossip, the recipient of it then becomes stressed, oppressed and will suffer physical issues as well as communication issues cause their mind keeps going to, "How could one say such a thing" and their shalom is compromised. HaSatan loves this...why? Because not only is he breeding Yetzer Hara to the giver of the gossip but also to the recipient, which starts a never ending cycle which spreads to others in the body not only by the giver of the gossip but the response of the one on the receiving end of it because their shalom has been compromised. This is how haSatan moves in the back door. Let us be mindful of this.

He who keeps his mouth and his tongue keeps his soul from troubles. (Proverbs 21:23)

Keep your tongue from evil, and your lips from speaking gossip. (Psalms 34:13)

The only way to change others is for us to change ourselves,

שומר את לבנו גם מגיע לשמירת מחשבות אלה, פסיכולוגיה אפילו מראה לנו את שתיים קשורים זה עם רוחני. מצבו של אושר, שנאה, תאוה, עצוב נס, אהבה וכו'.. על פני כל הלוח להשפיע על בריאות ומשפיע על דפוסי המחשבה אשר לאחר מכן משפיעים על פעולות אלה. אני חושב שיש רגשות מעורבים כשמדובר בדברים כמו רכילות. אני חושב שכולנו היית הקורבן של רכילות, ואני חושב שאנחנו באותה מידה גם היו בסופו של הדבר נותן בשלב מסוים של הרכילות, תן לנו להיות כנים. אחד נותן רכילות עושה זאת עם נטייה של רוע שלאחר מכן גורמת ללשונם לדבר רע, אם אנו מוצאים נחמה בזה אז אני חושב שאנחנו יכולים לומר באופן אובייקטיבי זה זמן לניתוח עצמי קצת, ויש לנו בעיה שלנו, אם שלום מגיע ממעשה כזה. ההפך הוא נכון עבור הנמען של הרכילות, מקבל אז זה הופך להיות לחוצים, מדוכאים וסובל פיסיות בעיות כמו גם בעיות תקשורת גורם למוח שלהם שומר את הולך, "איך אפשר לומר דבר כזה" ושלומם הוא סכנה. השטן אוהב את זה ... למה? כי לא רק שהוא יהיה בהזנת יצר הרע לנותן של הרכילות, אלא גם לנמען, אשר מתחיל מחזור שמתפשט לאחרים בגוף לא רק על ידי הנותן של הרכילות, אבל את התגובה של אחד על הקבלה שלא נגמר בסופו של זה, כי שלומם נפרץ. כך השטן עובר בדלת האחורית. תן לנו להיות מודע לזה.

מי ששומר פיו ולשונו שומרת נפשו מצרות. משלי עשרים ואחד עשרים ושלוש

שמור על לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרכילות. תהילים שלוש עשרה שלושים וארבעה

,הדרך היחידה לשנות אחרים היא עבורנו לשנות את עצמנו

the internal work has an outward expression that is not something religious, though I do practice Netzari Judaism. The thing we must realize is each action needs to be in the realm of honor for Hashem. Take your morning coffee for instance. The making of the coffee has an intention, the intention could be it's taste, you may simply enjoy the taste and what we must realize is we taste Hashem's creation and it is important we realize simple things such as this. Maybe you make your coffee to energize your morning to start your day, and what then is your intention for rejuvenating your morning? Hopefully it is to serve Hashem in our actions. Every action no matter how small, including personal hygiene, bathing, brushing your teeth etc. with the intention of preserving what Hashem has given you and understanding how self respect also displays the respect you have for the Creator. Every inclination whether Yetzer shalom or Yetzer hara is a reflection that moves outward to others through words and actions which are synonymous when we look at the Semitic word "miltha" which means word, manifestation, instance or substance we see each of these things are interconnected and how the mind is connected to the tongue, and the hands. Which is a critical part in the teaching of where Yeshua said that sin starts which is through the Yetzer, through the inclination or the thought. Thus is why one must guard not only their tongue but their mind first and analyze each step taken of every day and ask, "is it in honor of Hashem?". This is also the reason Hashem had said when he created Eve, "it is not good for man to be alone" a wife is a reflection and our corrector who causes us to guard our thoughts from things unedifying and things that are lustful etc.

יש לו את העבודה הפנימית שביטוי חיצוני הוא לא משהו דתי, אם כי אני עושה את סניף פרקטיקה של ג'סי יהדות. הדבר שאנו חייבים להבין הוא כל פעולה צריכה להיות בתחום של כבוד לקב"ה. קח את קפה הבוקר שלך, למשל. יש עשיית קפה כוונה, הכוונה יכולה להיות טעמו של זה, אתה יכול פשוט ליהנות מהטעם ומה שאנו חייבים להבין הוא שטעם בריאתו של הקב"ה, וזה חשוב שאנחנו מבינים דברים פשוטים כגון זה. אולי אתה עושה את הקפה שלך כדי להמריץ אותך בבוקר כדי להתחיל את היום שלך, ומה אז הכוונה שלך לשיקום שלך בבוקר? אני מקווה שזה הוא לשרת את ה' במעשינו. כל פעולה, לא משנה כמה קטן, כולל היגיינה אישית, רחצה, צחצוח השיניים וכו' שלך, מתוך כוונה לשמר את מה שהקב"ה נתן לך ולהבין כיצד כבוד עצמי מציג גם את הכבוד שיש לך לבורא העולם. כל יצר הרע אם שלום או יצר הרע הוא השתקפות שנעה כלפי חוץ לאחרים באמצעות מילים ומעשים שהם נרדפים, כאשר אנו מסתכלים על הביטוי האנטישמי מילת אור נטיית החומר שאומר מילה, ביטוי, למשל, או חומר שאנו רואים כל אחד מהדברים האלה הם ביניהם, וכיצד המוח קשור ללשון, ואת ידי. איזו הוא חלק קריטי בהוראה בו ישוע אמר החטא שמתחיל בו הוא דרך היצר, דרך הנטייה או המחשבה. לכן זו הסיבה שיש לשמור לא רק את לשונם, אלא את דעתם הראשונה ולנתח כל צעד שנעשה בכל יום ושואל, "האם זה לכבודו של ה'?" זו גם הסיבה שאמר הקב"ה כשהוא ברא את חוה, "זה לא טוב היות אדם לבדו" אישה היא השתקפות והמתקן שלנו שגורם לנו לשמור את המחשבות שלנו מדברים שאינם מחנך ודברים שהם תאוותנים

' וכו

Inclination #8

Spiritual laziness is something I think many of us suffer from at certain stages in our walk. Have you ever had someone in your life who offered amazing wisdom, someone whom has lived for a very long time maybe a great grandparent or something? Notice they pass down lessons they have learned through experience that have deep insight into the life model. In reading The writings of the Maharal of Prague, Shalom Arush, Rabbeinu Bachya and some of the other Sages, I have come to realize how much our brethren in the Hebrew Roots are missing out on this amazing wisdom from individuals who were consecrated to the Father in ways we pale in comparison. I am not saying the words of the Sages are parallel to Scripture or are even in the same arena. Notice I do not quote the rabbis and sages often in my radio programs but their influence is indeed there. We cannot rely on our own understanding and sometimes we think that if we just decide it is us and YHWH then we will be ok, the fact is I have seen many people pray for guidance and a teacher comes along to offer their services and the person says, "go away I do not need you I have the Ruach haKodesh" they are so blind to what YHWH is putting in front of them and often times those who dismiss the Rabbis and Sages are the ones who never read a single word of theirs in their life. And we wonder why Orthodox Judaism calls us Christians... Well it is because we spit in the faces of the Sages who have great wisdom through the years which is an important part of our history as a people. We wonder why we have so much fighting in the Hebrew Roots, well it is because we have self-learned people teaching us who do not think they themselves need a Rabbi, they do not teach how to walk instead they teach things that make them sound smart. Isn't this walk about being devoted to love and servitude towards

עצלות רוחנית היא משהו שאני חושב שרבים מאיתנו סובלים בשלבים מסוימים בטיול שלנו. האם אי פעם היה לך מישהו בחיים שלך שהציע חוכמה מדהימה, מישהו שחי במשך הרבה מאוד זמן אולי סב גדול או משהו? שימו לב שהם עוברים את לקחים שלמדו מניסיון שיש להם תובנה עמוקה מודל החיים. בקריאת כתביו של המהר"ל מפראג, שלום ארוש, רבנו באך יה וכמה מהחכמים האחרים, אני צריך לבוא כדי להבין עד כמה אחינו בשורשים עברי פסיחה על החוכמה המדהימה הזה מאנשים שהיו מקודשים ל אב בדרכינו חיוורות בהשוואה. אני לא אומר את דברי חז"ל מקבילים לכתבי הקודש או אפילו באותה הזירה. שים לב שאני לא מצטט את הרבנים וחכמים לעתים קרובות בתוכניות הרדיו שלי, אבל ההשפעה שלהם היא אכן שם. אנחנו לא יכולים לסמוך על ההבנה שלנו ולפעמים אנחנו חושבים שאם אנחנו פשוט מחליטים שהגענו לנו וה' אז נהיה בסדר, העובדה היא שאני ראיתי הרבה אנשים מתפללים להדרכה ומורה מגיעה יחד להציע את שירותיהם והאדם אומר, "ילכו אני לא צריך אותך יש לי רוח הקודש" שהם כל כך עיוורים למה ה' היא לשים לפניכם, ולעתים קרובות פעמים מי לפטר את הרבנים וחכמים הם אלה שמעולם לא קראו מילה אחת שלהם בחיים שלהם. ואנו תוהים מדוע יהדות אורתודוקסית קורא לנו נוצרים ... ובכן זה בגלל שאנחנו יורקים בפניהם של חז"ל שיש להם חוכמה גדולה לאורך השנים וזה חלק חשוב מההיסטוריה שלנו כעם. אנו תוהים מדוע יש לנו כל כך הרבה לחימה בשורשים העברי, גם זה בגלל שיש לנו אנשים עצמי מלומדים מלמדים אותנו שלא חושבים שהם עצמם זקוקים לרבי, הם לא מלמדים איך ללכת במקום שהם ילמד את הדברים שגורמים להם להישמע חכם. האם זה לא הטיול הזה על להיות מוקדש לאהבה ושעבוד כלפי

the Father and our fellow person? If not then we are like all other religions which wants to be a on a newsroom Roundtable arguing their points with words as opposed to actions on how one lives their life.

Inclination #9

Matthew 22:36. “Teacher, which Commandment in Torah is the greatest?” 37. And Y’shua said to him, that “You should love Master YHWH your Elohim with all your heart and with all your soul and with all your might and with all your mind.” 38. This is the first and the greatest Commandment. 39. And the second is like it. That ‘You should love your neighbor as yourself.’ 40. On these two commandments hang Torah and the prophets.”

**** AENT footnote :** Torah and Prophets hang or “hold on by” these two great Commandments of Love. Those who do the Commandments, are they who love YHWH (Matt 19:17; 1 John 5:2 and 3). Without love, observance of Torah is vanity, and without Torah one’s “love” is vanity.

A walk in Messiah and Torah is not a walk in which we are to be looking for the bad in everything, it is rather the opposite actually. We must realize 3 things, the first is the 2 most important mitzvot which was quoted by Yeshua and Rav Hillel the Elder "love YHWH your Elohim with all your mind heart and soul and love your neighbor as yourself" (paraphrased). The second is that YHWH created all things, He put a piece of himself in everything created by men and everything created by His own complex structure that we find rather simplistic, and how each thing affects another in the circle of life. And the third thing is that haSatan cannot create, he can only counterfeit. Often times

אבא ואדם הבחור שלנו? אם לאחר מכן אנחנו לא כמו כל הדתות האחרות שרוצות להיות בחדר חדשות של שולחן עגול מתווכחים הנקודות שלהם במילים, בניגוד לפעולות על אחת כמה חי את חייהם.

מתיו עשרים ושלושה שלושים ושש. "מורה, שהדיבר בתורה הוא הגדול ביותר?" וישווע אמר לו, כי "אתה צריך לאהוב את ה'מאסטר אלוהים בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מהאוד ובכל נפשך." זההראשון והמצווה הגדולה ביותר. והשני הוא אוהב את זה. כי "אתה צריך לאהוב את רעך כמוך." על אלה שני מצוות לתלות תורה והנביאים

הערת שוליים ארמית אנגלית ברית חדשה: תורה ונביאים **
להיתקע או "להחזיק בידי" אלה שני הדיברות גדולים של אהבה. מי שעושה מצוות, הם שאוהבים את ה'מתיו וג'ון חמש שתיים הראשון באמצעות שלוש ו - בלי אהבה, קיום תורה הוא יוהרה, וללא "האהבה" של תורה אחת היא יוהרה.

טיול במשיח ותורה הוא לא טיול שבו אנחנו נמצאים כדי להיות מחפשים את הרע בכל דבר, הוא דווקא הפוך למעשה. עלינו להבין שלושה דברים, הראשון הוא החשוב ביותר שתיים אשר צוטט על ידי ישוע והרב הלל הזקן "האהבה ה'אלוהים שלך עם כל הלב והנשמה את דעתך ואהב לרעך כמוך" פרפרזה. השני היא כי ה'בראה את כל הדברים, הוא הכניס את עצמו פיסת בכל דבר שנוצר על ידי גברים וכל מה שנוצר על ידי המבנה המורכב שלו כי אנו מוצאים פשטניים למדי, ואיך כל דבר משפיע אחר במעגל חיים. והדבר השלישי הוא שהשטן לא יכול ליצור, הוא יכול רק מזויף. לעתים קרובות פעמים

we become paranoid, and we become shut ins. This is not how YHWH intended us to live, afraid to shop at this place or that place because of some report we read on the Internet that had a .wordpress or blogspot extension. Yeshua said he came to give us life so that we may have it more abundantly. Notice he set the halaka straight, getting rid of the confusion, showing us the most important commandments and how it applies to all the others even the smallest ones in mitshpakim (social) law. This is why he responded the way he did when asked "tooth for tooth, eye for eye". At times we are our worst enemy, Pogo once said, "I have met the enemy and the enemy is us" we at times are our own worst enemy to our walk in Messiah and Torah.

Inclination #10

In the many I have counseled many are surprised I do not tell them to beat themselves up, we have so many teachers that just say, "here is the commandment do this" and that is it. They are not told first, "this is the spirit in which this commandment was given and this is how you prepare yourself when coming before your Melek" the fact is many....do not know. They have been taught in academia style of circles. This is what they know and how they have been taught, it is basically a regurgitation of their professor. We cannot teach wisdom, and wisdom in critical in this walk thus this is why it is an ever growing walk and it will be when we accept our constant failures we still have today, we often source the failures of the past and now we feel like religious zealots that resemble the rulers during Yeshua's time, because of a little truth. Apply that small truth correctly and I assure you, if you do it in the right spirit under the umbrella of the 2 most important commandments, you will indeed move mountains. Seek above all else wisdom, humility, inner shalom, do not seek to keep every

או מקום שבגלל איזה דו"ח שקראנו באינטרנט שיש לי הארכה. וורדפרס או לא. ישוע אמר שהוא בא כדי לתת לנו את החיים כך שנוכל לקבל את זה יותר בשפע. שים לב שהוא מוגדר ללכת ישר, להיפטר מהבלבול, מראה לנו את המצוות, ואיך שהוא חל על כל האחרים אפילו הקטנים ביותר בחוק החברתי השובים ביותר. זו הסיבה שהוא הגיב כמו שהוא עשה כששאל את "שן תחת שן, עין תחת עין". בזמנינו הם האויב הגרוע ביותר שלנו, פוגו אמר פעם, "פגשתי את האויב והאויב הוא לנו" אנחנו בזמנים הם האויב הגרוע ביותר שלנו לטיול שלנו במשיח ותורה.

ברבים יש לי יעץ רבים מופתעים שאני לא אומר להם להכות את עצמם, יש לנו מורים כל כך הרבה שפשוט אומרים, "הנה המצווה היא לעשות את זה", וכי הוא אותו. הם לא אמרו לי ראשון, "זו הרוח שבו מצווה זו קיבל ואת זה הוא איך אתה מכין את עצמך כשבא לפני המלך שלך" העובדה היא שרבים לא יודעים. הם כבר לימד באקדמיה בסגנון של מעגלים. זה מה שהם יודעים וכיצד הם חונכו, זה בעצם תוכי של פרופסור שלהם. אנחנו לא יכולים ללמד את החוכמה, וחוכמה בקריטי בטיול הזה ובכך זה למה זה נמצא במרחק הולך וגדל וזה יהיה כאשר אנו מקבלים את הכישלונות המתמידים שלנו עדיין יש לנו היום, לעתים קרובות אנו מקור הכישלונות של העבר ועכשיו אנחנו מרגישים כמו קנאי דתי המזכירים את השליטים בתקופתו של ישוע, בגלל אמת קטנה. החל כי האמת קטנה בצורה נכונה ואני מבטיח לך, אם אתה עושה את זה ברוח הנכונה תחת המטרייה של שתי המצוות החשובה ביותר, אתה אכן להזיז הרים. מבקש מעל לכל החכמה אחרת, ענווה, שלום פנימי, אינה מבקשת לשמור על כל מצוות בלי הדברים האלה, לגרום לאחיד יגרום לאחיד למעוד ודמם יהיה עליך

mitzvot without those things, cause brethren you will cause your brother to stumble and their blood will be on your hands. Seek failure as well, so that we may become wise. Many seek success I say, "no Father, let me fail so I can learn and be a better servant so I can see you in everything and not be going on a 24/7 witch hunt which is damaging to my ruach and the ruach of those around me by the way that I act" live the abundant life brethren....not the life of bondage. Feel the mitzvot when you apply it. Become not like the foolish Galatians, meditate on Galatians 5:22 each and every day.

Inclination # 11

Never perceive righteousness as something of self-proclamation, for it is an attribute of ego and haughtiness, both of which are in contradiction. We must see ourselves as below that of our contemporaries and those with whom we teach, this is the attribute of a servant, and it should not be a false outward persona. The change starts inward, and the humbleness is inward and the outward must mirror the inward. Yet the reflection of such humility will in turn be reflected back as "good teaching" which exemplifies the deep emotional and spiritual attributes of the Torah that touch lives, and change lives, it is something that has a longer lasting impact than the head knowledge of idiom and words. It is something that affects halaka or walk, and gets them into a routine of edification and gives us a heart of flesh. Many in the body have a heart of stone cause they are taught the matters affiliated with presenting an academic pedigree that is perceived as superior to their contemporaries. If one wishes to present their knowledge within their minds, then I say allow them to become a professor, however if a person's treasure is not that of

מחפש כישלון, כמו גם, כדי שנוכל להיות חכם. רבים מבקשים הצלחה אני אומר, "לא אבא, תן לי להיכשל, כדי שאוכל ללמוד ולהיות משרת טוב יותר כדי שאוכל לראות אותך בכל דבר ולא יום שבעה ימים בשבוע ציד מכשפות twenty הולך על שעה שעה שמזיק לרוחי ורוחם של הסובבים אותי באופן שבו אני פועל "לחיות את החיים השופעים אחרים לא החיים של שיעבוד. בעת החלתו. הפוך לא כמו הגלטיים mitzviot מרגיש המטופשים, להרהר על הגלטיים פרק פסוק עשרים וחמש שעות בכל יום ויום.

אף פעם לא תופס את הצדקה כדבר של הכרזה עצמית, בשביל זה הוא תכונה של אגו ויהירות, אשר שניהם בסתירה. אנחנו חייבים לראות את עצמנו כמו מתחת לזה של בני ואלה שאיתם אנחנו מלמדים אותנו, זה תכונה של משרת, וזה לא צריך להיות הפרסונה חיצונית שקרית. השינוי מתחיל פנימה, והענווה היא פנימה והחוצה חייב לשקף פנימה. עם זאת, את ההשתקפות של ענווה כזו בתורו תבוא לידי ביטוי בחזרה כמו "הוראה טובה", שמדגימה את התכונות רגשיות ורוחניות העמוקות של התורה שחיי מגע, ואת חייהם שינוי, זה משהו שיש לו השפעה לאורך זמן רב יותר מאשר ידיעת ראש ניב ומילים. זה משהו שמשפיע על הטיול שלנו, ומקבל אותם לשגרה של הקניית ערכים ונותן לנו לב הבשר. רבים בגוף שיש לו לב של אבן סיבה שהם לימד את הנושאים המזוהים עם הצגת תעודת יוחסין אקדמיים הנתפס כעדיף על בני דורם. אם אדם רוצה להציג את הידע שלהם בתוך דעתם, אז אני אומר שאאפשר להם להיות פרופסור, אולם אם אוצרו של האדם הוא לא של ידע, אלא של חוכמה מיושמת והם אוהבים את האנשים, ואז לתת להם להיות משרת שבונה את

knowledge but of applied wisdom and they love the people, then let them become an Eh'bed Baw'naw (a Servant who builds up), allow them to become a Rabbi and let them teach the things eternal and let him do it in humility for no reward. The only reward he would strive for is pleasing YHWH.

Inclination #12

Servitude should be the thing that binds us as brethren, it is the thing that causes the body of Messiah to obtain their gifts from the Ruach, it is the basis of Torah and all can heal or destroy by their words, thoughts and actions. Often times when a brother or sister is suffering we have such textbook answers for them, and we do not look at the person as a unique individual with unique experiences. The answers in terms of a spiritual, or physical cure do not come from simply quoting verses. It comes through the intentions and through a loving Ruach within us that can make us patient, that can make us loving, and helpful to them, thus making us a servant that can be a tool used by YHWH and realizing it is them whom we are concerned with and we do not condemn but rather we Baw'naw, we build up. Tearing someone down is not going to help them, it will instead destroy them. We must be diligent in realizing that how smart we are is not what makes the difference in people's lives. Many rush to learn Hebrew and I told this story to a brother the other day who wanted to learn Hebrew and Aramaic, and I said, "brother, I learned Hebrew and I have learned a great deal of Aramaic, however I learned this before I learned to apply the two greatest Mitzvot, to love YHWH and to love my neighbor and to be able to edify them, learning Hebrew and Aramaic was basically for me a way to say, 'look at my amazing knowledge' thus I no longer advocate for people to learn the Semitic languages until they learn to apply the two greatest Mitzvot within themselves,

לאפשר להם להפוך לרבי ולתת להם ללמד הדברים נצחיים ולתת לו לעשות את זה בענווה לשום גמול. הפרס היחיד שהוא ישאף ליהיה הוא מהנה.

שעבוד צריך להיות הדבר שמחבר אותנו כאחים, שזה הדבר שגורם לגופו של משיח כדי לקבל את המתנות שלהם מהרוח, זה הוא הבסיס של תורה וכל יכול לרפא או להרוס על ידי המילים, המחשבות ומעשיהם. פעמים רבות כאשר אח או אחות סובל שיש לנו תשובות לספרי לימוד כאלה, ואנחנו לא מסתכלים על האדם כאדם ייחודי עם חוויות ייחודיות. את התשובות במונחים של ריפוי רוחני, פיזי או לא באים מפשוט לצטט פסוקים. זה מגיע דרך הכוונות ובאמצעות רוח אוהבת בתוכנו שיכול לגרום לנו מטופל, שיכול לגרום לנו לאהוב, ומועיל להם, ובכך הופך אותנו לעבדים שיכולים להיות כלי בשימוש על ידי ה' ולהבין את זה הוא אותם מי אנחנו עוסק ואנחנו לא לגנות אלא אנו אנו בונים. קורע מישהו למטה היא לא הולך לעזור, Baw'naw, להם, זה יהיה במקום להרוס אותם. עלינו להיות חרוץ במימוש שכמה חכם אנחנו לא מה שעושה את ההבדל בחיים של אנשים. עומס רבים ללמוד עברית וסיפרתי את הסיפור הזה לאח לפני כמה ימים שרצה ללמוד עברית ובארמית, ואני אמרתי, "אח, אני למדתי בעברית ואני למדתי הרבה מאוד מארמי, עם זאת אני למדתי את זה לפני שאני למד ליישם את המצוות שני הגדול ביותר, לאהבת ה' ואהבתי לרע שלי ולהיות מסוגל להבהיר אותם, ללמוד עברית וארמית היה בעצם בשבילי דרך לומר, "מסתכל על הידע המדהים שלי' ובכך שאני כבר לא לעוה"ד אנשים ללמוד את השפות השמיות עד שהם לומדים ליישם את המצוות שתיים הגדולים בתוך עצמם,

and in their homes, and within their daily dealings with people and after they learn to become a servant". The reason I say this is because we must have the right intention in learning the deeper things and if we are doing the Torah for sake of self or for the sake of Torah then we will not be learning the Semitic languages for the right reasons. Let us learn to honor first then let us focus on these neat little nuggets of information, and let us move slowly within our study of Torah and our study on Messiah Yeshua cause a heart and mind that is overwhelmed is a heart and mind that is confused, that is stressed and that sees the Torah not for what it is but rather as a form of vanity mixed with personal punishment in some cases. Let us learn to edify and build up, let us learn to be servants then we can work towards being a scholar in training cause then and only then can we use those things in the right parts of our lives and make sure they are applied for the right reasons so we can then speak wisdom as opposed to being a parrot, it is our personal experiences, our successes and failures that will help us be effective leaders and the right kinds of leaders.

Inclination #13

I think family is the most important premise in learning and fulfilling the Mitzvot. Let me explain. The husband is to be the servant, he is the the one who protects, provides, and builds up his wife. The wife is the reflection of the husband, and he is her reflection, she is the corrector, she is the one who is the chessed of the home, while the husband protects she shows him the right way to do it and she is the protector of the children in this matter and her job is to keep the husband in check so that he is a good father and example. Now the children, they are the reminder to the parents of the

ובבתיהם, ותוך ההתנהלות היומיומית שלהם עם אנשים ואחרי שהם ללמוד להיות עבד". הסיבה שאני אומר את זה בגלל שיש לנו חייבת כוונה הנכונה ללמוד את הדברים העמוקים יותר, ואם אנחנו עושים את התורה לשמה של עצמי או למען תורה אז אנחנו לא לומדים את השפות השמיות מהסיבות הנכונות. בואו ללמוד לכבד ראשון אז תן לנו להתמקד באלה גושים קטן ומסודרים של מידע, ולתת לנו לנוע באיטיות בתוך לימוד התורה שלנו ו המחקר שלנו במשיח ישוע לגרום ללב ונפש, כי הוא המום הוא לב ונפש, כי הוא מבולבל, שהוא הדגיש ושרואה שהתורה לא בגלל מה שהוא, אלא כסוג של יהירות מהולה בעונש אישי בחלק מהמקרים. תן לנו ללמוד להבהיר ולבנות, תנו לנו ללמוד להיות משרתים אז אנחנו יכולים לעבוד לקראת היותו תלמיד חכם בסיבת אימון אז ורק אז אנחנו יכולים להשתמש בדברים האלה בחלקים הנכונים של חיינו ולוודא שהם יושמו ל סיבות נכונות כדי שלאחר מכן ניתן לדבר חוכמה בניגוד להיותו תוכי, זה החוויות האישיות שלנו, על ההצלחות וכישלונות שלנו שיעזרו לנו להיות מנהיגים אפקטיביים ואת סוגי מנהיגים הנכונים.

אני חושב שמשפחה היא הנחת היסוד החשובה ביותר בלימוד ובמילוי המצוות. תן לי להסביר. הבעל הוא להיות המשרת, שהוא זה שמגן, מספק, ובונה את אשתו. האישה היא ההשתקפות של הבעל, והוא ההשתקפות שלה, היא היא המתקן, הוא אחד שהוא החסד של הבית, ואילו הבעל מגן היא מראה לו את הדרך הנכונה לעשות את זה והיא היא המגן מהילדים בעניין זה ואת העבודה שלה הוא לשמור את הבעל בבדיקה, כך שהוא אביו ודוגמה טוב לכך. עכשיו ילדים, הם התזכורת להוריו של

way we must be when we approach Yeshua. They bring us wisdom by making us go back to the basics and to simplicity yet it is the wisdom of the parents that is passed down to them and it is a constant building chain. Does this not sound a lot like a checks and balance system that YHWH systematically created to keep our lives in perfect balance? Notice the 3 parts? The number 3 in the Scripture and in the Rabbinical texts symbolize unity and completeness, can a man be complete if he is alone? YHWH said no in Genesis, and notice he had a job to do. Men, we must realize out checks and balance system. Also let us look at the Father....Son.....and the Ruach HaKodesh, notice something here in Romans 2 the Ruach HaKodesh is referred to as "she" and in the Ruach's attributes of comforter, and the motherly side of YHWH what we see is that there is a family model right there that is our Elohim Echad. Amazing

דרך בה אנו חייבים להיות כאשר אנו ניגשים לישוע. הם מביאים לנו חכמה על ידי שהופך אותנו לחזור ליסודות ופשטות ועם זאת היא החוכמה של ההורים שהוא עבר למטה אליהם וזה הוא שרשרת בנייה מתמדת. האם זה לא נשמע הרבה כמו מערכת איזון ובלמים שנוצרו באופן שיטתי ה' כדי לשמור על חיינו באיזון מושלם? להבחין בשלושת החלקים? מספר השלושה בכתובים ובטקסטים הרבניים מסמל את האחדות ואת השלמות, יכול אדם להיות שלם אם הוא לבדו? ה' אמרה לא בספר בראשית, ושמה לב שיש לו עבודה לעשות. גברים, עלינו להבין את מערכת שיווי משקל ובלמים. כמו כן לתת לנו להסתכל על האבא בן ורוח קודש, שים לב משהו כאן ברומאי שתיים קודש הרוח המכונה "לה" ובתכונות של הרוח של שמיכה, ואת הצד האימהי של ה' מה שאנחנו רואים הוא שיש מודל משפחתי ממש שם שהוא אלוהים שלנו הוא אחד. מפליא

Inclination #14

A man gives his girlfriend an engagement ring, she loves the ring and she treasures and guards it. But is she in love with the ring? Or is she rather in love with the one who gave her the ring thus is the reason she accepted the ring?

We must look at the Torah as an engagement ring and we are the bride to be. Proverbs 7:2 says:

"keep my commandments and live; keep my teaching as the apple of your eye;"

I think at times we are in love with ourselves and we show off our ring to bring envy to our piety. Then we show off the ring cause we are in love with the ring. Yet, we forget the One who gave us the ring. And we think that the Torah is about us, and our own pride that brings forth a holier than thou attitude. When we are in love with the ring it is like the fiancée trying to talk to his soon to be bride and she is not paying attention and gawking at the ring. The question is where will we be when we look at our walk and we are walking down the aisle with our Messiah? Will we be seeing it as our big day? Will we be saddened when we take off the engagement ring and put on a wedding band or will we be in love with the one who gave us the Torah?

איש נותן את חברתו טבעת אירוסין, היא אוהבת את הטבעת והיא אוצרות ושומר עליה. אבל האם היא אהבה עם הטבעת? או שהיא לא מאוהב בזה שנתן לה טבעת וכך הדבר היא? הסיבה שהיא קיבל את הטבעת

אנחנו חייבים להסתכל על התורה כטבעת אירוסין ואנחנו הכלה:
להיות. משלי שבע פסוק הפרק

לשמור המצוותים ולחיות, לשמור על ההוראה שלי כבבת העין"
";שלך

אני חושב שלפעמים אנחנו נמצאים באהבה עם עצמנו ואנחנו מראים את הטבעת שלנו להביא את הקנאה ליראת השמים שלנו. אז אנחנו מראים את סיבת הטבעת אנחנו מאוהבים בטבעת. ובכל זאת, אנחנו שוכחים את מי שנתנו לנו את הטבעת. ואנחנו חושבים שהתורה היא עלינו, והגאווה שלנו שמביאה קדושה יותר מיחס אתה. כאשר אנו נמצאים באהבה עם הטבעת זה כמו הארוסה מנסה לדבר איתו בקרוב להיות כלה והיא לא שמה לב ובוהה בטבעת. השאלה היא איפה נהיה כאשר אנחנו מסתכלים על הטבעת שלנו ואנחנו הולכים באי עם המשיח שלנו? האם עלינו להיות שראיתי אותו כיום הגדול שלנו? האם עלינו להיות עצוב כאשר אנו לוקחים את טבעת האירוסין ולשים על טבעת נישואים או נהיה באהבה עם מי שנתן לנו את התורה

Inclination #15

The difference between an extraordinary person and an ordinary person is the ordinary think they are extraordinary and their goal is for you to know that.

The ordinary will show you them self and be on display.
The extraordinary person will show you Hashem.

I have seen many say they have an extraordinary rabbi, I ask, "what makes him extraordinary" and they say, "we'll he gives good messages". And this does not fit the bill.
An extraordinary person will work to make a difference in lives one person at a time, and not want to be out on display.

The extraordinary person will make a lasting impact through not only their words but their actions and inner inclinations.
They will feel the mind and the soul.

The ordinary will put their knowledge in display to a crowd and feed only the head with knowledge that will soon be forgotten.

We are not called to be ordinary brethren for we serve an extraordinary God that put a part of Himself in each of us.
Do not let your potential slip away, and do not be ordinary, show that your God is extraordinary for He is within you.

ההבדל בין אדם יוצא דופן ואדם רגיל הוא הרגיל חושב שהם יוצא דופן והמטרה שלהם היא בשבילך כדי לדעת את זה

הרגיל יראה לך אותם עצמי ולהיות בתצוגה. האדם יוצא דופן ' יראה לך ה

ראיתי רבים אומרים שיש להם רב יוצא דופן, אני שואל, "מה שעושה אותו יוצא דופן", והם אומרים, "אנחנו נותן לו מסרים טובים". וזה לא להתאים את הצעת החוק

אדם יוצא דופן יעבוד כדי לעשות את הבדל בחיי אדם אחד בכל זמן, ולא רוצה להיות על תצוגה

האדם יוצא דופן יהפוך את השפעה ארוכת טווח לא רק דרך המילים שלהם אבל מעשיהם ונטיות פנימיות. הם ירגישו את הנפש והנשמה

הרגיל תהיה לשים את הידע שלהם בתצוגה לקהל ולהאכיל רק את הראש עם ידיעה שבקרוב יישכח

אנחנו לא נקראים להיות אחים רגילים עבורנו לשרת את אלוהים יוצא דופן, ששם את עצמו בחלק מכל אחד מאיתנו. אל תתנו לפליטה הפוטנציאלית שלך משם, ולא להיות רגיל, להראות שאלוהים שלך הוא יוצא דופן עבורו נמצא בתוכך

Inclination #16

If you are looking for teachers to teach you the Biblical truth we all must have in our walk then you will have some issues. Though we are community of believers in Messiah, us teachers can only prune the concepts and show the meaning of things and maybe be able to give you a glimpse into the inherent concepts of the reaction of the limbs and heart. That is what I try and do in my teachings. However, there is still the personal connection that is above all else with the Father given the uniqueness of the individual.

Keeping the mitzvot is important, let us never diminish that fact. Belief in Yeshua our Messiah is of greater importance, yet given our individualism and given the 7 billion fold of His uniqueness that is inherent within each of us, no teacher can really say, "do this this and this" for personal fulfillment in the commandments and in their walk in Messiah. One must seek Hashem quietly, patiently, and through conversations with Him and through their Scripture and also to be diligent to make sure their interpretation is not of that of their own. We often times do not like to have the cage rattled within our hearts and minds, and we try and hold onto our baggage and theologies that at times really do not work thus showing our own interpretations are not divine nor are they from Revelation. Yet Hashem will speak to the matter and duties of the heart to know in what kind of spirit one must walk in the observance of Torah. Yet, it is the head being connected to the heart through constant encouragement and correction that we learn from one another and those who disagree with us that we learn proper interpretation at times and we allow Hashem to move the heart in the way of fulfilling the commandments brought before us in our marriage covenant with the Creator of Heaven and earth. We cannot have one without the other. Community is important, fellowship is important but

אם אתם מחפשים למורים כדי ללמד אותך את האמת התנ"כית שכולנו חייבים להיות בטיול שלנו אז יהיה לך כמה בעיות. למרות שאנחנו קהילה של מאמינים במשיח, מורינו יכולים רק לגזום את המושגים ולהראות את המשמעות של דברים ואולי יוכלו לתת לך הצצה למושגים הטבועים של התגובה של הגפיים והלב. זה מה שאני מנסה לעשות ובתורתו שלי. עם זאת, יש עדיין את הקשר האישי שהוא מעל לכל דבר אחר עם האב נתן חשובה, תן לנו אף פעם mitzvot את ייחודו של הפרט. שמירת לא לצמצם את העובדה הזאת. האמונה בישוע המשיח שלנו הוא בעלת חשיבות גדולה יותר, ובכל זאת נתנה לנו אינדיבידואליזם וקיבל 7 מליארד קיפול של ייחודו שטבוע בתוך כל אחד מאיתנו, לא באמת מורה יכול לומר, "לעשות את זה וזה את זה" להגשמה אישית במצוותו בהליכתם במשיח. אחד חייב לחפש האשם בשקט, בסבלנות, ובאמצעות שיחות עימו ובאמצעות כתבי הקודש שלהם וגם להיות חרוץ כדי לוודא שהפרשנות שלהם היא לא מזה שלהם. לעתים קרובות אנו פעמים לא רוצים שיהיה לי קרקש בתוך כלוב התודעה שלנו, ואנחנו מנסים ולהחזיק המטען והתיאולוגיות שלנו, שלעתים ממש לא עובדים כך מראה הפרשנויות שלנו הן לא אלוהית וגם אינן מהתגלות. עם זאת, ה'מדבר אל החובות והעניין של הלב לדעת באיזה סוג של רוח אחד חייב ללכת בקיום המצוות אם תורה. ובכל זאת, זה הראש שמחובר ללב דרך עידוד ותיקון מתמיד שאנחנו לומדים אחד מהשני ומי שלא מסכימים איתנו שאנו לומדים פרשנות נכונה בזמנים ואנו מאפשרים לקב"ה כדי להיז את הלב בדרך של קיום המצוות הביא בפנינו בברית הנישואין שלנו עם בורא שמים והארץ. לא יכול יש לנו אחד בלי השני. הקהילה היא חשובה, המלגה היא חשובה, אבל יישום מגיע מלבו של האדם שיש לו שיחה עם האב.

application comes from the individual's heart having a conversation with the Father.

Inclination #17

I see many talking about "exposing darkness" yet I think we must look at that in context. If one is within "light" (mussar: light, wisdom, applied admonitions through correction) then the fact is can one come out of darkness (the absence of light, the absence of wisdom, the absence of applied admonitions through correction) then how can someone come out of darkness by being told they are in darkness when they know of nothing else? Let me explain:

When scientists take submarines down into the ocean, the further down they go, the more sea animals they see that are not at the higher levels of the ocean. There are some that are on the ocean floor, they have never in their lives seen the light that is existent in the upper levels of the ocean. If one could communicate with one of these animals and say, "you are in darkness" they would reply, "For I do not know what this darkness is that you speak of, this is my existence it is all I know so your assertion means nothing positive nor negative to me, I am content".

I think this illustration is important and I will tell you why, when someone is outside of "light" and is within "darkness" it is important not to point out the darkness to prove it to them, but rather to show them what "light" is cause they simply do not know. Now the thing many would say is, "Well Christopher you pointed out mussar also means correction, but it is applied admonition through correction, thus the application through actions that goes hand in hand with wisdom. Often times words or graphics are not needed,

אני רואה הרבה מדבר על חשיפת חושך עדיין אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על זה בהקשר נכון. אם אחד נמצא באור אז העובדה היא אחד יכול לצאת מחושך (עדר אור, היעדר החוכמה, היעדר אזהרות מיושמות באמצעות תיקון) אז איך מישהו יכול לצאת מחושך על ידי כך שספר שהם בחושך כש הם יודעים על שום דבר אחר? תן לי להסביר:

כאשר מדענים לקחת צוללות מטה אל האוקיינוס, בהמשך שהם הולכים, את חיות ים נוספות שהם רואים שהם לא ברמות הגבוהות יותר של האוקיינוס. יש כמה שהם על קרקעית האוקיינוס שהם מעולם לא ראו בחייהם את האור שהוא קיימים במפלסים העליונים של האוקיינוס. אם אחד יכול לתקשר עם אחד מבעלי החיים אלה ואומר, אתה נמצא בחושך הם היו עונים, כי אני לא יודע מה הוא החושך הזה שאתה מדבר עליה, זה הקיום שלי זה כל מה שאני יודע כל כך הטענה שלך אומרת שום דבר חיובי ולא שלילי לי, אני מרוצה.

אני חושב שדוגמה זו היא חשובה ואני אגיד לך למה, כאשר מישהו מחוץ לאור, והוא בחושך חשוב לא להצביע על חושך כדי להוכיח להם את זה, אלא כדי להראות להם את מה שהאור הוא כי הם פשוט לעשות לא יודע. עכשיו הדבר רבים היה אומר הוא: "טוב שציינת כריסטופר מוסר פירושו גם תיקון, אבל הוא מוחל תוכחת דרך תיקון, ולכן יישום באמצעות פעולות שהולך יד ביד עם חוכמה. לעתים קרובות מילים או גרפיקה פעמים לא נחוצות,

in fact I would dare say, do not use words nor graphics (pictures with messages on them) but rather be the mussar (light) through actions. Then you will expose darkness by revealing light, thus showing the difference. Simply saying, "you are in darkness" means nothing. Be the light.

Inclination #18

Keep this in mind, any man above reproach or correction cannot have a relationship with the Father and it is only his lips that honor God. Correction must be joyously received knowing that we are not the only one who is His prized possession and that we are not above others, rather we are to be lowly as servants and quick to listen and slow to speak. At times Hashem speaks to us through other people for we realize they as well are His vessels of knowledge and wisdom and that same knowledge and wisdom in which others have reveal God's unlimited capability that betters the body. For one individual is not the only voice, and a voice of validation is only of use once to come into agreement, it must not be something that has to be constantly given. Seek fellowship through diversity and realize each is a puzzle piece that shows us the big picture. For one person is not he only puzzle piece, for one is not the whole picture. A person who is corrected daily and receives it joyfully, for that person is after God's own heart and has more wisdom than most of the population because he soaks the information in like a sponge and has truly died to them self so that they may live for Elohim. That person will have a successful career, that person will have a successful marriage, that person will have success in every activity and relationship they are ever in because they are able to grow with situations and not be a wrecking ball causing collateral damage in the process.

למעשה הייתי מעז לומר, לא משתמש במילים ולא תמונות גרפיות עם מסרים עליהם אלא להיות אור המוסר במעשים. אז אתה תחשוף חושך על ידי אור חושפני, ובכך מראה את ההבדל. פשוט אומר, אתה בחושך לא אומר כלום. להיות האור.

שמור את זה בחשבון, כל גבר מעל התוכחה או תיקון לא יכול לקיים יחסים עם אב וזה רק את שפתיו, כי הכבוד אלוהים. תיקון חייב להתקבל בשמחה בידיעה שאנחנו לא היחיד שהוא הנכס היקר שלו ושנחנו לא מעל אחרים, ולא ברצוננו להיות נחות כעבדים ומהיר כדי להקשיב ולהאט לדבר. לפעמים ה'מדברת אלינו דרך אנשים אחרים עבורנו מבינים שהם גם הם כליו של ידע וחוכמה ושאותו ידע וחוכמה שבו אחרים יש יכולת בלתי מוגבלת לחשוף של אלוהים שטובים מן הגוף. עבור אדם אחד היא לא רק הקול, וקולו של אימות הוא רק שימוש פעם אחת כדי להיכנס להסכם, זה לא חייב להיות משהו שיש לתת כל הזמן. מבקש מלגה באמצעות גיוון ומבין כל אחד הוא פיסת הפאזל שמראה לנו את התמונה הגדולה. עבור אדם אחד, הוא לא רק חתיכת הפאזל, לאחד היא לא את כל התמונה. מי שתקן ביום ומקבל אותו בשמחה, לאדם שהוא כלבבו של אלוהים ויש לו יותר חוכמה מאשר רוב האוכלוסייה, כי הוא סופג את המידע בכמו ספוג ובאמת הלך לעולמו אליהם עצמי, כך שהם עשויים לחיות אלוהים. שהאדם יהיה קריירה מצליחה, האדם שיש לו נישואים מוצלחים, האדם שיש הצלחה בכל פעילות ומערכת יחסים שהם אי פעם בכי הם מסוגלים לגדול עם מצבים ולא להיות כדור הריסת גרימת ניזק סביבתי בתהליך

Inclination # 19

Torah observance is not measured in how many mitzvot one fulfills in their life. It is determined in the spirit in which it is done and the intention for fulfilling them. If it is done out of habit then a mitzvot does not count in the eyes of Hashem. But as our Messiah Yeshua and Hillel the Elder both said, if it is done in the spirit of love for Hashem and the love of one's neighbor then it is not only fulfilled but fulfilled to its highest level. Let us re-evaluate ourselves and our intentions for our observance each and every day and let us remind ourselves of the intention in which Hashem wishes for us to have when we fulfill a mitzvot and look at the promises He has made to us each and every day. Thank Him for supplying oxygen, thank him for supplying gravity, thank him for supplying us structural or natural shelter as well as food for our consumption and water for us to drink all these things are given for us to remain alive and it is given every second of every day so that we may live and the perfect system was created for us and we take it for granted. When we are able to keep that very thing in our mind it makes it easy for us to remind ourselves the proper intention for our observance

מצוות התורה אינו נמדד בכמה אחד ממלא מצוות בחיים שלהם. היא נקבעת ברוח שבה זה נעשה והכוונה להגשמתם. אם היא נעשית מתוך הרגל אז מצוות לא נחשב בעיניו של ה'! אבל כמשיח ישוע והללנו הזקן שניהם אמרו, אם היא נעשית ברוח של אהבת ה' ואהבת הרע של אז זה לא רק מילא את אולם מילא לרמה הגבוהה ביותר שלו. תנו לנו להעריך מחדש את עצמנו והכוונות שלנו לקיומנו, וכל יום ויום, והרשו לנו להזכיר לעצמנו את הכוונה שבו ה' רוצה שתהיה לנו כאשר אנחנו למלא מצוות ומסתכלים על ההבטחות הוא עשה לנו ולכל יום. להודות לו על אספקת חמצן, להודות לו על אספקת כוח הכבידה, להודות לו על לספק לנו מחסה מבנית או טבעית, כמו גם מזון לצריכת המים שלנו ובשבילנו לשתות את כל הדברים האלה ניתנים לנו כדי להישאר בחיים והיא ניתנת בכל שנייה בכל יום כדי שנוכל לחיות והמערכת המושלמת נוצרה בשבילנו ואנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. כאשר אנו מסוגלים לשמור על אותו דבר במוח שלנו זה עושה את זה קל עבורנו להזכיר לעצמנו את הכוונה הראויה לקיומנו

Inclination #20

Should our service to Hashem be put on display? No. When one puts on display their service and deeds to fulfill a mitzvos the intention is through an inclination of self exaltation. Take for instance a person who has to have a flashy set for their teachings, with numerous camera angles, HD capabilities with thousand dollar microphones and a production team. The question is where does the focus reside? The focus resides in not of the message given but rather on that of giving credence to ones self by the display that their ministry can draw the funds for such equipment which makes the viewer subconsciously think that it is from an anointing given to that individual.

Or take for instance a philanthropist who makes known their contributions to causes that are worthy but they do so with an intent of vanity and makes sure the various magazines and television outlets know of their contributions. Is the intent towards the cause that is worthy? Or is the intent instead for the focus to be placed upon that individual?

Servitude is something that is tied into every single aspect of Torah learning. This becomes very apparent when we realize that God does not need us, rather we need him. We do God no favors by our observance of His Torah. Does a police officer pull a person over cause they were were driving within the confines of the speed limit? Of course not. Do we ask the police officer why he has not praised us for driving the speed limit? No of course not. This is why the Sages say, "to not engage in acts of servitude with the intention of expecting a reward". I would say, if a person expects to be exalted for their service then can they be considered a servant? Of course not. It is important that when we serve we do it in a way to trap the vanity of ones

צריך את השירות שלנו לבורא העולם יהיה לשים על תצוגה? מס 'כאשר אחד לובש את השירות ולהציג את מעשיהם כדי למלא מצוות הכוונה היא באמצעות נטייה של התעלות עצמית. קח למשל אדם שיש לו יש קבוצה נוצצת לתורתם, עם זוויות צילום רבות, יכולות הגדרת עם אלף מיקרופונים דולריים וצוות הפקה. השאלה היא איפה המיקוד מתגורר? המוקד מתגורר באינו של הודעת נתונה אלא על זה של נתינת אמון אלה עצמי על ידי התצוגה שהמשרד שלהם יכול לצייר את הכספים לציוד כזה שהופך את הצופה בתת מודע חושב שזה ממשחה שניתן לאותו אדם.

או לקחת למשל נדבן ידוע שעושה את תרומתם לגורמים שאינם ראויים, אך הם עושים זאת עם כוונה של יוהרה ומוודא את המגזינים שונים ושקעי טלוויזיה יודעים על תרומתם. האם הכוונה לגורם שהוא ראוי? או שהכוונה במקום למוקד כדי להיות ממוקם על הפרט הזה?

עבדות היא משהו שהוא קשור לכל היבט אחד של לימוד תורה. זה הופך להיות מאוד ברור כאשר אנו מבינים שאלוהים לא צריך אותנו, ולא שאנחנו צריכים אותו. אנחנו עושים את אלוהים לא טובות על ידי שמירת תורתו שלנו. האם קצין המשטרה למשוך את אדם מעל הסיבה שהם נסעו בגבולות המהירות המותרת? כמובן שלא. האם אנחנו שואלים את השוטר למה הוא לא שיבח אותנו על נהיגה את המהירות המותרת? לא ברור שלא. זו הסיבה לכך שאמר חז"ל, "שלא לעסוק במעשים של עבדות מתוך הכוונה מצפה לתגמול". הייתי אומר, אם אדם מצפה יתעלה לשירות שלהם ואז הם יכולים להיחשב משרתת? כמובן שלא. זה חשוב כי כאשר אנו משרתים אנחנו עושים את זה בדרך כדי ללכוד את היהירות של אלה

self and use acts of kindness and service as a way of conditioning ourselves to keep ones ego, pride and vanity in check. The more we serve people, the more it becomes second nature to understand why servitude is important in Torah observance and the more humble we become and we learn why to not put our servitude on display because of the risk of our own Yetzer Hara increasing thus pulling us further away from understanding Hashem's intention for Torah observance, through the halaka of our Messiah Yeshua.

Inclination #21

I often see a sense of arrogance, and hatred when I see brethren try and witness to their friends here on social media about Torah. And I think there is a better and more honest way to go about it. When you feel led first of all make sure you have shalom within your spirit, never post out of anger or with the intention of poking the bear. Some get a kick out of rattling the cages and that is not the right way to go about it. Rather I tell people to think of Abbot without Costello, or Gleason without Carney, or Cindy Lauper without her crazy hair. It doesn't really work now does it? And that is essentially Messiah without Torah or visa versa.

I often hear atheists say, "well the Bible has too many contradictions" and they source that as a reason for unbelief. Tell your missionary friends, "I can prove to you there is not a single contradiction in the Scriptures and I can help you break that talking point by the atheists". When we see the two dependent upon one another it is like seeing a wife dependent upon her husband otherwise she is incomplete. It is like Slash without Axl, I mean come on have you heard Slash's Snakepit, or Chinese Democracy and you know when the two worked together they took us down the the

מעשים עצמיים ושימוש של חסד ושירות כדרך למיזוג את עצמנו כדי לשמור על האגו של אלה, גאווה ויוהרה בסימון. אנו משרתים יותר אנשים, יותר זה הופך לטבע שני להבין מדוע עבדות היא חשובה בשמירת תורה ומצווה וצנועה יותר ואנו הופכים לנו ללמוד מדוע לא לשים לשעבוד שלנו בתצוגה בשל הסיכון של היצר הרע שלנו הולך וגדל וכך מושך שלנו רחוק מלהבין את כוונתו של הקב"ה על שמירת תורה ומצווה, דרך הליכתו של ישוע המשיח שלנו.

לעתים קרובות אני רואה תחושה של יהירות, וכשאני רואה את שנאת אחים לנסות ולחזות לחברים שלהם כאן במדיה החברתיים על תורה. ואני חושב שיש דרך טובה יותר וכנה יותר כדי ללכת על זה. כאשר אתה מרגיש הוביל קודם כל לוודא שיש לך שלום ברוח שלך, אף פעם לא לפרסם מתוך כעס או מתוך כוונה לחטט הדוב. כמה מקבלים בעיטה מתוך הרעיד את הכלובים ושאינו הדרך הנכונה ללכת על זה. במקום זאת אני אומר לאנשים לחשוב על אב מנזר ללא קוסטלו, או גליסון ללא קארני, או סינדי לאופר בלי שיערה מדעתה. זה לא ממש עובד עכשיו עושה את זה? וכי הוא למעשה משיח בלי תורה או להיפך.

לעתים קרובות אני שומע את אתיאיסטים אומרים, "גם יש לו את התנ"ך מדי סתירות רבות" והם מקור שכסיבה לכפירה. לספר לחברי המיסיונרית שלך, "אני יכול להוכיח לך שאין סתירה יחידה בכתבי הקודש, ואני יכול לעזור לך לשבור את הטעם לדבר על ידי האתיאיסטים". כאשר אנו רואים שתיים תלויים זה בזה, זה כמו לראות אישה תלויה בבעלה אחרת היא אינה שלמה. זה כמו סלאש בלי אקסל, אני מתכוון לבוא שיש לך שמעתי טובת מאורת הנחשים של סלאש, או דמוקרטיה סינית ואתה יודע מתי שתיים עבדו יחד הם לקחו אותנו למטה

paradise city where the grass was green and the.....well you know the rest

Inclination #22

I think many of our brethren know something is missing, and they just cannot put their finger on it and some go way way way over the line and call them pagans. Are we so detached that we think we can hit someone with a baseball bat, burn down their house, crash their car and kick their dog and have the audacity to say, "I donno why they would not listen to me I gave them the Scripture I was telling them the truth". And that is how many in our faith act and it is not only saddening but dangerous to our witness. I mean come on our Messiah and Rav. Hillel said, that love was the foundation of the Torah and everything hangs upon that. Do you realize what we could accomplish in the body of Messiah if we walked in shalom and as an example as opposed to an executioner? We are not better than the religious zealots who persecuted the believers in Yeshua in the first century.

I believe it is rather obvious the harsh treatment we have given our Christian brethren when we were young in our walk obviously did not do any good and did more harm than good. I think it is critically important to not teach young believers to be this way, often times they want to discuss their former religious institution, yet I suggest we sway the conversation when they want to talk about the sins of their former religious institution and say, "ok but let me show you what we believe and forget about the former self, let that die, and stop looking back at it, we are trying to build you up now, as opposed to tearing your former self down" and this is actually one of the major tenants of Judaism, the same thing Yeshua taught when he said, "put your hand to the

עיר גן העדן שבו הדשא הייתה ירוקה וגם אתה יודע את השאר

אני חושב שרבים מאחינו יודעים שמהו חסר, והם פשוט לא יכולים לשים את האצבע על זה וללכת בדרך מסוימת דרך דרך על הקו וקוראים להם עובדי אלילים. האם אנחנו כל כך מנותקים, שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים להכות מישהו עם מחבט בייסבול, לשרוף את הבית שלהם, תאונת הדרכים שלהם ולבעוט את הכלב שלהם ויש להם את החוצפה לומר, "אני למה הם לא היו מוכנים להקשיב לי שנתתי להם את כתבי הקודש אני היה אומר להם את האמת". וכי הוא בכמה במעשה האמונה שלנו וזה לא רק מצער, אך מסוכן לעד שלנו. אני מתכוון לבוא המשיח שלנו ואת הרב. הלל אמר, כי האהבה היה הבסיס של התורה וכל מה שנתקע על זה. האם אתה מבין את מה שאנחנו יכולים להשיג בגופו של משיח, אם הלכנו בשלום וכדוגמה בניגוד לתליין? אנחנו לא טובים יותר מאשר לקנאים הדתיים. שרדפו את המאמינים בישוע במאה הראשונה לספירה.

אני מאמין שזה די ברור היחס הקשה נתן לנו אחינו הנוצרים כשהיינו צעירים בטיול שלנו ברור שלא עשה טוב לאף אחד ולא עשו יותר נזק מאשר תועלת. אני חושב שזה חשוב באופן קריטי שלא מלמדים את המאמינים צעירים להיות בדרך זו, לעתים קרובות פעמים שהם רוצים לדון במוסד הדתי לשעבר שלהם, ובכל זאת אני מציע שמתנדדים השיחה כשהם רוצים לדבר על החטאים של המוסד הדתי לשעבר שלהם ואומרים, "בסדר, אבל תן לי להראות לך את מה שאנחנו מאמינים בו ולשכוח את האני הקודם, שתן למות, ולהפסיק להסתכל אחורה על זה, אנחנו מנסים לבנות אותך עכשיו, בניגוד לקריעת האני הקודם שלך למטה" וזה בעצם אחד הדיירים העיקריים של היהדות, את אותו הדבר ישוע לימד כשהוא אמר, "הניח את היד שלך כדי

plow and do not look back". Let us do a better job of taking care of the young believers so they do not repeat the same mistakes we made.

Inclination #22

A self congratulatory spirit is something that is just misplaced. Our pride and adulation should not be in ourselves but rather should be re-directed to edification and the building up of others. Our own selfishness causes one to want to keep it for ourselves. We have all these puzzle pieces floating around and sometimes we accidentally try and connect them in the wrong places. It is at times a learned behavior that one will one day through growth and wisdom will realize the puzzle piece goes elsewhere. I see many young believers in Torah and Messiah become puffed up, I try and not to be too hard on them cause I can identify cause I was like that myself. I was puffed up and I wanted the edification and the adulation for myself. Then I learned that it was like something being given to me that Hashem wanted me to instead pass on to someone else that it was not something for me. I learned to do radio not to feed my own ego or to display, "how smart I am" to others so that they may rally around me. To be honest, I feel the closest to Hashem since now I get behind the microphone with the intention of blessing his people instead of myself. It is no longer about how smart I am, instead it is getting behind the microphone wishing to serve the Father by serving the hearts of His people above all else, and hoping to show others how to do the same. That is my main intention. But it is important to note, it took me a long time to get to this point, it took a lot of failure, it took me in many ways unknowingly afflicting myself. Many of you young in your walk, I know and understand you have anger against your

לחרוש ולא מסתכל אחורה". תן לנו לעשות עבודה טובה יותר של טיפול במאמינים הצעירים, כדי שלא לחזור על אותן הטעויות שעשינו.

רוח ברכה עצמית היא משהו שהוא פשוט לא במקומה. הגאווה וההערצה שלנו לא צריכה להיות בעצמנו, אלא צריכים להיות מחדש מופנים להבהרה ועד הבניין של אחרים. האנוכיות שלנו גורמת לאחד רוצה לשמור את זה לעצמנו. יש לנו את כל חלקי הפאזל האלה מרחפת ולפעמים אנחנו מנסים בטעות ולחבר אותם במקומות הלא נכונים. זה לפעמים התנהגות למדה שאחד יהיה יום אחד בדרך של צמיחה וחוכמה יהיה לממש את פיסת הפאזל הולכת למקום אחר.

אני רואה את מאמינים צעירים רבים בתורה ומשיח להיות נפוח, ואני מנסה לא להיות קשה מדי עליהם לגרום אני מזדהה יכול לגרום לי היה כזה בעצמי. הייתי מנופח ורציתי לחזק את הרוח והערצה לעצמי. לאחר מכן נודע לי שזה היה כמו משהו שניתן לי, כי ה'רצתה שתעבור במקום למישהו אחר שזה לא היה משהו בשבילי. אני למדתי לעשות רדיו לא להאכיל את האגו שלי או להצגה, "כמה חכם אני" לאחרים, כך שהם יכולים להתלכד סביבי. אם להיות כנים, אני מרגיש הכי קרוב לבורא העולם שכן עכשיו אני מקבל מאחורי המיקרופון במטרה לברך את עמו ולא את עצמי. זה כבר לא על איך אני חכם, במקום זה הוא מקבל מאחורי המיקרופון המבקש לשרת את האב על ידי המשרת את לבם של אנשיו מעל לכל דבר אחר, ומקווה להראות לאחרים איך לעשות את אותו הדבר. כלומר הכוונה העיקרית שלי.

אבל חשוב לציין, שלקח לי זמן רב כדי להגיע לנקודה הזו, זה לקח הרבה משישלונו, לקח לי בדרכים רבות שפוקדות את עצמי שלא במודע. רבים מכם צעיר בהליכה שלך, אני יודע ומבין שיש לך כעס נגדך

former religious institutions, and I understand all the things you are going through, cause I as well was there where you are. You are on a journey that starts our rather rocky and many of these things you will need to find out yourself. But I wish to offer you this challenge today, this week I want you to try something, this week witness to your friends, family, co-workers, and everyone you come in contact with without your words. Witness through your actions. I can tell you what will happen, you will feel closer to Hashem, you will feel closer to Yeshua and you will get your shalom you are seeking for. Do not worry so much with being smart, focus on being a servant and realize the way you treat others, is a direct parallel to the way your relationship is with Hashem. Guys, I have been in this walk for a while now, I am not a spring chicken in terms of this. I can assure you, you will see an amazing change in your walk if you take this challenge today.

Inclination #23

A person's personality is encapsulated into their soul, the spirit of the person is their life source. Thus the indwelling of the Creator in the attribute of the Ruach haKodesh (Holy Spirit) defines a person's morality and works with a person's soul. Though the moral conduct is the same among believers, personalities are different which can be found within one's soul. The Ruach (Spirit) marries itself to the soul, and works with one another in terms of accomplishing Hashem's goal for that person. Notice that a person's gifts are always present, many may have the ability to teach before they become a believer, many have been given musical abilities before becoming a believer or other gifts from God to fulfill his purpose and will in our lives. A person's identity is not in their blood line, nor in their skin

מוסדות דתיים לשעבר, ואני מבינים את כל דברים שעוברים עליך, כי אני גם היה שם שבו אתה נמצא. אתה במסע שמתחיל ולא סלעי, ורבים מהדברים האלה שאתה צריך כדי לגלות את עצמך. אבל אני רוצה להציע לך את האתגר הזה היום, השבוע אני רוצה שתנסה משהו, עד שבוע זה לחברים, המשפחה, העמיתים לעבודה שלך, וכל מי שאתה בא במגע עם בלי המילים שלך. העד באמצעות הפעולות שלך. אני יכול להגיד לך מה יקרה, אתה תרגיש קרוב יותר לקב"ה, אתה תרגיש יותר קרוב לישוע ואתה תקבל את שלום שלך שאתה מחפש. אל תדאג כל כך הרבה בלהיות חכם, להתמקד להיות משרת ולהבין את הדרך שאתה מתייחס לאחרים, הוא במקביל ישירה לדרך מערכת היחסים שלך היא עם ה'. חבר'ה, אני כבר בטיוול הזה במשך זמן עכשיו, אני לא פרגית במונחים של זה. אני יכול להבטיח לך, אתה תראה את שינוי מדהים במרחק שלך אם אתה לוקח את האתגר הזה היום.

אישיותו של האדם היא כמוס בנפש שלהם, את רוחו של האדם היא מקור החיים שלהם. כך שכינתו של הבורא בתכונה של הקודש הרוח מגדירה מוסריותו של אדם ועובדת עם נשמתו של אדם. למרות שההתנהגות המוסרית היא זהה בין מאמינים, אישים שונים אשר ניתן למצוא בנפשו של האדם. הרוח מתחתנת עצמו לנשמה, ועובדת אחד עם השני במונחים של להשיג את המטרה של ה' עבור אותו האדם. שים לב שהמתנות של אדם הן תמיד בהווה, ייתכן שיש רבים את היכולת ללמד לפני שהם הופכים למאמין, רבים ניתנו יכולות מוסיקליות לפני שהפכה למאמין או מתנות אחרות מאלוהים למלא את ייעודו ורצונו בחייו. זהותו של האדם היא לא בקו הדם שלהם, ולא בעור שלהם

color, nor in the region in which they were born, nor is it determined in their gender. But it is the thing that makes them unique. I have seen people in my lifetime do amazing things for Hashem and they may have purple hair and wear skinny jeans and sleeveless t-shirts. Yet we have the same Elohim. Our morals are the same.

Brethren, I think it is important to not try and make everyone into a cardboard cutout of what we think a believer in Torah and Messiah should look like or tweak their personality. Hashem created diversity, He created us as individuals and I believe it must be embraced. Let us not hinder one another because of our diversity, let us rejoice in what Hashem is trying to show us instead which shows how universal His love for us is. Because what He is doing through diversity of gifts, and personality and emphasis is how He can reach all and that He through Yeshua is for all and not just for a person who looks like this or whom has this kind of personality. Hashem can break all barriers and we must not try and make everyone carbon copies of ourselves, trust that Hashem does not only use you.

Inclination #24

Before I fall asleep it is critical I make note of this. One of the worst things someone could say to another is that "they are not indwelt with the Ruach haKodesh". This should NEVER come out of the mouth of a believer about another person EVER. Yeshua makes note in Mark 3:29 that the only unforgivable sin is blasphemy of the Ruach haKodesh. Now knowing that Hashem is one, the Ruach haKodesh is Hashem, Yeshua is Hashem and Hashem is Hashem. The indwelling of the Ruach is the spirit of YHWH and the spirit of Yeshua. So to say that a person does not have the indwelling of God is blasphemy of the Ruach haKodesh and

צבע, ולא באזור שבו הם נולדו, וגם לא נקבעו במינם. אבל זה הדבר שהופך אותם לייחודיים. ראיתי את אנשים בחיים שלי לעשות דברים מדהימים על האשם וייתכן שיש להם שיער סגול וללבוש מכנסי ג'ינס וחולצות ללא שרוולים רזים. ובכל זאת יש לנו את אותו אלוהים. המוסר שלנו הוא אותו הדבר.

אחי, אני חושב שזה חשוב לא לנסות ולהפוך את כולם לגזיר קרטון של מה שאנחנו חושבים שמאמינים בתורה ובמשיח צריך להיראות או לצבוט את האישיות שלהם. הקב"ה ברא גיוון, הוא ברא אותנו כפרטים ואני מאמין שזה חייב להיות התחבק. הבה לא יפריעו זה לזה בגלל הגיוון שלנו, תן לנו לשמוח במה שהקב"ה מנסה להראות לנו במקום שמראה כמה אוניברסלי היא אהבתו אלינו. כי מה שהוא עושה דרך מגוון של מתנות, ואת אישיותו ודגש הוא איך הוא יכול להגיע לכולם ושהוא דרך ישוע הוא לכל ולא רק לאדם שנראה כך או שיש באישיות מסוג זה. ה' יכולה לשבור את כל המחסומים ואסור לנו לנסות ולעשות את כולם עותקי פחם של עצמנו, סומכים על הקב"ה שאין להשתמש בכך לא רק.

לפני שאני נרדם זה את זה אני ביקורתי ליצור לעצמך את זה. אחד הדברים הגרועים ביותר שמישהו יכול לומר למשנהו הוא כי "לא שיש להם את הדירה עם רוח הקודש". זה לא צריך לבוא מתוך פיו של מאמין על אדם אחר אי פעם. ישוע עושה את הפתק במארק פסוק פרק שלושה עשרים ותשעה שחטא בלתי נסלח היחיד הוא חילול השם של רוח הקודש. עכשיו בידיעה כי ה' היא אחד, רוח הקודש הוא האשם, ישוע הוא האשם והאשם הוא האשם. השכינה של הרוח היא רוח ה' ואת רוחו של ישוע. אז לומר שאדם לא צריך את שכינתו של אלוהים הוא חילול קודש של הקודש והרוח

unforgivable. I have seen brethren say this oh so often about another person and I do not think they realize what they are saying and what they are doing. Or is it ego? I have seen this said when there has been minor disagreements, I have seen believers call others, "demons" and stuff such as this, and we wonder why we have so much sickness in the body of Messiah? Physical sickness, mental, spiritual, it runs rapid and it must stop. I have to say, many can learn a thing or two from many of our Christian brethren in terms of loving one another cause they understand a foundational principle of Judaism that is withing the Tanakh, the Talmuds and the Zohar far better than us Hebrew Roots types. We damn things as a whole when we ought not to, and we are too prideful to accept the nuggets of truth that are within our former religious institutions. Are we so arrogant and prideful that we cause ourselves to sin in the worst way by not recognizing the fundamental principle of Judaism and our walk in Torah? Wanna know why a majority of Christians teach the Torah is a burden? Cause chances are they have come into contact with one of us, and they have seen how we act, and they have seen how we build a much higher wall than the rabbinics do, and in many aspects we have adopted a cult like mentality of cutting ourselves off from people, and to be honest until we change this, I do not blame our Christian brethren for saying to stay away from people like us. Cause if I were on the outside looking in I would say these kats are nuts. Act accordingly people.

בלתי נסלח. ראיתי את האחים אומרים אוי זה לעתים קרובות כל כך על אדם אחר ואני לא חושבים שהם מבינים מה הם אומרים ומה שהם עושים. או שזה אגו? ראיתי את זה אמר מאמינים כאשר יש כבר חילוקי דעות קלות, שראיתי קוראים אחרים, "שדים" וכל מיני דברים מהסוג זה, ואנו תוהים מדוע יש לנו כל כך הרבה מחלה בגופו של משיח? מחלה פיזית, נפשי, רוחני, שהוא פועל מהיר וזה חייב להיפסק. אני חייב לומר, שרבים יכולים ללמוד דבר או שניים מרבים מאחינו הנוצרים במונחים של אהבה אחת סיבה אחרת הם מבינים עיקרון יסוד של היהדות, התנ"ך, התלמודים וזוהרים הרבה יותר טובים withing כי הוא מאשר לנו סוגים עברי שורשים. שלנו דברים ארוכים בכללותו, כאשר אנו לא צריכים, ואנחנו גאים מכדי לקבל שבבים של אמת שנמצאים במוסדות הדתיים לשעבר שלנו. האם אנחנו כל כך יהירים וגאוותנים שאנחנו לגרום לעצמנו לחטוא באופן הגרוע ביותר בכך שלא הכיר בעיקרון היסוד של יהדות והטיול שלנו בתורה? רוצה לדעת למה רוב הנוצרים ללמד התורה היא עול? סיכויים הם לגרום להם לבוא במגע עם אחד מאיתנו, והם ראו איך אנחנו פועלים, והם ראו כיצד אנו בונים קיר גבוה הרבה יותר מאשר את הרבנות לעשות, ובהיבטים רבים שאמצנו פולחן כמו מנטליות של חיתוך את עצמנו מעמים, ואם להיות כנים עד שנשנה את זה, אני לא מאשים את אחינו הנוצרים לאומרים להתרחק מאנשים כמונו. כי אם אני היה בצד החיצוני מחפש בהייתי אומר כן אלה הם אגוזים. אנשים לפעול בהתאם

Inclination #25

Is God One as the Scripture says and does this contradict our faith as Netzari Jews as other sects of Judaism claim? No it does not contradict, they are correct in citing the Christian model is flawed and untrue in terms of 3 separate entities for even our Messiah Yeshua said that God is One. Let me see if I can help explain.

When a person picks up their favorite body wash, do they list all the ingredients that are within the body wash? Does one say, "I need to pick up some water, sodium laureth sulfate, citric acid....." No they say, "I am picking up body wash" all these ingredients are a part of what makes up the body wash and makes it body wash. Now when we say the Shema do we notice the Creator is mentioned 3 times? "Shema Yisrael, Yahweh Eloheynu Yahweh Echad", notice as well we have 3 kinds of commandments, we have mitzvos, chukim, and mishpakim which make up a perfect Torah. Notice that the rabbis say "wisdom comes in three forms", notice as well that in Pirkei Avos 1:1 they said, "three things". Why does this number 3 keep coming up? Notice that in rabbinical writings they rabbis will constantly make note of 3 being the number of completeness and unity, it is constantly noted that there are two extremes and an intermediate that make up a single complete entity. One entity, not three but one with three attributes within it. Notice the perfection of the calendar by using the "sun moon and stars" many flawed calendars will only use one, or two elements and all three are required for 1 calendar that is correct. Notice we are also given a hint in a phrase mentioned several times through Scripture as well, "the God of Abraham Isaac and Jacob" notice three names were given. Notice the tribes encamped in groups of 3. Would one say there were 4 camp sites with three smaller camp sites within each? Of course not they would say there were 4

אלוהים אחד ככתוב אומר והאם זה סותר את האמונה שלנו כיהודים כ כתות אחרות של טענת יהדות? לא, זה לא סותר, הם נכונים בצטטו את המודל הנוצרי הוא פגום ולא נכון במונחים של שלוש ישויות נפרדות עבור אפילו את המשיח ישוע אמר כי אלוהים הוא אחד. תן לי לראות אם אני יכול לעזור להסביר

כאשר אדם מרים לשטוף את הגוף האהוב עליהם, האם הם יפרט את כל המרכיבים הנמצאים בלשטוף את הגוף? האם אחד מהם אומר, "אני צריך להרים קצת מים, נתן גופרתי, חומצת לימון....." לא, הם אומרים, "אני מרים לשטוף את הגוף" כל המרכיבים הללו הם חלק ממה שמרכיב את לשטוף את הגוף והופכים אותו לשטוף את הגוף. כעת, כאשר אנו אומרים קריאת השמע אין אנו מבחינים הבורא מוזכר שלוש פעמים? "שמע ישראל, יהוה אלוהים יהוה שלנו הוא אחד", שים לב גם שיש לנו שלושה סוגים של מצוות, יש לנו מצוות, אזרחי וחברתי המרכיבים את תורה מושלמת. שים לב שהרבנים אומרים "חוכמה מגיעה בשלוש צורות", שים לב גם כי בפסוק פרקי אבות שהם אחד פרק אחד אמר, "שלושה דברים". מדוע מספר זה שלושה לשמור מתקרב? שים לב כי בכתבים רבניים רבנים הם כל הזמן ליצור לעצמך להיות שלושה במספר השלמות והאחדות, הוא ציין כל הזמן שיש שני קצוות ובינוניים שמרכיבים ישות אחת שלמה. ישות אחת, לא שלוש, אלא אחד עם שלוש תכונות בתוכו. שים לב לשלמות של לוח השנה באמצעות "ירח השמש וכוכבים" רבים לוחות שנה פגומות יהיו להשתמש באחד או בשני אלמנטים בלבד וכל שלושה נדרשים ללוח שנה אחד שהוא נכון. שים לב שאנו מקבלים גם רמז במשפט שהוזכר מספר פעמים במקרא, כמו גם, "האלוהית אברהם יצחק ויעקב" ההודעה שלושה שמות ניתנו. שימו לב לשבטים חנו בקבוצות של שלוש. האם אחד אומר היו ארבעה אתרים למחנה עם שלושה אתרים למחנה קטנים יותר בתוך כל? כמובן שלא היינו אומרים שהם היו ארבעה

camp sites and not 12. Let us also look at the sefirot, how many pillars within the sefirot that make up a complete human body, three pillars. Do we say that our body is three bodies? Of course not that would be ridiculous, rather we say we are a complete person with a left side, right side and an intermediary middle that holds the right and left together and the right and left intertwine with each other to form the middle. Much in the same way a father and mother create a child by coming together through marital relations. Notice how ones arm is connected to ones shoulder to ones neck then to another shoulder then to another arm. We can count the different bones and say that some are stationed in the left or right or middle but they still only make 1 person. These things prove that YHWH is indeed one, yet unified with three attributes which symbolizes him being complete and unified through the Judaic understanding of three representing a single complete entity. Thus to claim that there is only one third, would suggest that He is incomplete and the ideal of only being a third to be whole goes against every Jewish principle.

Inclination #26

I am here reading Chavot Hachavot and I am realizing something. Often times we read Torah as just instructions without the spiritual aspect and apply it like assembling a piece of furniture. It has no feeling cause we seem to have not reached the point in our lives and in our walk to where we realize the reasoning for it's application. When we start to apply it not out of wishing to receive favor but rather for a more selfless reason which is to do the Torah so that we can be excited about being loving and edifying representatives of the Father and our Messiah Yeshua. I think that is what the application of the rabbinical literature requires. I have

אתרי מחנה ולא שתיים עשרה. תן לנו גם להסתכל על הספירות, כמה עמודים בתוך הספירות שמרכיבות את גוף אנושי שלם, שלושה עמודי תווך. האם אנו אומרים שהגוף שלנו הוא שלושה גופים? כמובן שלא זה יהיה מגוחך, ולא שאנחנו אומרים שאנחנו אדם שלם עם צד שמאל, צד ימין ואמצע מתווך שמחזיק את ימין ומשמאל יחד ולשזור ימין ושמאל זה בזה כדי ליצור את האמצע. הרבה באותה הדרך אביו ואם ליצור ילד על ידי באים יחד באמצעות יחסי אישות. שים לב איך זרוע אלה מחוברת לכתף אלה לאלה ואז צוואר לכתף אחרת ואז לזרועות אחרת. אנחנו יכולים לספור את העצמות השונות ולומר שחלקם מוצב בצד השמאל או ימין או באמצע, אבל הם עדיין עושים אדם שלם אחד בלבד. דברים אלה מוכיחים כי ה' היא אכן אחד, ובכל זאת מאוחדת עם שלוש תכונות שמסמלות אותו להיות שלם ומאוחד בהבנת יהדותם של שלוש המייצגת ישות אחת שלמה. לכן לטעון שיש רק אחד שלישי, הייתי מציע שהוא אינו שלם והאידיאלי של רק להיות שלישי כדי להיות שלם הולך נגד כל עיקרון יהודי.

אני קורא כאן חובות לבבות ואני מבין משהו. פעמים רבות אנו קוראים תורה שרק הוראות ללא היבט הרוחני ולהחיל אותו כמו הרכבת רהיט. אין לזה שום סיבת תחושה שאנחנו נראים שלא הגענו לנקודה בחיינו ובטיול שלנו למקום שבה אנו מבינים את ההיגיון ליישום זה. כאשר אנחנו מתחילים ליישם אותו לא מתוך המבקש לקבל טובה, אלא מסיבה אנוכית יותר, שזה לעשות את התורה, כך שנוכל להיות נרגשים להיות נציגים אוהבים ומחנך של האב והמשיח ישוע שלנו. אני חושב שזה מה שמחייב את היישום של הספרות הרבנית. יש לי

been reading Chavot HaChavot which is classified as a Kabbalistic literature. Now I think when it comes to Talmud and Kabbalah one must be able to apply Torah and not just be able to recite the mitzvot but rather it is a requirement to be able to apply Torah for the selfless reason of edification, servitude and to be willing to be Hashem's representative. Cause the rabbinical literature requires you to know the mitzvot but I think it is understood that reader reads these things in order for application of the Torah and not for knowledge that stays within someone's mind. I think it is a requirement that the Torah must be upon one's heart and in their limbs through their actions cause that is the only way anyone would understand these texts is my personal analysis. If a person is seeking head knowledge and to increase your smarts then stay the heck away from these texts cause 1st off you are not ready for them and 2ndly you are in danger of confusion and not being able to apply them. This is why I also believe these things are confusing for those who try and jump into them before they are ready. I think this is the unspoken criteria that is the deep secret within Judaism in terms of when a person is ready for these texts notice it is after a Bar Mitzva in many sects that a child learns Talmud when they have their Bar Mitzva they recite their haTorah, and they learn to feel the words they recite and I really do believe Hashem does something divine when a young person has their Bar Mitzva. I do not think it is mostly on knowledge but more about knowledge turning into application and saying, "I want to feel Hashem's presence in my life and I want others to feel it too". What say you?

היית קורא חובות לבבות אשר מסווגים כספרות קבלה. עכשיו אני חושב שכשמדובר בתלמוד וקבלה אחד חייב להיות מסוגל ליישם את התורה ולא רק להיות מסוגל לדקלם אלא היא דרישה להיות מסוגל ליישם את התורה מהסיבה אנוכית של הקניית ערכים, שעבוד ולהיות מוכנים להיות נציגו של הקב"ה. לגרום לספרות הרבנית מחייבת אותך לדעת אבל אני חושב שהוא הבין שהקורא קורא את הדברים האלה על מנת שיישום של התורה ולא לידיעה שנשארת במוחו של מישהו. אני חושב שזה הוא דרישה שהתורה חייבת להיות על לבו של האדם ובאבריהם דרך גורם הפעולות שלהם שהוא הדרך היחידה שמישהו מבין את הטקסטים האלה היא הניתוח האישי שלי. אם אדם מחפש ידע בראש ולהגדיל את החוכמה שלך ולאחר מכן להישאר לעזאזל מן הטקסטים האלה לגרום ראשית אתה לא מוכן להם ושנית אתה בסכנה של בלבול ולא להיות מסוגל ליישם אותם. זו הסיבה שאני גם מאמין בדברים האלה מבלבלים למי שמנסים לקפוץ לתוכם ולפני שהם מוכנים. אני חושב שזה בקריטריונים שהשתיקה, כי הוא הסוד העמוק ביהדות במונחים של מתי אדם מוכן לטקסטים האלה שמו לב לזה הוא לאחר בר מצווה בכתות רבות שילד לומד תלמוד כאשר יש להם בר המצווה שלהם הם מדקלמים תורתם, והם לומדים להרגיש את המילים שהם מדקלמים ואני באמת מאמינים שקב"ה עושה משהו אלוהי כאשר אדם צעיר יש בר המצווה שלהם. אני לא חושב שזה בעיקר על ידע, אלא יותר על ידע הופך לבקשה ואמר: "אני רוצה להרגיש את נוכחותו של הקב"ה בחיים שלי ואני רוצה שאחרים מרגישים את זה יותר מדי". מה אתם אומרים?

Inclination #27

Wisdom is not gained unless it is applied, never confuse head knowledge with wisdom. Wisdom comes through application through the heart. The word for "light" in the Semitic language is rather interesting it is "mussar" which means not only "light" but "applied admonitions" and "applied wisdom" thus when Yeshua said to be the light of the world we see it was a much more loaded statement than we had originally perceived. Wisdom takes hard work and lots of failure through application and it is something that Hashem gives us through the application and we do not even know initially it is being given to us, until after we see our faults through the correct application. Knowledge, however sits within a persons head for self grandizing reasons for self exaltation from others. Though many think wisdom and knowledge are synonymous, wisdom is applied through acts of selflessness and is out of humility as opposed to self exaltation.

Inclination #28

The encapsulation of the Yetzer Hara is what God hates, for a person is Hashem's creation. Can He hate that of which He has created? Absolutely not, however it is the inclinations of evil that when they overtake the mind, the heart, the soul and the limbs what the perception is, is that of the Yetzer Hara and it is what they are identified with. It is like saying, "John Smith the Butcher" is his name, "The Butcher"? Of course not, however given his profession it is how he is identified, many may say, "I am going to the butcher", or I am going to the "baker" cause that is what the person is identified as. The same with Yetzer Hara, if a person commits a horrible deed, they are classified by that deed,

חוכמה היא לא זכה אלא אם כן הוא מיושם, לא לבלבל את הראש עם ידע חוכמה. חוכמה מגיעה דרך יישום דרך הלב. המילה "אור" בשפה השמית שהיא די מעניינת הוא "מוסר", שפירושו לא רק "אור", אבל "תוכחות יושמו" ו "חוכמה יישומית" ובכך, כאשר ישוע אמר להיות האור של העולם בו אנו רואים אותו היה הצהרה הרבה יותר טעון ממה שנתפסנו במקור. החוכמה דורשת עבודה קשה והרבה אי ספיקה דרך יישום וזה משהו שהקב"ה נותן לנו דרך היישום ואנחנו אפילו לא יודעים בהתחלה היא ניתנה לנו, עד לאחר שאנו רואים החסרונות שלנו דרך היישום הנכון. ידע, לעומת זאת יושב בתוך ראש של אנשי מסיבות עצמיות לרוממות עצמית לאחריים. למרות שרבים חושבים שחוכמה וידע הם מילים נרדפות, חוכמה מיושמת באמצעות מעשים של חוסר אנוכיות ומתוך ענווה, בניגוד להתעלות עצמית.

אנקפסולציה של היצר הרע היא מה ששונא את אלוהים, לאדם הוא בריאתו של הקב"ה. יכול הוא שונא את זה שהוא יצר? ממש לא, אבל זה את נטיותיו של רוע, שכאשר הם לעקוף את המוח, את הלב, את הנשמה ואת הגפיים מהי התפיסה, היא זו של היצר הרע וזה מה שהם מזוהים איתו. זה כמו לומר, "ג'ון סמית הקצב" היא שמו, "הקצב"? כמובן שלא, אך בהתחשב במקצועו זה איך הוא מזוהה, רבים עשוי לומר, "אני הולך לקצב", או שאני הולך למטרה "האופה" זה מה שהאדם מזוהה. אותו הדבר עם יצר הרע, אם אדם מבצע מעשה נורא, הם מסווגים על ידי מעשה זה

because of the encapsulation of the Yetzer Hara, such as "rapist", "murderer", "thief" etc. Is it the creation that is these things? Of course not, it is a persons own evil inclinations that have caused them to be identified with these things and the acts in which they commit. It is important to realize that God does not hate, his creation but rather we must remember, who are we in covenant with? Him or our own evil inclination that will define us as who we are. This is also why Torah study is incomplete without servitude and acts of kindness, cause by those things will we be identified as representatives of Hashem cause we will be identified with Yetzer Shalom instead, thus it becomes apparent in terms of whom it is we serve. And this is why many faultier early in their walks, because when the focus is on self, that is an easy way for the Yetzer Hara to come within us, through arrogance and pride. Thus is why we do not Torah for the sake of self or for Torah but rather for the sake of Hashem. Then the evil inclinations are not what controls us, but rather it is the Ruach of Hashem that is the embodiment which defines us through service and acts of kindness instead of the opposite.

Inclination #29

I was asked today, is there a designated time of the week for Talmud study. And that was a very good question, now I do not think a young believer should be studying Talmud, let me make that clear. But what I tend to do is do my Talmud studies around Havdalah. The reason I say this, is because the Havdalah was usually the time where the Q&A would commence and it was not really designated but intended to happen from the congregants asking questions to the Rabbi. Thus in the same spirit is the Talmud, we have questions being asked and usually 3 or more answers being given.

בגלל אנקפסולציה של היצר הרע, כמו "אנס", "רוצח", וכו' "גנב" האם זה שהיצירה היא הדברים האלה? כמובן שלא, הוא אדם בעל נטיות רעות שגרמו להם להיות מזוהים עם הדברים האלה והפעולות שבו הם מבצעים. חשוב להבין שאלוהים לא שונא, יצירתו אלא עלינו לזכור, שאנחנו בברית עם? שלו או היצר הרע שלנו שמגדיר אותנו כמי שאנחנו. זו גם הסיבה שלימוד התורה אינו שלם ללא שעבוד ומעשי החסד, על ידי לגרום לדברים האלה יהיו לנו להיות מזוהה כנציגי הקב"ה הסיבה שאנחנו נהיה מזוהים עם יצר שלום במקום, ובכך הוא הופך להיות ברור במונחים שלהם זה הוא שאנו משרתים. וזו הסיבה לכך שרבים מוקדם בטיולים שלהם, כי כאשר הדגש הוא על עצמו, שהוא דרך קלה עבור היצר הרע לבוא בתוכנו, את ההתנשאות וגאווה. לכן זו הסיבה שאנחנו לא יודעים תורה למען עצמי או לתורה אלא למען ה'. אז את נטיותיו הרעות הן לא מה ששולט בנו, אלא שהוא רוחו של הקב"ה שהיא ההתגלמות אשר מגדירה אותנו דרך שירות ומעשי חסד במקום ההפך.

נשאלתי היום, האם יש זמן מיועד בשבוע ללימוד תלמוד. וזה היה שאלה טובה מאוד, עכשיו אני לא חושב שצריך להיות מאמין צעיר לומד תלמוד, הרשו לי להבהיר את זה. אבל מה שאני נוטה לעשות הוא לעשות מחקרי תלמודי סביב הבדלה. הסיבה שאני אומר את זה, היא משום שההבדלה הייתה בדרך כלל הזמן שבו השאלה והתשובה תהיה להתחיל וזה לא ממש היה מיועד אך נועד לקרות מהמתפללים לשאול שאלות לרביי. וכך, באותה הרוח הוא התלמוד, יש לנו שאלות שנשאלו ובדרך כלל שלוש או יותר תשובות שניתנה.

Thus if a person were to set aside a time for Talmud study, I do not think Shabbat would be a preferred designated time because I think it is important to put the words of the Rabbis and Sages in their proper place and I do not think they should be equal to or greater than Scripture. And if we put it in during the same time as Shabbat I think we are in danger of doing just that, of subconsciously making it in our minds equal to that of Scripture. So I think if one was to set aside a time, I would suggest (and this is just Christopher talking) Havdalah would be the perfect time. I pray that helps, and I welcome other views on this, and am open to correction.

Inclination #30

The only way to change others is for us to change ourselves, the internal work has an outward expression that is not something religious, though I do practice Netzari Judaism. The thing we must realize is each action needs to be in the realm of honor for Hashem. Take your morning coffee for instance. The making of the coffee has an intention, the intention could be it's taste, you may simply enjoy the taste and what we must realize is we taste Hashem's creation and it is important we realize simple things such as this. Maybe you make your coffee to energize your morning to start your day, and what then is your intention for rejuvenating your morning? Hopefully it is to serve Hashem in our actions. Every action no matter how small, those of us who have real teeth (which I don't I have dentures) brush your teeth with the intention of preserving what Hashem has given you and understanding how self respect also displays the respect you have for the Creator. Every inclination whether Yetzer shalom or Yetzer hara is a reflection that moves outward to others through words and actions which are synonymous when we look at the Semitic word "miltha" which means

לכן, אם אדם היה להפריש זמן ללימוד תלמוד, אני לא חושב ששבת תהיה זמן מיועד מועדף, כי אני חושב שזה חשוב לשים את דברי הרבנים והחכמים במקום הראוי להם, ואני לא חושב שהם צריך להיות שווה או גדול מכתבי הקודש. ואם אנחנו שמים אותו בזמן באותו הזמן כמו שבת אני חושב שאנחנו נמצאים בסכנה עושה בדיוק את זה, בתת מודע של מה שהופך אותו בתודעה שלנו שווה לזה של כתבי קודש. אז אני חושב שאם אחד היה להפריש זמן, הייתי מציע (וזה רק כריסטופר מדבר) הבדלה תהיה הזמן המושלם. אני מתפלל שעוזר, ואני מברך על השקפות אחרות על זה, ואני פתוח לתיקון.

הדרך היחידה לשנות אחרים היא עבורנו לשנות את עצמנו, יש לו את העבודה הפנימית שביטוי חיצוני הוא לא משהו דתי, אם כי אני מתרגל את הסניף של ג'סי יהדות הדבר שאנו חייבים להבין הוא כל פעולה צריכה להיות בתחום של הכבוד לקב"ה. קח את קפה הבוקר שלך, למשל. יש עשיית קפה כוונה, הכוונה יכולה להיות טעמו של זה, אתה יכול פשוט ליהנות מהטעם ומה שאנו חייבים להבין הוא שטעם בריאתו של הקב"ה, וזה חשוב שאנחנו מבינים דברים פשוטים כגון זה. אולי אתה עושה את הקפה שלך כדי להמריץ אותך בבוקר כדי להתחיל את היום שלך, ומה אז הכוונה שלך לשיקום שלך בבוקר? אני מקווה שזה הוא לשרת את ה' במעשינו. כל פעולה, לא משנה כמה קטן, אלה מאתנו שיש להם שיניים אמיתיות (שבו אני אין לי שיניים תותבות) לצחצח שיניים עם הכוונה לשמר את מה שהקב"ה נתן לך ולהבין כיצד כבוד עצמי מציגה גם את הכבוד שיש לך עבור בורא. כל יצר הרע אם שלום או יצר הרע הוא השתקפות שנעה כלפי חוץ לאחרים באמצעות מילים ומעשים שהם נרדפים כשאנחנו מסתכלים על מילת האור השמי שאומר

word, manifestation, instance or substance we see each of these things are interconnected and how the mind is connected to the tongue, and the hands. Which is a critical part in the teaching of where Yeshua said that sin starts which is through the Yetzer, through the inclination or the thought. Thus is why one must guard not only their tongue but their mind first and analyze each step taken of every day and ask, "is it in honor of Hashem?". This is also the reason Hashem had said when he created Eve, "it is not good for man to be alone" a wife is a reflection and our corrector who causes us to guard our thoughts from things unedifying and things that are lustful etc.

Inclination #31

Shalom should never be dependent upon personal validation, for if Torah is practiced not for the sake of self, or for the sake of Torah but rather for the sake of Hashem, it is instead correction that gives overwhelming joy and shalom. The reason is that an inkling of wisdom through correction brings us a step closer to the Father. Personal validation brings nothing more than a sense of egotism that pulls us in the opposite direction of where it is we need to be. Many tzaddikim rejoiced and were edified through the correction that allowed them to be refined and to learn faster the closer they came to the Father through correction. It is like walking closer to a fire on a cold winters night, 30 feet away we can feel a small bit of the warmth and with each step, we warm more and more and more until we are sitting on a chair beside of the fire and we are no longer cold. Each correction is one step towards that warmth. Each time we seek validation instead of correction we take a step back and become colder, we shiver and we become desperate for the warmth, yet the ego grows stronger and it does not matter in

מילה, ביטוי, למשל, או חומר שאנו רואים כל אחד מהדברים האלה קשורים זה ובאופן שבו המוח קשור ללשון, ואת ידי. איזו הוא חלק קריטי בהוראה בו ישוע אמר החטא שמתחיל בו הוא דרך היצר, דרך הנטייה או המחשבה. לכן זו הסיבה שיש לשמור לא רק את לשונם, אלא את דעתם הראשונה ולנתח כל צעד שנעשה בכל יום ושואל, "האם זה לכבודו של ה'?" זו גם הסיבה שאמר הקב"ה כשהוא ברא את חוה, "זה לא טוב היות אדם לבדו" אישה היא השתקפות והמתקן שלנו שגורם לנו דברים שהם unedifying לשמור את המחשבות שלנו מדברי ' תאוותניים וכו

אף פעם לא צריך להיות תלוי בשלום אימות אישית, שכן אם תורה אם לא התאמן למען עצמי, או למען התורה אלא למען ה', זה במקום תיקון שנותן שמחה ושלום מכריע. הסיבה לכך היא שמושג של חוכמה באמצעות תיקון מביא אותנו צעד אחד קרוב יותר לאבא. אימות אישי אדם לא יותר מאשר תחושה של אנוכיות שמושכת אותנו לכיוון ההפוך מזה שבו הוא שאנחנו דרך התיקון edified צריכים להיות. צדיקים רבים שמחו והיו שאפשרו להם להיות מעודן וללמוד מהר ככל שהם באו לאבא דרך תיקון. זה כמו הליכה קרובה יותר לאש בלילה חורפים קר, עשרה מטרים משם אנחנו יכולים להרגיש קצת קטנים של החום ועם כל צעד, אנו לחמם יותר ויותר עד שהם יושבים על כיסא לצד של האש ו אנחנו כבר לא קרים. כל תיקון הוא צעד אחד לקראת חום. בכל פעם שאנו מבקשים אימות במקום תיקון שאנחנו לוקחים צעד אחורה ולהיות קרים יותר, אנחנו רועדים, ואנו הופכים להיות נואשים לחום, עדיין האגו מתחזק וזה לא משנה ב

one's mind when they reach a certain point that their fingers and ears are turning purple, hypothermia sets in, and brain function shuts down, and there is that instance just before where one tends to hallucinate and see things that are not really there. Ego is spiritual death and it is a slow one do not let it destroy you.

Inclination #32

When one "sirs the pot" what we tend to see if a distortion and we are unable to focus on the contents within the container. Yet when we sit and observe in it's stillness we tend to see the finer details, we see the onions, the garlic, the peppers and so on that we could not make out before. I think for many the reason why new converts to Netzari Judaism are so overwhelmed and confused is they get sucked into the vortex, all these things whizzing past them and they can never get a good look at what is going on. This is why it is written: "Be still and know I am Hashem" (Psalm 46:10)

מוחו של אחד כאשר הם מגיעים לנקודה מסוימת שהאצבעות והאוזניים שלהם פונות סטים סגולים, היפותרמיה, ותפקוד מוח כיבוי, ויש דוגמה שבדיוק לפני שבו נוטה להזות ולראות דברים שהם לא באמת שם. אגו הוא מוות רוחני והוא איטי לא מאפשר לו להרוס אותך.

כאשר אחד "אדונים הסיר" מה שאנחנו נוטים לראות אם עיוות ואין ביכולתנו להתמקד בתוכן בתוך המכולה. עם זאת, כאשר אנחנו יושבים וצופים בדממה זה אנו נוטים לראות את הפרטים הקטנים, אנו רואים את הבצל, שום, פלפלים וכן הלאה, כי אנחנו לא הצלחנו להבין קודם. אני חושב שעבור רבים הסיבה יהדות כל כך המום ומבולבל הוא שהם Netzari ממיר חדשים ל להישאב לתוך המערבולת, כל הדברים האלה חולפים על הפנייה והם אף פעם לא יכולים לקבל מבט טוב על מה שקורה. זו הסיבה לכך שכתוב: "תהיה בשקט ויודע שאני ה'" פרק תהילים ארבעים שש בפסוק עשרה

Inclination # 33

A test to our humility at times is when we count how often we use the words, "I" and "me". I find at times I use it a little too often. Let us this this week make a point to keep it at a minimum and try and draw back 50% atleast how often we use it in our posts, our daily discussions etc. This in many ways may be something that will open our hearts more to YHWH's message for us and His enlightenment in our live and possibly draw us closer to His individualized purpose for the ministry is that our lives. We have a hard time surrendering to self at times and there tends to be this epidemic of arrogance that inflates us in many ways cause we feel we have this "secret knowledge" of the Torah which our former religious institutions do not have. Notice as well that the knowledge per Yeshua and Rav Hillel seems to show us that the absence of self is needed to have the deeper relationship I am sure we all desire to have with the Father. The transition to the next step in our walk in Torah and Messiah could very well be dependent upon small things such as this.

Inclination #34

Never have hidden intentions, through my walk I have seen people do things that are not for the glory of YHWH but for the glory of self. It is destructive towards not only one's self but also to their community around them. I almost must ask, it is a sliver of unbelief that has influenced them to make them think that YHWH is not in control yet they are? This is why it is important to guard our hearts and guard our shalom, on a daily basis and maintain shalom on a daily basis. As Ecclesiastes 10:1 says, "A fly placed in the perfume causes the whole thing to stink" (paraphrased) is

מבחן לענווה שלנו בזמנים הוא כאשר אנו סופרים כמה פעמים אנחנו משתמשים במילים "אני" ו "לי". אני מוצא לפעמים אני משתמש בו לעתים קרובות מדי. תן לנו את זה השבוע מקפיד לשמור את זה במינימום ולנסות ולמשוך חזרה חמישים אחוזים לפחות כמה פעמים אנחנו משתמשים בו בהודעות שלנו, דיוני היומיום שלנו וכו' זה בדרכים רבות יכולים להיות משהו שיהיה לפתוח את לבנו יותר להודעתו של ה' לנו וההארה שלו בשידור החי שלנו ואולי מקרבים אותנו למטרה האישית שלו למשרד הוא שחיינו. יש לנו תקופה קשה כניעה לעצמי בזמנים ושם נוטה להיות מגיפה זו של יהירות שמנפחת אותנו בדרכים רבות לגרום לנו להרגיש שיש לנו "ידע הסודי" הזה של התורה שהמוסדות הדתיים לשעבר שלנו לא צריכים. שים לב גם שהידע לישועה והרב הלל נראה כדי להראות לנו שהעדר עצמי שדרוש כדי לקבל את מערכת יחסים עמוקים יותר אני בטוח שכולנו רוצים להיות עם האבא. המעבר לשלב הבא בטיול שלנו בתורה ומשיח יכול מאוד להיות תלוי בדברים קטנים כגון זה

מעולם לא כוונות נסתרות, דרך ההליכה שלי ראיתי אנשים לעשות דברים שהם לא בשביל התהילה של ה', אבל לתפארת עצמית. היא הרסנית לכיוון לא רק של אחד עצמית, אלא גם לקהילה שלהם סביבם. אני כמעט חייבת לשאול, זה רסיס של אמונה שהשפיע עליהם כדי לגרום להם לחשוב כי ה' היא לא בשליטה אך הם? זוהי הסיבה מדוע חשוב לשמור על הלב שלנו ולשמור על שלום שלנו, על בסיס יומי ולשמור על שלום על בסיס יומי. כאומר קהלת פרק י' פסוק אחד, "זבוב הונח בבושם גורם לכל העניין לסירחון" (פרפרזה) הוא

very true. Tithing is a big one, I remember after starting to work again after trying for a year to find a job, I neglected my tithe. I set up my budget, and said, "oh goodness there is no way I could do that this week....but I will double down next week when I have all these things get paid, then I had an excuse the next week and the next etc". I then realized I could never get ahead, then a friend was in need and I took the leap of faith, I saw my condition improve immediately. Now this is not a thread about tithing, don't think it is, it is just an example. But my hidden intention that I had in my walk at that time was to essentially say, "well I will do all of this, except for this" and it did not work, it did not work at all. I remember when my intention first starting out, in Hebrew Roots radio, my intention was to basically do The New Oy In Town (which was the original name of the show I do now) for the glory of self, that was my hidden intention. I realized at the time I did not have any sort of discernment, I was looking out for my own condition so I was not beaten up by the community I was in which I knew was bad. I finally made the tough decision and I left after reading Philippians 4:8. Then my hidden intention after I left was to take the radio station under the wing of a big name after it was offered and we said, "ooo this is a good deal for us (emphasis on "us"...not YHWH but "us")" many of us were spiritually destroyed during this time and things only got worse, many lost their faith, some came pretty close, I know I came pretty close. The question was, "how could this be?". I think the turn around was in November of last year for me, I had to make the tough decisions, cut some ties, ties I did not want to cut, I questioned the Father, and fought it, but this time I followed through. It was a total surrender to His will this time. Since that time it has been one tough decision after another, at times when I thought the decision would disrupt my shalom, I found the opposite, there was an increase in shalom. I can honestly say, when I listen to what PaRDeS Radio has become, I get a smile on my face

נכון מאוד. מעשר הוא אחד גדול, אני זוכר אחרי שהתחלתי לעבוד שוב לאחר שניסה במשך שנה למצוא עבודה, הזנחתי את המעשר שלי. אני מגדיר את התקציב שלי, ואמרתי, "הו, אלוהים, אין דרך שאני יכול לעשות את זה השבוע אבל אני נכפיל את השבוע הבא, כאשר יש לי את כל הדברים האלה מקבלים תשלום, ולאחר מכן היה לי תירוץ בשבוע הבא והכד 'הבא' ". אז הבנתי שלעולם לא אוכל להתקדם, ולאחר מכן חבר היה זקוק ואני לקחתי את קפיצת אמונה, ראיתי את המצב שלי לשפר באופן מיידי. עכשיו זה לא פתיל על מעשרות, לא חושב שזה הוא, זה הוא רק דוגמה. אבל הכוונה הנסתר שלי שהייתה לי בטיול שלי באותה תקופה הייתה בעצם לומר, "גם אני אעשה את כל זה, פרט לכך", וזה לא עבד, זה לא יעבוד בכלל. אני זוכר שכאשר בכוונתי ראשונה מתחיל, ברדיו שורשי עברית, הכוונה שלי הייתה בעצם לעשות אוי החדש בעיר (שהיה השם המקורי של תכנית שאני עושה עכשיו) לתפארת עצמית, שהיה הכוונה הנסתר שלי. הבנתי באותו הזמן לא היה לי כל סוג של הבחנה, אני מחפש את המצב שלי כך שאני לא הוכיתי על ידי הקהילה הייתי שבידעתי שהיה רעה. אני סוף סוף עשיתי את ההחלטה הקשה ואני עזבתי אחרי שקראתי הפיליפים פרק ד 'פסוק שמונה. אז הכוונה הנסתר שלי אחרי שעזבתי הייתה לקחת את תחנת הרדיו תחת חסותו של שם גדול לאחר שהציע לנו ואמרנו, " זו עסקה טובה עבורנו (דגש על" לנו" ... לא ה'אבל" שלנו") " רבים מאיתנו נהרסו מבחינה רוחנית בתקופה זו ודברים רק הלכו והחמירו, רבים איבד את אמונתם, חלקם הגיעו די קרוב, אני יודע שהגעתי די קרוב. השאלה הייתה: "איך זה יכול להיות?". אני חושב שהתור מסביב היה בחודש נובמבר של שנה שעברה בשבילי, הייתי צריך לקבל את ההחלטות הקשות, לחתוך כמה קשרים, קשרים שלא רצה לחתוך, שאלתי את האבא, ונלחמתי בו, אבל הפעם אני אחריו דרך. זה היה כניעה מוחלטת לרצונו בזמן זה. מאז אותו הזמן זה כבר החלטה קשה אחד אחרי השני, בזמנים שחשבתי שהחלטה הייתי לשבש את שלומי, מצאתי את ההפך, חלה עלייה בשלום. אני יכול לומר בכנות, כשאני מקשיב למה שהפך פרדס הרדיו, אני מקבל את חיוך על הפנים שלי

every time I turn it on, I know what I do may not be popular as opposed to before, I know Brutal Planet is different than most other Hebrew Roots shows, but the fact is, I give the messages of edification and shalom for a reason, cause that is what YHWH wants to see more of and for some reason he chose me to be the mouthpiece for it. I no longer have the stress in my life I had before, I no longer worry about the things I once did in terms of how many listeners, donations to keep the ministry running etc. Cause that surrender caused me to trust the Father and He has moved in bigger ways than I realized He would, and it is by making the tough decisions and realizing, though what He calls me to talk about is not what the flavor of the week is, there are people who need to be reached with this message, and each week he proves that to be the case. You guys have no clue how blessed I am to be in the position I am, though it is tough at times my shalom is never shaken many other leaders in this movement cannot honestly say that and I am blessed to say I can and it starts with getting rid of hidden intentions and being transparent but also being who it is YHWH made you, and also realizing the person He made you has a specific mission that is personalized to you and what He has placed in you. Trust Him, trust what He has made you to be.

Inclination #35

Brethren, I have been tagged in many posts asking for my assistance in proving that Torah is for today, based upon the Scripture and I have been involved in too many of those discussions where people are trying to persuade their Christian brethren through their intelligence and their knowledge of Scripture, and I no longer get involved in those threads, and let me explain why.
Do I personally believe and know with all my being we

בכל פעם שאני מדליק אותו, אני יודע מה אני לא יכול להיות פופולרי בניגוד לקודם, אני יודע שהכוכב אכזרי הוא שונה מרוב התוכניות אחרות שורשים עבריות, אבל העובדה היא, שאני נותן את המסרים של הקניית ערכים ושלום מסיבה, סיבה שהיא מה ה' רוצה לראות יותר ומסיבה כלשהי שהוא בחר בי להיות שופרו על זה. אני כבר לא צריך את הלחץ בחיים שלי הייתי לי בעבר, אני כבר לא לדאוג לגבי הדברים שעשיתי פעם אחת במונחים של כמה מאזינים, תרומות כדי לשמור על המשרד פועל וכו' סיבה שהכניעה גרמה לי לסמוך על האב ויש לו עברו בדרכים גדולות יותר ממה שאני הבנתי שהוא היית עושה, וזה הוא על ידי ביצוע ההחלטות הקשות ומימוש, אם כי מה שהוא קורא לי לדבר עליו הוא לא מה שהוא את טעמו של השבוע, יש אנשים שצריכים להגיע אליו עם הודעה זו, ובכל שבוע הוא מוכיח שכדי להיות במקרה. יש לכם מושג איך מבורך אני להיות במצב שאני, למרות שזה קשה לפעמים שלומי מעולם הוא מזועזע רבים מנהיגים אחרים בתנועה זו לא יכול לומר בכנות ושאני מבורך לומר שאני יכול וזה מתחיל עם להיפטר מכוונות נסתרות ולהיות שקוף, אלא גם להיות שהוא עשה לך ה', וגם להבין את האדם שהוא עשה יש לך משימה ספציפית שמותאמת לך אישית ומה שהוא הציב לך. סומכים עליו, סומך על מה שהוא גרם לך להיות בו.

אחי, אני כבר מתויג בהודעות רבות בבקשה לעזרתי בהוכחת שהתורה היא להיום, המבוסס על כתבי הקודש והייתי מעורב במדי מאותם דיונים שבו אנשים מנסים לשכנע את אחיהם נוצרים דרך האינטליגנציה שלהם ושלהם ידע של כתבי קודש, ואני כבר לא להיות מעורב בנושאים האלה, ותנו לי להסביר למה.

האם אני אישית מאמין ויודע בכל מאודים שאנו

must keep Torah? Well of course I do there is no doubt about that. But I must ask this at the same time. Are you forcing them into the conversation? Are you being like the Greeks and trying to force them like in the Maccabees and in Esther and like the Egyptians were during the time of the Exodus. The fact is we cannot be a mirror reflection of what we are against. Ya know, I used to go around Facebook trying to prove Torah was for today to my Christian friends and I honestly got nowhere. It was like trying to make Barack Obama a Republican, it is not gonna happen.

However, I have gotten more questions from Christians and I have seen many more come to the understanding of Torah and Messiah since I have focused my attention not on my intelligence but my acts, how I treat people and not shoving it down their throats, they really see the difference in the way we treat people and the way we present our message if we do it in the right way and stop chasing ambulances, that is essentially how we have been trained, and trained incorrectly, it is a very hellenized view to think we must be like a lawyer and tell the medical staff, "you are in violation here, here, here and here", and the patient walks out and says, "Sir you are not my lawyer I did not hire you, what are you doing?" We need to stop being the ambulance chasers and start being the 911 operators instead. Does a 911 operator tell you, that you have an emergency? No, they tell you. Ambulance chasers in many ways can cause a person's healing to be stifled, lets be the solution and not the problem. The Netzari Faith needs a new face and it must be a face of wisdom as opposed to anger and bitterness.

חייב לשמור על התורה? ובכן, כמובן שאני עושה, אין ספק בקשר לזה. אבל אני חייב לשאול את זה באותו הזמן. האם אתה מכריח אותם לשיחה? האם אתה להיות כמו היוונים ומנסה להכריח אותם כמו במכבים ובאסתר וכמו המצרים היו בזמן יציאת מצרים. העובדה היא שאנחנו לא יכולים להיות השתקפות ראי של מה שאנחנו נגד. אתה יודע, אני הייתי הולך סביב פייסבוק מנסה להוכיח תורה הייתה להיות לחברים הנוצרים שלי ואני באמת הגעתי לשום מקום. זה היה כמו לנסות להפוך את ברק אובמה רפובליקנית, זה לא הולך לקרות. עם זאת, אני מקבל יותר שאלות מנוצרים וראיתי עוד רבים הגיע להבנה של תורה ומשיח יש לי מאז מיקד את תשומת הלב שלי לא באינטליגנציה שלי, אבל המעשים שלי, איך אני מתייחס לאנשים ולא דוחף אותו במורד גרונם, הם באמת רואה את ההבדל בדרך בה אנו מתייחסים לאנשים והדרך בה אנו מציגים את המסר שלנו, אם אנחנו עושים את זה בדרך הנכונה ולהפסיק לרדוף אמבולנסים, כי הוא בעצם איך הוכשרנו, והוכשר באופן שגוי, זה נוף מאוד להמתיוונים חושב שאנחנו צריכים להיות כמו עורך דין ונגיד את צוות הרפואי, "אתה מפר כאן, כאן, כאן וכאן", והמטופל יוצא ואומר: "אדוני אתה לא עורך הדין שלי שלא להעסיק אותך, מה הן עושה לך?" "אנחנו צריכים להפסיק להיות את רודפי האמבולנסים ולהתחיל להיות מפעילים לשעת חירום במקום. האם מפעיל חירום להגיד לך, שיש לך מקרה חירום? לא, הם יגידו לך. רודפי אמבולנסים בדרכים רבות יכולים לגרום לריפוי של אדם להיות חנוק, מאפשר להיות פתרון ולא הבעיה. הסניף של אמונה ישוע צריך פרצופים חדשים וזה חייב להיות פנים של חוכמה בניגוד לכעס ומרירות

Inclination #36

And behold, one of those who was with Y'shua stretched out his hand and drew the sword and attacked a servant of the high priest and cut his ear off. Then Y'shua said to him, "Return the sword to its place, for all who take up swords will die by swords. (Matthew 56:51-52)

Brethren, I understand the reasons many of you have come to my defense when attacked by the Anti-Missionaries because of my program from the other day. But NEVER NEVER NEVER attack those who are attacking me or attacking our faith. We must be the difference we must be the "mussar (light, wisdom, applied admonition) to the world. Let us be the difference when fence sitters see how they respond they will also see how we respond. We must not rely on our own intellectualism but we must realize we are being watched by our Christian and Orthodox and unbelieving brethren which makes it important we be the difference. We mustn't argue cause we are confident in the Messiahship of Yeshua, thus let us not act as though we are trying to convince them and convince ourselves, for Yeshua has given us rest brethren. Always know there are people who are looking into what we believe in terms of Torah and Messiah many are on your Facebook walls and believe me they are watching you, act like servants and not like conquerors for they have seen the conquerors before and the conquerors are the reason they are looking for a change. Be the example, walk in love and wisdom, apply Galatians 5:22 and walk in it, do not see it as simply words on a page. The words in the New Testament have just as much authority as the old, do not fall for the talking point that it is only commentary, Galatians 5:22 I find to be more important than showing you are eating kosher or keeping the Shabbat, cause those two things are only simply what you do.

והנה, אחד מאלה שהיה עם ישוע הושיט את ידו ושלף את החרב ותקף את משרתו של הכהן הגדול וקצץ את אוזנו. ואז אמר לו ישוע, "החזר את החרב למקומה, לכל מי שייקח את חרבות סים חמישים ואחד דרכם fifty תמות בחרבות. פסוקים מתיו פרק חמישים

אחי, אני מבין את סיבות שהרבים מכם לבוא להגנה שלי, כאשר הותקפו על ידי אנטי מיסיונרים בגלל התכנית שלי מהיום האחר. אבל לעולם לעולם לא תתקוף את מי שתוקפים אותי או לתקוף את האמונה שלנו. אנחנו חייבים להיות ההבדל שאנחנו צריכים להיות "המוסר (אור, חוכמה, תוכחת מיושמת) לעולם. תנו לנו להיות ההבדל כאשר יושבי גדר לראות איך הם מגיבים שהם גם לראות איך אנחנו מגיבים. אסור לנו לסמוך עלינו שכלתנות אבל אנחנו חייבים להבין שאנחנו שמסתכלים על ידי האחים הנוצריים ואורתודוקסיים ולא מאמינים שלנו שהופך אותו חשוב שנהיה ההבדל. לנו להתווכח לגרום לנו בטוחים במשיחיותו של ישוע, ובכך נתנו לנו לא להתנהג כאילו אנחנו מנסה לשכנע אותם ולשכנע את עצמנו, לתשוועו נתן לנו אח מנוחה. תמיד יודע שיש אנשים שמחפשים את מה שאנחנו מאמינים במונחים של תורה ומשיח רבים מהם על הקירות שלך בפייסבוק ויאמינו לי שהם צופים בכך, להתנהג כמו משרתים ולא כמו לכיבושים שהם ראו את כובש לפני וכובשים הם הסיבה שהם מחפשים שינוי. להיות, למשל, ללכת באהבה ובחוכמה, להחיל פסוק הגלטיים פרק עשרים וחמש שנים וללכת בו, לא רואים זה פשוט כמו מילים על דף. במילים בברית החדשה יש לא פחות סמכות כישן, לא נופל לטעם לדבר שאותו הוא רק פרשנות, הגלטיים אני מוצא להיות חשוב יותר מלהראות שאתה אוכל כשר או שמירת שבת, לגרום לשני הדברים האלה הם פשוט רק מה שאתה עושה.

Galatians 5:22 is who you must be and become and live.

The fruits then of the Spirit are these: Love, joy, peace, kindness, goodness, faith, Meekness, self-control. Against these there is no instruction put in place. (Galatians 5:22-23)

Inclination #37

Your response to attacks is what will clearly define who you are, your intentions and whom you serve. There is an aspect of honor and of high reverence that is taught in the Scriptures notice the honor and reverence in Shemot (Exodus) given to Moses to handle the needs issues the people were having and judging righteously in a way that was fair and not of condemnation. It is how a person reacts that will either show they are in service to the Father and that they wish to serve the people as opposed to themselves through their actions. Their ego does not hide their failures, they proudly proclaim themselves to be a flawed human being but they also seek mussar (wisdom) through their failures so that they can better correct themselves in later dealings. A servant will not seek to condemn, even that of their former religious institution but they will seek to edify, and to build. Their reactions will exemplify this very thing, someone slaps them on one side of the face they will offer the other. The afflictions they do not brag about, they do not say, "look at how exalted I am, because I am hated" rather they look to afflict themselves and they say maybe the problem is not someone else but them and they will search them self before they condemn their brother. Their ego is not that of one who wishes to be above reproach or correction or reproach cause they desire to serve YHWH and to serve His people, his heart is not to serve himself for his own personal gain or to uplift his position. When in a disagreement the servant will be quick

הגלטיים עשרים וחמישה השניים הוא שאתה חייב להיות ולהיות ולהיות.

את פירות לאחר מכן של הרוח הם אלה: אהבה, אושר, שלוה, נדיבות, טובה לב, אמונה, ענוה, שליטה עצמית. נגד אלה שאין הוראה לשים במקום. הגלטיים פרק חמישה פסוקים עשרים ושניים עד עשרים ושלוש

התגובה שלך להתקפות היא מה שיגדיר באופן ברור מי אתה, והכוונות שלך למי שאתה משרתים. יש אספקט של כבוד ושל יראת כבוד גבוהה כי הוא לימד את כתבי הקודש בלב הכבוד וההערצה בשמות (שמות) ניתנה למשה כדי לטפל בנושאים שזקוקים לאנשים שיש ואם לשפוט צדק באופן שהיה הוגן ולא של גינוי. זהו אופן שבו מגיב אדם שיהיה גם להראות שהם נמצאים בשירות לאב, וכי הם רוצים לשרת את העם בניגוד לעצמם דרך מעשיהם. האגו שלהם אינו מסתיר את הכישלונות שלהם, הם בגאווה להכריז על עצמם כאדם פגום להיות אבל הם גם מבקשים מוסר (חוכמה) דרך הכישלונות שלהם, כך שהם יכולים לתקן את עצמם טובים יותר במגעם מאוחרים יותר. עבד לא יבקש לגנות, אפילו זו של המוסד הדתי לשעבר שלהם, אבל הם יבקשו להבהיר, ולבנות. התגובות שלהם יהיו מאוד מדגימות את הדבר הזה, מישוהו סוטר להם בצד אחד של הפנים שהם יציעו את השני. הנגעים הם לא להתפאר בו, הם לא אומרים, "יראו איך אני נעלה, כי אני שונא", ולא שהם נראים כדי לייסר את עצמם והם אומרים שאולי הבעיה היא לא של מישוהו אחר, אבל אותם והם יחפשו אותם עצמי לפני שהם מגנים את אחיהם. האגו שלהם הוא לא של מי שרוצה להיות ללא רבב או תיקון או התוכחה הסיבה שהם רוצים לשרת את ה' ולשרת את עמו, הלב שלו הוא שלא לשרת עצמו לטובתו האישית או לרומם את עמדתו. כאשר במחלוקת העבד יהיה מהיר

to listen and slow to speak. They do not guard themselves but they guard the Torah in love of YHWH and the love of those whom serve YHWH. They are transparent and wish to allow themselves to be exposed but they guard others from LaShon Hora. Let us brethren make sure our spiritual battles, when they must be fought are for YHWH and NOT for ourselves. If you do this thing for the right reason you will be victorious in your battle and you will fight with honor as a king and as a servant, and you will know you mustn't defend yourself cause you have received favor with YHWH, instead you will receive your defense from the Father instead. Yet you do not go into battle relying on any fight you may pick YHWH will always defend you, he will allow you to fall when you are wrong and brethren have I fallen many times and I will continue to fall. It is important we rejoice when we fall because YHWH is giving us new wisdom when we do

Inclination #38

I wish to convey something. Ya wanna change the world? Start by finding your shalom within, sanctify yourself as the Kohen had to do before he entered in through the veil, make your intentions pure from within. Ask YHWH to magnify his love within you, this is not selfish but rather the intention is selfless. Because, the inner shalom magnifies outward, it then fills your home, the darkness within your home will be cast out and the ruach of shalom will sanctify your home. As you are home you are marinating in YHWH's divine presence in shalom, and it attaches itself to you cause it comes from within. And it is like putting on a cologne, and the scent of shalom is presented through your words of edification to the outside world, and it is an influence that brings a shalom to those with whom you edify and people

להקשיב ולהאט לדבר. הם לא שומרים על עצמם, אבל הם שומרים את התורה באהבת ה' והאהבה של מי שמשרת ה'. הם שקופים ורוצים לאפשר לעצמם להיחשף, אבל הם שומרים על אחרים מגבולות לשון רעים. תן לנו אחים לוודא הקרבות הרוחניים שלנו, כשהם חייבים להיות לחמו הם עבור ה' ולא לעצמנו. אם אתה עושה את הדבר הזה מהסיבה הנכונה שתנצח במאבק שלך ואתה תילחם בכבוד כמלך וכעבד, ואתה יודע שאתה לא חייב להגן על עצמך תגרום לך קיבלת טובה עם ה', במקומך יקבל ההגנה שלך מהאב במקום. עם זאת, אתה לא הולך לקרב להסתמך על כל קרב שאתה יכול לבחור ה' תמיד תגן עליך, הוא יאפשר לך ליפול כשאתה טועה ויש לי אח שנפל פעמים רבות ואני אמשיך לרדת. זה חשוב לנו לשמוח כאשר אנחנו נופלים בגלל ה' נותנת לנו חוכמה חדשה, כאשר אנחנו עושים

אני רוצה להעביר משהו. יה רוצה לשנות את העולם? התחל על ידי מציאת שלום בתוכך, לקדש את עצמך ככהן היה צריך לעשות לפני שהוא נכנס בדרך הצעיר, להפוך את כוונותיך טהורה מבפנים. שאל את ה' כדי להגדיל את אהבתו בתוכך, זה לא אנוכי, אלא הכוונה היא אנוכית. כי, שלום פנימי מגדיל כלפי חוץ, ואז זה ממלא את הבית שלך, את החשכה בתוך הבית שלך תהיה לגרש והרוח של שלום תקדש את הבית שלך. כמו שאתה בבית אתה שרוי בנוכחות האלוהית של ה' בשלום, והוא מייחס את עצמו אליך לגרום לו בא מבפנים. וזה כמו לשים בקלן, ואת ריחו של שלום מוצג דרך המילים של הבהרה לעולם החיצוני שלך, ואת זה הוא השפעה ששלום מביא לאלה שאיתם אתה להבהיר ואנשים

wish to be in your presence cause of that sweet smell of shalom that comes through you, they wish to be like you, they then receive shalom through you and through your family and they will exemplify what you have taught without even reciting a single verse of the Scripture, they will know who you are and revere who you are but their reverence is not because you showed them yourself, but because you have shown them Elohim and they will then find inner shalom, then shalom bayit and it will spread throughout their dealings with people thus building more brethren up for the intention of glory to the Father as opposed to ourselves in a never ending chain, until the truth is proclaimed through the nations a truth that can actually be taught in silence. Our words, our deeds, our hearts define who it is we serve and a perfect message will be in the parallel of the three (words, deeds, heart) and neither of which will work against one another but rather to edify each attribute. Edifying words and thoughts, bring good deeds, our heart is warmed and it smiles by simply and edifying thought that turned into an action that blesses someone else it then causes them to speak words of edification through gratitude which again starts the never ending cycle. Lets start this cycle, and let's not break the chain.

Inclination #39

Brethren, want to know something that is tough considering human nature, is to launch an attack or counterattack when we have been wronged. When we allow our emotions to cause us to sin, and yes acting mean to one another is indeed sin it breaks the second biggest commandment. I think it shows that we are still very immature not only in our walk but as a person. What sets us apart is not how were treated differently, to 99.9999% of the population we are just

רוצה להיות בסיבת הנוכחות שלך שמהריח המתוק של שלום שמגיעה דרכך, שהם רוצים להיות כמוך, אז הם יקבלו שלום באמצעותך ובאמצעות המשפחה שלך, והם מדגימים את מה שאתה לימדו אפילו בלי אמירת של פסוק אחד כתבי הקודש, שהם יודעים מי אתה ומעריץ את מי שאתה, אבל הכבוד שלהם הוא לא בגלל שאתה הראה להם את עצמך, אלא בגלל שאתה הראו להם אלוהים והם לאחר מכן ימצאו פנימי שלום, אז שלום בית וזה יתפשט בכל מגעיהם עם אנשים ולכן בנייה נוספות לאחי הכוונה של כבוד לאב בניגוד לעצמנו בשרשרת שלא נגמר, עד שהאמת היא הכריזה דרך אומות אמת שממש ניתן ללמד בשתיקה. המילים שלנו, מעשינו, לבנו להגדיר מי הוא אותו אנו משרתים והודעה מושלמת תהיה במקביל מהשלושה (מילים, מעשים, לב) ואף אחת מהן יעבדו אחד נגד השני אלא כדי להבהיר לכל תכונה. מילים ומחשבות מאלפות, להביא מעשים טובים, הלב שלנו וזה חימם מחייך על ידי מחשבה בפשטות ובמחנך שהפכו לפעולה המברכת אותו למישהו אחר ואז גורם להם לדבר דברי הבהרה באמצעות הכרת תודה ששוב מתחילה מעגל שלא נגמר. מאפשר להתחיל את המעגל הזה, ובוא לא לשבור את השרשרת.

אחי, רוצה לדעת משהו שהוא קשה בהתחשב בטבע אדם, הוא להשיק התקפה או מתפרץ, כאשר נעשה לנו עוול. כאשר אנו מאפשרים לרגשות שלנו כדי לגרום לנו לחטוא, וכן פועלים מתכוונים לזה אכן תחטא אותו עובר על מצות השני בגודלו. אני חושב שזה מראה שאנחנו עדיין לא בשלה מאוד, לא רק בטיול שלנו, אלא כאדם. מה שמבדיל אותנו הוא איך לא טופלו באופן שונה, למרבית האוכלוסייה אנחנו רק

another person the thing that makes us different is our reaction. Our reaction is what makes us different, now I can joke, with certain people, I realize with certain people I can't and it is being sensitive to that person and their uniqueness that causes them to say to themselves, "This person cares enough about me to react to my sensitivities in the matter in which they do" let us understand that YHWH made each of us individuals, a melting pot of individuals around you is what shapes you with the guidance of the Father. And it is by being sensitive to people and observant, YHWH reveals our individualized message to each of us and gives us our emphasis. For instance, my two big things are edification, and marriage covenant. The reasons for this is because my personal experience has been seeing new converts get confused and beaten up and too legalistic and scared to where they see the Torah as bondage though they say they do not see it that way. My emphasis is to encourage them to be able to walk Torah with the focus of doing it for the Father, and not for self or for the Torah. When we learn to do that we can adequately walk in Torah and do it joyfully and not feel like we are under bondage. My other emphasis is marriage covenant, the reason for this is I am 32, never been married and have been beaten and kicked myself in the area of romance many times, so I wanted to look and see what I have done wrong so I can fix where I have fallen short, cause I want to one day be able to apply the mitzvot and live them out in their fullness and my study in that and my teachings in that have not only served me but they have been able to serve the body so when I do find the right lady, I will be able to be even more of a servant which is what I crave more than air. These are all a part of our individual experiences that we are all different and have different gifts and different messages in which we are refined and considered experts in. Now if someone wants to dive deep

אדם אחר הדבר שעושה אותנו שונים הוא התגובה שלנו. התגובה שלנו היא מה שעושה אותנו שונה, עכשיו אני יכול להתבדח, עם אנשים מסוימים, אני מבין שעם אנשים שאני לא יכול מסוימים וזה להיות רגיש לאותו אדם והייחוד שלהם שגורם להם לומר לעצמם, "אדם זה אכפת מספיק עליי להגיב לרגישויות שלי בעניין שבו הם" נתנו לנו להבין שעשתה ה' לכל אחד מאיתנו אנשים, כור היתוך של אנשים סביבך הוא מה שמעצב לך את הדרכתו של האב. וזה הוא על ידי להיות רגיש לאנשים ושומרי מצוות, ה' מגלה המסר האישי שלנו לכל אחד מאיתנו ונותנת לנו הדגש שלנו. לדוגמה, שני הדברים הגדולים שלי הם לחזק את רוח, וברית נישואים. הסיבות לכך היא, כי הניסיון האישי שלי כבר רואה מומרים חדשים להתבלבל והוכו ומשפטי מדי ופחדו שבו הם רואים את התורה כעבדים למרות שהם אומרים שהם לא רואים את זה ככה. הדגש שלי הוא לעודד אותם להיות מסוגל ללכת עם תורה במוקד עושה את זה בשביל האבא, ולא לעצמו או לתורה. כאשר אנו לומדים לעשות את זה במידה מספקת שאנחנו יכולים ללכת בתורה ועושים את זה בשמחה ולא מרגישים שאנחנו נמצאים תחת שעבוד. הדגש השני שלי הוא ברית נישואים, הסיבה לכך היא אני בת שלושים ושתים, מעולם לא היה נישואים והייתה מכות ובעטו את עצמי בתחום הרומנטיקה פעמים רבות, ולכן אני רוצה להסתכל ולראות את מה שעשיתי לא בסדר, כך שאני יכול לתקן שבו יש לי נפילתי קצר, כי אני רוצה יום אחד להיות מסוגל ליישם ולחיות אותם במלואם והמחקר שלי ושבתורתו שלי בכך ששירתה אותי, אבל לא רק שהם היו יכולים לשרת את הגוף, ולכן כאשר אני מוצא את גברת ימין, אני אהיה מסוגל להיות אפילו יותר של עבד וזה מה שאני משתוקק יותר מאוויר. כל אלה הם חלק מהחוויות האישיות שלנו, כי כולנו שונים ויש להם מתנות שונות ומסרים שונים שבו אנו מעודנים ונחשבו למומחים בו עכשיו, אם מישהו רוצה לצלול עמוק

into languages I have many friends whom I can point them to who are experts, if a person wants to learn certain halaka then there are others I can point them to. And if someone wants to learn marriage covenant and edification then people point them to me, and it is how the body works, it is like a circle where not one is greater than another but serving the same function in different areas that is what being a part of the body is all about.

Inclination #40

People have told me how gloomy it is outside today and I do not see it at all as gloomy, what I see are clouds protecting people from harmful rays outside, I see the water molecules from those clouds providing nutrients to the plants. I see a person not having to wear sunglasses cause of a condition to where the bright sun hurts their eyes. I feel a perfect 72 degree temperature outside. I see YHWH working behind the scenes and sometimes we are too blind to notice it

לתוך שפות יש לי רבים חברים של מי אני יכול להצביע אותם שלהם מומחים, אם אדם רוצה כדי ללמוד דרך מסוימת של מרחק הליכה של לאחר מכן ישנם אחרים אני יכול להצביע אותם ל. ואם מישוהו רוצה ללמוד ברית נישואים ולחזק את רוח ואז אנשים יצביעו לי אותם, ואת זה הוא איך הגוף עובד, זה כמו מעגל שבו לא אחת הוא גדול יותר מאשר אחרת, אבל משרת את אותו התפקיד בתחומים שונים שהוא מה זה להיות חלק של הגוף הוא כל העניין.

אנשים אמרו לי כמה עגום זה מחוץ היום ואני לא רואה את זה בכלל כקודר, מה שאני רואה הם עננים להגן על אנשים מפני קרנות מזיקות מחוץ, אני רואה את מולקולות מים מאותם עננים המספקים חומרים מזינים לצמחים. אני רואה אדם שלא ללבוש משקפי שמש של סיבה למצב שבו השמש בהירה כואבת בעיניהם. אני מרגיש מידת טמפרטורה מושלמת שבעות ושתיים בחוץ. אני רואה ה'פועל מאחורי הקלעים ולפעמים אנחנו עיוורים מכדי להבחין בו.

Inclination #41

Evangelism is not talking points, it is not your Facebook posts exposing the sins of your former religious institutions. It is not even quoting verses, for that only works if the person you are talking to agrees that the words have authority in which you quote. It is also not constantly stating your own haughty self-perceived righteousness. It is not by coming off as a scholar and an authority or noting how popular you think you are and how trusted you believe you are. It is in how you treat people, is it not written that in the end days they goyim will pull on the tzitziot of a Jew and say "teach us for we know Elohim is with you". Did it say that the Jew sought out people hoping they would pull on his tzitziot? Of course not, the greatest witness one can have for Torah and Messiah is in your daily walk, the way you treat people in humility, the way you serve one another thus you are serving YHWH, and it is by not taking pride in your servitude but however having a willingness to do more and doing so not for the sake of a reward or for heavenly favor but because it becomes who you are. Our witness is our actions brethren.

בישור אינו מדבר נקודות, זה לא ההודעות שלך בפייסבוק חושפים את החטאים של מוסדות הדת שלך לשעבר. זה אפילו לא מצטט את פסוקים, בשביל זה עובד רק אם האדם שאתה מדבר למסכים שיש הדברים שברשותך לצטט. זה גם לא הוא הקובע הצדקה המתנשאת שלך עצמית נתפס כל הזמן. אין זה יורד כמלומד וסמכות או ציין כמה פופולרי אתה חושב שאתה ואיך בטח כך להאמין שאתה נמצא. זה באיך אתה מתייחס לאנשים, האם זה לא נכתב כי בימי בסוף הם גויים ימשכו על של יהודי ואומרים "ללמד אותנו על שאנו מכירים את אלוהים הוא איתך". האם זה אומר שהיהודי חיפשו אנשים בתקווה שהם היינו מושכים בציציותיו? כמובן שלא, העד הגדול אחד יכול להיות לתורה ולמשיח הוא בהליכה היומית שלך, את הדרך בה אתה מתייחס לאנשים בענווה, הדרך בה אתה משרת זה את זה ובכך אתה משרת ה', ואת זה הוא על ידי לא לוקח גאווה בשעבוד שלך אבל לעומת זאת יש לו נכונות לעשות יותר ועושה זאת לא למען פרס או לטובה השמימית אלא בגלל שזה הופך להיות מי שאתה. העד שלנו הוא אחי הפעולות שלנו.

Inclination #42

Is it for our own intellectualism that we serve the Torah? For this intention is not the one that will allow blessings to abound, it is for haughty and egotistical reasons we practice Torah for our own minds to expand. For our intentions are to mix the earthly with the heavenly. This was done once before when the angels mated with the women in Genesis, Enoch says that such beings had no place on heaven nor under the crust of the earth for they were bound to the earth as Spirits. Do we instead serve the Torah? The Torah is simply a creation by the Father, a vastly important one yet a creation all the same. Do we serve the trees? Do we serve bugs? Do we practice Torah for the sake of the rivers and the oceans? Torah must be practiced for the sake of not self nor for Torah but for the Father, when we practice Torah for the reasons that are pure, and selfless to serve the Father only then can the blessings be bestowed upon us that come from the covenant that is the Torah. To do the Torah for the sake of self signifies that you instead are YHWH and your own judge, and that your ticket is your own intellectualism and not your intentions, people such as this can never enter into a marriage contract with another person cause their intentions are selfish. To do the Torah for sake of Torah, is a love for lifestyle, it also allows one to become stagnant because the Torah is nothing more than routine, it is an obsessive compulsive disorder, how can we fulfill YHWH's call if we are called to Nineva if we are stuck in this stage? But to do the Torah for the sake of the Father allows us to not only take part in the blessings, and we do so not even for the intention of the blessing but our of humility, honor, gratitude, love, shalom and a willingness to be a blank canvas that allows us to fulfill our mission here in life and in the World to Come.

האם זה לאינטלקטואליות שלנו שאנו משרתים את התורה? לכוונה זו היא לא אחד שיאפשר לברכות בשפע, הוא מסיבות יהירות ואגואיסטיות אנחנו מתאמנים תורה למוחות שלנו להתרחב. לכוונות שלנו הן לערבב ארצי עם שמימיים. הדבר נעשה פעם אחת בעבר, כאשר מלאכי הזדווגו עם הנשים בספר בראשית, הראשון אנוך אומר שיש לי כאלה אדם אין לו מקום בגן העדן ולא בקרום כדור הארץ כי הם היו קשורים לכדור הארץ כרוחות. האם אנחנו במקום לשרת את התורה? התורה היא פשוט יצירה על ידי האב, אחד חשוב בהרבה עדיין יצירה כולם אותו הדבר. האם אנחנו משרתים את העצים? האם אנו משרתים חרקים? האם אנחנו מתאמנים תורה למען הנהרות והאוקיינוסים? התורה צריכה להיות מתורגלת למען עצמי וגם לא לתורה אלא לאב, כאשר אנו מתרגלים תורה מהסיבות שאינן טהורים, ולא אנוכי לשרת את האב רק אז יכול להיות העניק את ברכתו עלינו, שבאו מהברית ש היא התורה. כדי לעשות את התורה למען עצמי מסמל שאתה נמצא במקום ה' ו'שופט משלך, ושהכרטיס שלך הוא האינטלקטואליות שלך ולא את הכוונות שלך, אנשים כגון זה אף פעם לא יכול להיכנס לתוך חוזה נישואים עם אדם אחר לגרום לכוונותיהם הם אנוכיים. לעשות תורה לשמה של תורה, היא אהבה לאורח חיים, היא גם מאפשרת לאדם להיות מעופש מפני שהתורה היא לא יותר מאשר שגרה, זה הפרעת אובססיבית כפייתית, איך אנחנו יכולים להגשים את קריאתו של ה' , אם אנו נקראים אם אנחנו תקועים בשלב זה? אבל כדי לעשות את התורה למען האב מאפשר לנו לא רק לקחת חלק בברכות, ואנו עושים זאת אפילו לא לכוונה שלנו, אבל ברכה של ענווה, הכבוד, הכרת תודה, אהבה, שלום ונכונות להיות בד ריק שמאפשר לנו למלא את המשימה שלנו כגון בחיים ובעולם הבא.

Inclination #43

Sometimes we can get a little too.....crazy. I remember when I first came into Torah, I was very confused 4 years ago, I felt very dumb for the first time in my life cause I did not know what anyone was talking about through the terminology, I learned Yeshua, Ruach haKodesh and YHWH rather easily, but I remember when it came to Yeshi'yahu, I'ovav, Yochanan, etc I had no clue what anyone was talking about, and to be honest I was too afraid to ask. I think it is important to realize that many are starting out, let us not be so egotistical at times and have this "ohh you mean you did not know _____ means _____" style of attitude that comes with a bit of a Napoleonic Complex I see that runs rapid in the Hebrew Roots. New believers, are coming out of their former religious institutions and they are a little overwhelmed already, they are stressed by being taught incorrectly, they are stressed out about "the right way to fulfill the commandments" and at this time they are a little legalistic cause they are so worried about finding favor in those around them who are mentoring them. Now, those of us who are teachers and leaders it is important that we be mindful of this and not be arrogant by patting ourselves on the back cause we know certain names and words they don't. It is important that we ease them in, it is important that we teach them to move slowly so we can alleviate confusion and the stresses they are already under. Let's not add to the problem and I think we can learn from the Orthodox in this matter. When you walk into a synagogue and they read from the Torah they read, Moses, Aaron, Adam, Elijah, Joshua, rarely do you hear them say Moshe, Aharon, Adon, Eliyahu, and Yahoshua why? So they do not confuse the people, especially the new converts.

לפעמים אנחנו יכולים לקבל גם קצת מטורפים. אני זוכר שכשהגעתי בפעם הראשונה לתורה, הייתי מבולבל מאוד, לפני ארבע שנים, הרגשתי מאוד מטומטם בפעם הראשונה בחיים שלי כי לא ידעו מה מישהו דיבר על דרך המינוח, למדתי ישוע, רוח הקודש וה' די בקלות, אבל אני זוכר כשזה הגיע לישעיהו, איוב, יוחנן, וכו' לא היה לי מושג מה מישהו מדבר, ולמען האמת גם אני פחדתי לשאול. אני חושב שזה חשוב להבין שרבים מתחילים, הרשה לנו לא להיות כל כך אגואיסטי בזמנים ויש לי את זה "או אתה מתכוון שאתה לא יודע _____ אמצעי _____" סגנון של יחס שמגיע עם קצת קומפלקס נפוליאון אני רואה שפועל מהיר בשורשים העברי. מאמינים חדשים, באים מתוך מוסדות הדת הקודמים שלהם והם כבר קצת המומים, הם הדגישו שמלמדים באופן שגוי, הם לחוץ על "הדרך הנכונה למלא את המצוות" ובשלב זה הם קצת משפטיים לגרום שהם כל כך מודאגים לגבי מציאת חן בסובבים אותם שהם חונכותיהם. עכשיו, אלה מאתנו שהם מורים ומנהיגים חשוב שנהיה מודע לזה ולא להיות יהיר על ידי לטפוח לעצמנו על גב הסיבה שאנו מכירים את השמות ומילים מסוימים שהם לא. זה חשוב כי אנחנו להקל עליהם ב, חשוב שאנחנו מלמדים אותם לנוע באיטיות כדי שנוכל להקל על בלבול והלחצים שהם כבר נמצאים תחת. בואו לא אוסיף לבעיה ואני חושב שאנחנו יכולים ללמוד מהחרדים בעניין זה. כשאתה הולך לבית כנסת והם קוראים בתורה שהם קוראים, משה, אהרון, אדם, אליהו, יהושע, אתה רק לעתים נדירות שומע אותם אומרים משה, אהרון, אדון, אליהו למה? אז הם לא לבלבל את האנשים, בעיקר את המומרים החדשים.

Inclination #44

I was looking at some verses and the thing that really hit me, is that it is important to realize that many "teachers" offer good things, and it is important to note not one teacher is the whole shebang, I have said constantly surround yourself with those whom you do not agree with but have the same foundation and who are in agreement with the weightier matters. Your perspective and halaka is not the only one, we must have this 3-D perspective in our walk and realize the many levels of interpretation, when we are able to realize this we then are able to connect with the divine nature of the text we know as the Bible. There are many correct ways to fulfill a commandment, there are many different interpretations of one verse that are indeed correct. I think at times we look for guidance through what fits and validates what it is we want and think, and we are then unable to move. We are unable to look at things and realize not one teacher has it all. I certainly do not and I think it is important to let ego fall by the wayside and wish to move forward and take the next steps each day in a loving, edifying correction and to be able to let our sacred cows burn. This comes with submission, if we cannot submit to YHWH then we cannot submit ourselves to a spouse and we are unable to submit ourselves into servitude as we are called to all through the Scripture. Our quest should not be for simply knowledge but for edifying experience that propel us forward to the next plateau in our walk, with a yearning to be closer to the Father and to realize it is always baby steps. Let us not run before we can walk cause if we choose to run first then we get stuck, the confusion sets in and we look for validation for something that does not work and we create our own doctrines that can potentially be dangerous.

אני מסתכל על כמה פסוקים והדבר שבאמת פגע בי, הוא שזה חשוב להבין כי "מורים" רבים מציעים דברים טובים, ואת זה חשוב לציין שלא אחת מורה היא כל העסק, יש לי כל הזמן אמר להקיף את עצמך עם מי שאתה לא מסכים איתו אבל יש לו הבסיס ושמסכימים עם דברים כבדים יותר. נקודת המבט שלך, ובמרחק שלך הוא לא היחיד, יש לנו נקודת מבט תלת ממדים זה בטיול שלנו ולהבין את הרמות רבות של פרשנות, כאשר אנו מסוגלים להבין את זה אז אנחנו יכולים להתחבר עם הטבע האלוהי של הטקסט שאנו יודע כמו התנ"ך. יש הרבה דרכים נכונות כדי למלא את המצווה, יש פירושים רבים ושונים של פסוק אחד, כי הם אכן נכונים. אני חושב שלפעמים אנחנו מחפשים הדרכה דרך מה שמתאים ומה שזה מאמת שאנחנו רוצים וחושבים, ואז אנחנו לא מסוגלים לזוז. אין באפשרותנו להסתכל על דברים ולהבין שלא יש מורה אחד את כל זה. אני בהחלט לא ואני חושב שזה חשוב לתת לאגו של נפילה על ידי צד הפסולת ורוצה להתקדם ולנקוט את הצעדים הבאים בכל יום בתיקון אוהב, מחנך ולהיות מסוגלים לתת לפרות הקדושות שלנו לשרוף. זה מגיע עם הגשה, אם אנחנו לא יכולים להגיש ליהוה ואז אנחנו לא יכולים להגיש את עצמנו לבן זוג ואנחנו לא יכולים להגיש את עצמנו לעבדות כפי שאנו נקראים לכל דרך כתבי הקודש. המסע שלנו לא צריך להיות פשוט לידיעה אלא לחוויה מאלפת שתנענה אותנו קדימה לרמה הבאה בטיול שלנו, עם כמיהה להיות קרוב יותר לאבא ולהבין זה תמיד צעדי תינוק. תן לנו לא לרוץ לפני שאנחנו יכולים ללכת סיבה אם תבחרו להפעיל ראשון ואז אנחנו נתקעים, הבלבול קובע ובאנחנו מחפשים אימות למשהו שלא עובד ואנו יוצרים דוקטרינות שלנו, שיכול באופן פוטנציאלי להיות מסוכן.

Inclination #45

Our halaka is not ultimate truth. I see the word "truth" being passed around all over the Netzari Faith as a justification of one's halaka being that of the only halaka to fulfill certain mitzvot, the word "truth" is one of the most over used words by the self righteous. I think many of us need to check our egos at times and realize there is more than one way to fulfill a particular mitzvot, just like there is more than one way to marinate a certain kind of meat you prepare for your dinner. I think our self righteousness overcomes us at times as a body, and we become ridged and callus to our Christian brethren who do have things wrong in certain areas but we must realize they have the salvation through Yeshua as well. Yet in our own self righteousness, there is an egotism and anger that is so overbearing we actually try and take that salvation away from them and we then fall into the same sins of our former religious institutions thinking those institutions are the "way truth and life".

הטיול שלנו הוא לא אמת מוחלטת. אני רואה את המילה "אמת" שעברה מייד ליד בכל רחבי האמונה שלנו כהצדקה לדרכו של אחד מהליכה לכך היא שהדרך היחידה ללכת למלא את מצוות מסוים, את המילה "האמת" היא אחת המילים הנפוצות ביותר על ידי עצמי הצדיק. אני חושב שרבים מאיתנו צריך לבדוק את האגו שלנו בזמנים ומבינים שיש יותר מדרך אחת כדי למלא מצותי מסוימים, בדיוק כמו שיש יותר מדרך אחת כדי לכבוש סוג מסוים של בשרך להתכונן לארוחת הערב שלך. אני חושב שצדקה העצמית שלנו גוברת עלינו בזמנים כגוף, ואנו הופכים להיות חרושים ויבלת לאחינו הנוצרים שיש להם דברים לא נכונים בתחומים מסוימים, אבל אנחנו חייבים להבין שיש להם את הישועה דרך ישוע גם כן. עם זאת, בצדקה העצמית שלנו, יש אנוכיות וכעס, כי הוא כל כך שתלטן שאנחנו באמת לנסות ולקחת את הישועה שרחוק מהם ולאחר מכן, אנו נופלים לאותם חטאי המוסדות הדתיים לשעבר לחשוב המוסדות האלה הם "אמת והדרך חיים".

Inclination #46

Life is so precious brethren, ya never know when something unexpected will happen, remember Yeshua made this point twice on the Shabbat one time when the disciples picked grain he showed how previous life was and how it overruled the Shabbat, remember when he healed a man on Shabbat he illustrated once again how much more important life was than the Shabbat. And Shabbat is rather important, the Scripture says the Shabbat is the mark of Elohim that has been placed upon us, something that sets us apart, it is even noted in Revelation. Now with this being said, my goal as a rabbi and leader is to show you what YHWH finds value in above that of the things we are taught by arm chair experts, what YHWH cares most for is you, you are the apple of His eye, you are His most magnificent creation you are His most prized possession, when we are at the stage in our walk when we do Torah for the sake of self or for the sake of Torah we do not realize this, but when we do the Torah for the sake of YHWH it starts to change us in a way that is much deeper and much more effective and much more amazing than when we first started in our walk. This is why I share my personal experiences with all of you on the radio, this is why I am open and honest in who I am and hide nothing. It is important that we get the body healed on their physical, spiritual, mental and emotional elements and the fact is the Torah can do this, if we study it for the goal for the correct reasons. If what I am saying is not making sense at this time to you, do not worry it will. We are all on a step ladder, and many of us are at different points and at different parts of the ladder. I promise you if you focus on the two greatest commandments it will be known to you very soon afterwards. I love you all

חיים הוא כל כך יקר אח, יא לעולם אינך יודע מתי משהו בלתי צפוי יקרה, זכרו ישוע הבהיר את הנקודה הזו פעמיים בזמן שבת אחד, כאשר התלמידים אספו תבואה הוא הראה איך היה החיים קודמים וכיצד הוא דחה את השבת, זוכרים כשהוא רפא אדם בשבת הוא מומחש שוב עד כמה חיים חשובים יותר היו מאשר שבת. והשבת היא חשובה למדי, הכתוב אומר שבת היא הסימן של אלוהים שהושם עלינו, משהו שמבדיל אותנו, זה גם יצוין בהתגלות. עכשיו עם זה שהוא אמר, המטרה שלי כרב ומנהיג היא להראות לך מה ה' מוצאת ערך בלעיל, כי מהדברים שמועברים על ידי מומחי כורסה, מה אכפת לו ה' בהוא לך, אתה בבת עינו, אתה הוא היצירה המפוארת ביותר שלו הוא שאתה רכוש היקר ביותר שלו, כאשר אנו נמצאים בשלב בטיול שלנו, כאשר אנחנו עושים תורה למען עצמי או למען התורה שאנחנו לא מבינים את זה, אבל כאשר אנחנו עושים את התורה למען ה' הוא מתחיל לשנות אותנו באופן שבו הוא הרבה יותר עמוק והרבה יותר יעילה והרבה יותר מדהים מאשר כשהתחלנו בטיול שלנו. זו הסיבה שאני חולק חוויות האישיות שלי עם כולכם ברדיו, זו הסיבה שאני פתוח וכנים במי שאני ולהסתיר את דבר. זה חשוב שאנחנו מקבלים הגוף נרפא על האלמנטים הפיסיים, רוחניים, נפשיים ורגשיים שלהם, והעובדה היא שהתורה יכולה לעשות את זה, אם אנחנו לומדים אותו למטרה מהסיבות הנכונות. אם מה שאני אומר לא עושה את התחושה בשלב זה אליך, אל תדאג שזה יהיה. כולנו על סולם צעד, ורבים מאיתנו נמצאים בנקודות שונות ובחלקים שונים של הסולם. אני מבטיח לך, אם אתה מתמקד בשני מצווה הגדולים ביותר זה יהיה ידוע לך בקרוב מאוד לאחר מכן. אני אוהב את כל מה שאתה

Inclination #47

Ok there seems to be some confusion among the brethren, and lets set the record straight in terms of having a Rabbi, must a person have a Rabbi? Yes, otherwise we reject the Torah, we reject Moses and Aaron and the priesthood, the talking point is, "I do not need a Rabbi the Holy Spirit guides me" did not Yeshua's Talmidim have a Rabbi? Did not Paul have a Rabbi? So are we above Moses and Aaron and Yeshua and Paul and think we are above correction and guidance? Wonder why there is so much confusion out there? Well it is because many of us, because of ego have found it easier to say, "well the Ruach haKodesh told me it is true" in terms of things that contradict the Scripture, and that is always the thing people use to close the argument. Yet to say the Ruach said something in which the Ruach did not is bearing false witness and borders on the only unforgivable sin, which is blasphemy of the Ruach haKodesh. This is prominent among Ephramite identity teacher who reject the fact the Scripture makes it clear, "one Torah one People" and in terms of Ezekiel 37 too many rather go their own way on this walk instead of treating Judah and Ephraim as working together and being Echad

נראה בסדר שתהיה קצת בלבול בין האחים, ומאפשר להעמיד דברים על הדיוק במונחים של צורך הרב, אתה חייב להיות אדם הרב? כן, אחרת אנו דוחים את התורה, אנו דוחים את משה ואהרן והכהונה, טעם לדבר הוא, "אני לא צריך את הרב במדריכי רוח קודשי" לא היה לי תלמידיו של ישוע הרב? לא היה לי פול רבי? אז אנחנו מעל משה ואהרן וישווע ופול וחושבים שאנחנו מעל תיקון והדרכה? לתהות למה יש כל כך הרבה בלבול שם בחוץ? ובכן זה בגלל שרבים מאיתנו, בגלל האגו מצאו את זה קל יותר לומר, "גם רוח הקודש אמר לי שזה נכון" במונחים של דברים הסותרים את כתבי הקודש, וזה תמיד הדבר אנשים משתמשים כדי לסגור את הוויכוח. ובכל זאת לומר משהו ברוח אמרה שהרוח לא היא עדות ודיירים כוזבות על חטא בלתי נסלח רק, שהוא חילול השם של רוח הקודש. זה בולט בין מורה זהות גוי שדוחה את העובדה בכתובים מבהירים, "אנשי תורה אחת אחת" ומונחים של יחזקאל שלושים ושבע יותר מדי ולא ללכת בדרך שלהם בטיול הזה, במקום טיפול ביהודה ואפרים כעובד יחד ו להיות אחד

Inclination #48

I need to be honest with many of you aspiring leaders in the Netzari Faith. It is something that is a 24/7 365 job, it is not a hobby, it involves a constant communication with the Father, it requires a great deal of sacrifice and the sacrifice is not only your time or resources the sacrifice is one that is missing out on many things that a majority of individuals take for granted. It is rather lonely at times too. But above all else it involves a slew of attacks that come your way, not physical not hurtful things being said to you and about you, it is not the gossip. It is the spiritual attacks from the enemy when you become effective and being able to change lives through the gifts YHWH has given you. If you are effective then you will be spiritually attacked and really frightened by them. I have spoken with many leaders today whom I know who are effective leaders and men and women of Elohim, whom have also been afflicted by the exact same things some I went to some came to me and some have left their leadership roles because they want to have a normal life without the attacks and without having to deal with the various things that come their way. I cannot do that, for my healing to take place I need to stay in the game and even after the healing takes place I need to continue on this path of self sacrifice, I wish I could even consider quitting but I can't, I would like to have a little bit of normalcy but I never will. This calling is too great and I need to continue on for the rest of my life. But if you are considering becoming a teacher or a leader, make sure to be sure you are doing it for all the right reasons consult your family and tell them what I have said and ask, "can you handle this?" Cause it will affect them too. So really consider this before you make the choice. Cause at times it can be almost unbearable but if you have a true calling, you will never be able to quit.

אני צריך להיות כנים עם במאי שלך מנהיגים שאפתנים באמונת נצרים. זה משהו שהוא ארבעה ועשרים שעות עבודה ביום שנה שלוש מאה שישים וחמישה יום בתוספת, זה לא תחביב, זה כרוך בתקשורת קבועה עם האבא, זה דורש מידה רבה של הקרבה והקורבן הוא לא רק שלך זמן או משאבי ההקרבה הוא אחד כי הוא מפספס הרבה דברים שרוב האנשים לוקחים כמובן מאליו. זה די בודד לפעמים יותר מדי. אבל מעל לכל דבר אחר זה כרוך בשורה ארוכה של פיגועים שמגיעים בדרך שלך, ולא דברים שלא פוגעים פסיים שנאמר לך ועליך, זה לא הרכילות. זוהי המתקפה הרוחנית מהאויב כשאתה הופך יעיל ולהיות מסוגל לשנות את חיי דרך ה' נתן לך המתנות. אם אתה יעיל אז אתה תהיה תקף מבחינה רוחנית וממש הפחיד אותם. יש לי דיבור עם היום מנהיגים רבים שאני מכיר שהם מנהיגים וגברים והנשים של אלוהים, שיש גם נגועים בדיוק את אותם דברים מסוימים אני הלכתי לכמה הגעתי אליי וחלקם עזב את תפקידם כמנהיגים אפקטיביים בגלל שהם רוצים יש חיים נורמלי בלי הפיגועים ובלי הצורך להתמודד עם הדברים השונים שמגיעים דרכם. אני לא יכול לעשות את זה, לריפוי שלי לקחת את המקום שאני צריך להישאר במשחק וגם אחרי הריפוי מתרחש אני צריך להמשיך בדרך זו של הקרבה עצמית, ברצוני אני יכול אפילו לשקול הפסקה אבל אני לא יכול, אני היה רוצה לקבל קצת נורמליות אבל אני לעולם לא יהיה. הייעוד הזה הוא גדול מדי, ואני צריך להמשיך עד סוף החיים שלי. אבל אם אתה שוקל להיות מורה או מנהיג, לוודא כדי להיות בטוח שאתה עושה את זה עבור כל הסיבות הנכונות להתייעץ המשפחה שלך ולספר להם מה שאמרתי ושואל, "אתה יכול להתמודד עם זה?" סיבה שזה ישפיע עליהם יותר מדי. אז באמת לשקול את זה לפני שאתה עושה את הבחירה. לגרום בזמנים הוא יכול להיות כמעט בלתי נסבל, אבל אם יש לך ייעוד אמיתי, אתה לעולם לא יהיה מסוגל להפסיק.

Inclination #49

Some people treat their walk in Torah and Messiah as a small 100 piece puzzle they have already assembled and they feel that they have completed their mission. The fact is our walk is made up of a constant stream of 1000 piece puzzles slowly being put together, and they are puzzles that we complete and often look back at as we start and progress of the next one. There is no end game in this walk, YHWH is always working and pruning certain parts of the garden that is our lives sometimes there needs some clean up work, some watering some weeds need to be pulled we need to take out things that can harm the crops etc. We must be mindful of this and always look to the next step

Inclination #50

A man's best blessing is that of his family, a man of YHWH's wife offers him the correction he needs but does not know he needs, the correction is so a man can show the world the person that he is, the part of him that his wife finds amazing and wants to be magnified so everyone can see her honor. The children are also a man's blessing because they help him maintain the innocence that in our world seems nonexistent but the children teach us men how to have the curiosity and the meekness and humbleness needed to be an effective servant to our Elohim. It is no coincidence that in the Biblical form of the trinity we have 3 as echad, as one who make up Elohim. We have the Father (YHWH), the comforter and the feminine aspect of Elohim (The Ruach HaKodesh) and the Son YHWH. Family is so deeply important, and the ideal of family so that we may be able to grow in our walk in Messiah and Torah, Baruch haShem

יש אנשים שמתייחסים להליכה שלהם בתורה ובמשיח כחידת מאה חתיכה קטנה שכבר הורכבו והם מרגישים שהם סיימו את משימתם. העובדה היא הטיול שלנו מורכב מזרם בלתי פוסק של חידות חתיכה לאט לאט להיות יחד, והם חידות שאנחנו שלמים ולעתים קרובות מסתכלים אחורה שאנחנו מתחילים והתקדמות של צד אחד. אין סוף משחק בטיול הזה, ה'תמיד עובדת וחלקים מסוימים גיזום של הגן, כי הוא חיינו לעתים יש צורך קצת עבודה לנקות, כמה להשקות כמה עשבים שוטים צריכים להיות משך אנחנו צריכים לקחת את דברים שיכולים להזיק גידולים וכו' אנחנו חייבים להיות מודעים לזה ותמיד נראים לשלב הבא

ברכה הטובה ביותר של גבר היא זה של המשפחה שלו, גבר של אשתו של ה'מציע לו תיקון שהוא צריך, אבל לא יודע שהוא צריך, את התיקון הוא כל כך גבר יכול להראות לעולם את האדם שהוא, חלק ממנו ש אישה מוצאת מדהימה והוא רוצה להיות מוגדל כך שכולם יכול לראות את הכבוד שלה. הילדים הם גם ברכתו של אדם משום שהם יעזרו לו לשמור על התמימות שבעולם שלנו נראה אפסי אבל הילדים ללמד אותנו גברים איך יש להם את הסקרנות וצניעות וענווה צריכה להיות משרת יעיל לאלוהים שלנו. אין זה מקרה כי בצורה המקראית של השילוש יש לנו שלוש כאחד, כאחד שעושה את אלוהים. יש לנו את האבא (ה'), שמיכה והיבט הנשי של אלוהים (רוח הקודש) וה' בנו. משפחה היא כל כך חשובה מאוד, ואת האידאל של משפחה, כך שאנו עשויים להיות מסוגלים לגדול בטיול ' שלנו במשיח ותורה, ברוך ה'

Inclination #51

I am getting a little tired of "wah wah wah my family thinks I am crazy cause I keep the Torah wah wah wah I am persecuted by slightly annoying comments wah wah wah" when you are over a year into your walk.....I start to loose a little bit of sympathy and I will tell you why cause at some point, you change your angle of witness and you are less rogue and more gentle, if you fail to reach this point then you have chosen to remain stuck where you are at. And psychologically speaking the reason many in the Hebrew Roots make these complaints about their daily dealings is so they can put on a perception that they are just like the Apostles and they want to have people tell them "oh you are so awesome in what you are doing". But it also touches on a deeper problem, I have seen people do this as well and to them "persecution" is someone disagreeing with them, but the deeper issue is they have also learned the body does not edify those within it, so some try the sympathy angle. And it is sad when brethren are breaking a very important commandment and lying because the body does not love and lift them up. I think their tactics are wrong and I do not agree with them, but I think we also must put a lot of the blame on ourselves as well and be honest and say, "well for a very long time it was 'me me me me" can we be honest and say that? We have so many curses to break within the Netzari Faith and in so little time, lets think about people, lets look at their situations, lets build them up so they do not sin.

Inclination #52

Say your Rabbi brought forth a Mitzvot to you to eat a hamburger, one goes to the local diner and orders a hamburger, and the other goes home and cooks a hamburger. The question is, which one fulfilled the Mitzvot? The fact is they both did. I think at times we have a hard time accepting the diversity in thought, angle, and how one goes about fulfilling the Mitzvot, and it is something we must get passed. It does not matter if you spend Shabbat at home or with a fellowship or if you spend it alone, each are fulfilling the Mitzvot. We all have the same goal and the same purpose which is to fulfill the Mitzvot. I think we must embrace the fact we are a body and all different parts of the body and be sensitive to each other's diversity on how to fulfill a Mitzvot, and that will come when we learn how to fulfill the two most important Mitzvot which is to love YHWH and love one another

Inclination #53

Remember if you have a family spend time with your family on Shabbat this is a key time for your children and they will take this time and carry it with them for the rest of their lives and it will help them understand how to teach their children when they are older. If you are not with your family spend this time in silence and listen to what YHWH wants to teach you, take this time to draw close to our Elohim and to have that one on one time and ask, Father mold me into the person you wish me to be, show me something I have never seen before and be silent and wait for His correction and for Him to show his love for you. I promise He will. We have all had a long week but Shabbat is a time of spiritual and physical healing, it is a time of growth and a time of taking

אומרים הרב שלך הביא לך מצוות לאכול המבורגר, אחד הולך למסעדה המקומית והזמנות המבורגר, והשני הולך הביתה ומבשל המבורגר. השאלה היא, איזה מהם מילא את המצווה? העובדה היא גם שהם עשו. אני חושב שיש לנו בזמנים קשה לקבל את הגיוון במחשבה, בזווית, ואיך אחד הולך על קיום מצוות, וזה משהו שאנחנו חייבים לקבל עברנו. זה לא משנה אם אתה מבלה את שבת בבית או עם חברותא או אם אתה מבלה את זה לבד, כל אחד מקיים את המצווה. לכולנו יש את אותה מטרה ואותה מטרה בו היא לקיים את המצווה. אני חושב שאנחנו חייבים לאמץ את העובדה שאנחנו גוף ואת כל חלקים השונים של הגוף ולהיות רגיש לגיונו של זה על איך למלא את המצווה, ושנבוא כאשר אנו לומדים כיצד לקיים את המצווה החשובה ביותר שתיים שבו היא אהבת ה' ואהבה אחד לשנייה

זכור, אם יש לך משפחה לבלות זמן עם המשפחה שלך בשבת זה זמן מפתח עבור הילדים שלך ושהם ייקחו את הזמן הזה ולשאת אותו איתם לשארית חייהם וזה יעזור להם להבין איך ללמד את הילדים שלהם כאשר הם מבוגרים יותר. אם אתה לא עם המשפחה שלך לבלות את הזמן הזה בשקט ולהקשיב למה ה' רוצה ללמד אותך, קח את הזמן הזה כדי להתקרב לאלוהים שלנו ויש שאף אחד בזמן אחד ולשאל, אב עובש אותי לאדם שאתה רוצה לי להיות, תראה לי משהו שמעולם לא ראיתי לפני כן ולשתוק ולהמתין לתיקון שלו ובשבילו להראות את האהבה שלו בשבילך. אני מבטיח הוא יהיה. היו לנו את כל שבוע ארוך, אבל שבת היא זמן של ריפוי רוחני ופיזי, זה זמן של צמיחה וזמן של לקיחה

baby steps in our walk in Torah and Messiah Yeshua. Instead of wishing to learn the technical aspects lets look at that relationship with the Father and for those who are alone, it will help you with your relationship with your future wife or husband. Shabbat is not just another day it is a marker in our lives every week and the change is initiated through the next week in our personal growth and within our families Shabbat shalom everyone

Inclination #54

I have been told at times I am give an "ear tickling messages", I tend to disagree, and I will tell you why even in the strictest for of Judaism you have not learned Torah until you have learned to have a relationship and have a love for YHWH our works are not our words brethren they are our actions. And when I say "our actions" I do not mean, "Oh look at me I am eating kosher aren't I awesome?" or "Look at me no one else is keep Shabbat around me but I am". That is not our works, it is not our deeds, that is not even faith when we have that attitude. The brutal truth is and ego thing, we choose not to speak of edification because it is the one thing the body is not achieving and it does not make us sound as "scholarly" as others thus the perception is "I cannot get linked on more markets unless I give such a scholarly teaching that will draw everyone's attention that proves I am right". Man, I am the one rabbi who will tell you if I was right all the time I would never learn. Many have a real problem with my edification message, they say I have become "too Christian" actually no, edification is a deep sod level, Jewish thing. I do not are about my popularity, I do not care about prestige I want to help change some lives and I want to teach people what they are not being taught. It is easy to parrot something that we read, many do it. I saw it when I worked in politics, you have these talking points that are hand crafted and you push push

צעדי תינוק בטיול שלנו בתורה ובמשיח ישוע. במקום לרצות ללמוד את ההיבטים הטכניים מאפשר להסתכל על מערכת יחסים שעם האב ועבור אלה שהם לבד, זה יעזור לך עם מערכת היחסים שלך עם אשתו לעתיד שלך או הבעל. שבת היא לא סתם עוד יום זה הוא סמן בחיינו בכל שבוע והשינוי הוא ביוזמת דרך בשבוע הבא בצמיחה האישית שלנו, ובתוך המשפחות שלנו שבת שלום לכולם

נאמר לי בזמנים שאני נותן "הודעות מדגדגות את אוזניים", אני נוטה שלא להסכים, ואני אגיד לך למה גם במחמיר ביותר ליהדות שלא למד תורה עד שלמדת לקיים יחסים ויש לי אהבת ה' לעבודות שלנו הן לא אחי המילים שלנו הם מעשינו. וכשאני אומר "הפעולות שלנו" אני לא מתכוון, "אוי אראה אותי אני אוכל כשר לא מדהים?" או "תראה אותי אף אחד אחר לא לשמור שבת סביבי אבל אני". כי הוא לא עובד שלנו, זה לא המעשים שלנו, שהוא אפילו לא אמונה, כאשר יש לנו את הגישה הזו. האמת האכזרית היא ודבר אגו, אנו בוחרים שלא לדבר על הקניית ערכים, כי זה הדבר היחיד שהגוף אינו השגת וזה לא עושה אותנו נשמעים כמו "מלומדים" כמו אחרים ובכך את תפיסתו "לא יכול לקבל המקושר על יותר שווקים, אלא אם כן אני נותן הוראה כזו מלומדת שימשוך את תשומת הלב של כולם שמוכיח שאני צודק". בנאדם, אני רב אחד שיגיד לך אם אני צודק בכל הפעם שאני לעולם לא אלמד. רבים מהם יש בעיה אמיתית עם הודעת הבהרה שלי, הם אומרים לי הפכו להיות "נוצרי מדי" בעצם לא, הקניית ערכים היא ברמת טפש עמוקה, דבר יהודי. אני לא נמצא על הפופולריות שלי, לא אכפת לי מיוקרה אני רוצה לעזור לשנות כמה חיי, ואני רוצה ללמד אנשים את מה שהם לא מלמדים. זה קל לתוכי משהו שאנו קוראים, רבים עושים את זה. אני ראיתי אותו כשעבדתי בפוליטיקה, יש לך נקודות שמדברות אלה, כי הם בעבודת יד ואתה דוחף לדחו

push till it becomes as popular as "Where's the beef?". However, I think I have a much harder job and I love it is and it is more fulfilling cause what I share is not ear tickling as some have said but rather I am doing the hard work by living it and having experiences and passing down the wisdom as opposed to parroting something in a text book. I refuse to pretend to be Frank Viola, Alexander Hislop, the Maharal of Prague or anyone else, my name is Christopher Fredrickson and I teach what I have lived, and experienced not simply what I have read and parroted to sound smart. If you want me to do that I could do it better than most and I could spin your head around with the books I have read and notebooks full of notes, but the question is...How does that help your walk by me trying to simply make you smart so you can play political debate with your faith? Fact is....it does not good for your walk and will not help you grow. I am here to change lives, not to be a parrot.

Inclination #55

I want to tell you all how important it is to speak life to everyone we come in contact with and how important it is to not focus on our former religious institutions. Many of those institutions, the focus on them, is why we do not see people growing in their walk in the Netzari faith. Each word that is not edifying is idle, and is in many ways a curse. We are supposed to bless. My goal, and it is exemplified in my Hebrew name, Eh'bed Baw'naw, is to edify the body give them a firm foundation in what the Torah is, who Yeshua is and to focus on the matters that pertain to feeling what many in the Hebrew Roots do not feel and they do not understand why, and that is the love of YHWH. Guys, we will move in a more confident manner and be that light to the world, if we make the choice to make sure every word is a word of

לדחוף עד שזה הופך להיות פופולרי כמו "איפה הבשר?". עם זאת, אני חושב שיש לי עבודה הרבה יותר קשה ואני אוהב את זה ואת זה יותר מממש את מה שיגרום לי לא לשתף את האוזן מדגדגת כפי שכמה אמרו, אלא אני עושה את העבודה הקשה של חיים בו ולחיות חוויות ועובר למטה חוכמה בניגוד לתוכי משהו בספר לימוד. אני מסרב להעמיד פנים שפרנק, אלכסנדר היסלופ, המהר"ל מפראג או כל אחד אחר, השם שלי הוא כריסטופר ואני מלמד את מה שיש לי בחיים, וחוויתי לא פשוט מה שקראתי וחזרתי כתוכי להישמע חכם. אם אתה רוצה שאני אעשה שאני יכול לעשות את זה טוב יותר מאשר רוב ואני יכול לסובב את הראש שלך מסתובב עם הספרים שקראתי ומחברות מלאות בהערות, אבל השאלה היא ... איך זה יעזור לך על ידי הליכתי מנסה פשוט לגרום לך חכם, כך שאתה יכול לשחק בויכוח פוליטי עם האמונה שלך? עובדה היא זה לא טוב לטיול שלך ולא תעזור לך לצמוח. אני כאן כדי לשנות את חייהם, לא להיות תוכית.

אני רוצה לספר לך את כל עד כמה זה חשוב לדבר חיים לכולם שאנחנו באים במגע עם ועד כמה זה חשוב לא להתמקד במוסדות הדתיים לשעבר שלנו. רבים מהמוסדות הללו, להתמקד בהם, ולכן אנחנו לא רואים אנשים הולכים וגדלו בהליכתם באמונת נצרים. כל מילה שאינה מחנך אינה פעילה, והיא במובנים רבים קללה. אנחנו אמורים לברך. המטרה שלי, וזה בא לידי ביטוי בשם בעברית, משרת שמצטבר הוא להבהיר את הגוף לתת להם בסיס מוצק במה שהיא בתורה, שהוא ישוע ולהתמקד בעניינים הנוגעים למה שרבים מרגישים ב שורשים עברי ולא מרגישים שהם לא מבינים למה, וזה האהבה של ה'. חבר'ה, נעבור בצורה בטוחה יותר ולהיות כי האור לעולם, אם אנחנו עושים את הבחירה כדי לוודא שכל מילה היא מילה של

edification and a word of life and to move forward instead of looking backwards. Do you realize that the Hebrew Roots are the only faith that teaches more on other religions than what it is we believe? This is a problem and if we learn edification and we learn to speak life, we will see miraculous things happen in the body and sickness will be 100% wiped out. Being a leader in the Netzari Faith (and I have learned to accept that role) I need to break the mold of what we are used to, especially when we are wrong, and that includes myself and when I am wrong. And first of all we cannot get anywhere or accomplish anything unless we learn to edify.

Inclination #56

I think family is the most important premise in learning and fulfilling the Mitzvot. Let me explain. The husband is to be the servant, he is the the one who protects, provides, and builds up his wife. The wife is the reflection of the husband, and he is her reflection, she is the corrector, she is the one who is the chessed of the home, while the husband protects she shows him the right way to do it and she is the protector of the children in this matter and her job is to keep the husband in check so that he is a good father and example. Now the children, they are the reminder to the parents of the way we must be when we approach Yeshua. They bring us wisdom by making us go back to the basics and to simplicity yet it is the wisdom of the parents that is passed down to them and it is a constant building chain. Does this not sound a lot like a checks and balance system that YHWH systematically created to keep our lives in perfect balance? Notice the 3 parts? The number 3 in the Scripture and in the Rabbinical texts symbolize unity and completeness, can a man be complete if he is alone? YHWH said no in Genesis,

הקניית ערכים ומילה של חיים ולנוע קדימה במקום להסתכל אחורה. האם אתה מבין כי השורשים העברי הם האמונה היחידה שמלמדת יותר על דתות אחרות ממה שזה שאנחנו מאמינים? זו בעיה, ואם אנחנו לומדים הבהרה ואנחנו לומדים לדבר חיים, אנו רואים את הדברים מופלאים קורים בגוף והמחלה תהיה במאה אחוז מחוסל. להיות מנהיג באמונת נצרים (ואני למדתי לקבל את התפקיד הזה) אני צריך לשבור את התבנית של מה שאנחנו רגילים, במיוחד כאשר אנחנו לא בסדר, וזה כולל את עצמי וכשאני טועה. וקודם כל אנחנו לא יכולים להגיע לשום מקום או לעשות שום דבר, אלא אם כן אנחנו לומדים להבהיר.

אני חושב שמשפחה היא הנחת היסוד החשובה ביותר בלימוד ובמילוי המצוות. תן לי להסביר. הבעל הוא להיות המשרת, שהוא זה שמגן, מספק, ובונה את אשתו. האישה היא ההשתקפות של הבעל, והוא ההשתקפות שלה, היא היא המתקן, הוא אחד שהוא החסד של הבית, ואילו הבעל מגן היא מראה לו את הדרך הנכונה לעשות את זה והיא היא המגן מהילדים בעניין זה ואת העבודה שלה הוא לשמור את הבעל בבדיקה, כך שהוא אביו ודוגמה טוב לכך. עכשיו ילדים, הם התזכורת להורים של הדרך בה אנו חייבים להיות כאשר אנו מתקרבים ישוע. הם מביאים לנו חכמה על ידי שהופך אותנו לחזור ליסודות ופשטות ועם זאת היא החוכמה של ההורים שהוא עבר למטה אליהם וזה הוא שרשרת בנייה מתמדת. האם זה לא נשמע הרבה כמו מערכת איזון ובלמים שנוצרו באופן שיטתי ה' כדי לשמור על חיינו באיזון מושלם? שים לב ל 3 החלקים? מספר 3 בכתבי הקודש ובטקסטים הרבניים מסמל את האחדות ואת השלמות, יכול אדם, להיות שלם אם הוא לבדו? ה' אמרה לא בספר בראשית

and notice he had a job to do. Men, we must realize our checks and balance system. Also let us look at the Father....Son.....and the Ruach HaKodesh, notice something here in Romans 2 the Ruach HaKodesh is referred to as "she" and in the Ruach's attributes of comforter, and the motherly side of YHWH what we see is that there is a family model right there that is our Elohim Echad. Amazing

Inclination #57

When you wake up in the morning you will have family members and friends calling and messaging wishing you a "Happy Easter" now there is a right way to handle this and a wrong way. Take the opportunity not to take away their shalom in what they do not know. Be the mussar (light and wisdom) to them graciously say "thank you" and gently tell them you do not celebrate that particular holiday and maybe share your experience with them with your Pesach Seder, tell them about the strips in the matzo and the holes and what it symbolizes as well as the bitter herbs, horseradish and the apple and the wine. Do not condemn them nor try and argue with them. Walk in maturity and love and give them something to think about in a kind and gentle way for next year. They will see your wisdom if you act in kindness

ושים לב שיש לו עבודה לעשות. גברים, עלינו להבין את מערכת שיווי משקל ובלמים. כמו כן לתת לנו להסתכל על האבא בן ורוח קודש, שים לב משהו כאן ברומאי 2 קודש הרוח המכונה "לה" ובתכונות של הרוח של שמיכה, ואת הצד האימהי של ה'מה שאנחנו רואים הוא שיש מודל משפחתי ממש שם שהוא אלוהים שלנו אחד. מפליא

כשאתה מתעורר בבוקר יהיה לך בני משפחה וחברים שקראו ומסרים מאחלים לך "חג הפסחא שמח" עכשיו יש דרך נכונה להתמודד עם זה ודרך הלא נכונה. קח את ההזדמנות לא כדי לקחת אותם בשלום את מה שהם לא יודעים. להיות המוסר (אור וחוכמה) אליהם באדיבות לומר "תודה" ולומר להם בעדינות שאתה לא חוגג את חג מסוים הזה, ואולי לחלוק את החוויה שלך איתם עם סדר פסח שלך, לספר להם על הרצועות במצה ואת החוריםומה שהוא מסמל, כמו גם את המרור, חזרת והתפוח והיין. לא לגנות אותם ולא לנסות ולהתווכח איתם. ללכת בגרות ואוהבים ולתת להם משהו לחשוב עליו בדרך טובה והעדינה לשנה הבאה. הם יראו את החוכמה שלך, אם אתה מתנהג בחסד

Inclination #58

Wisdom does not come from successes mainly, they mostly come from failures. If you want to learn from someone, find someone who is open about how they have fallen on their face time and time again and how they are able to analyze their mistakes and use them to help them do things differently the next time around. Test to see if they have, it is experiences and not books that bring the chain of events in our lives that make us better servants of the Father and able to walk closer to Yeshua. We have all experienced tragedy, some have grown stronger some have grown weaker. Often times things are not visible on the surface and we must get within the muck to gain that wisdom and do the hard work, yet not for wisdom's sake but for our sake in our journey within our walk. I am not the same guy I was a year ago, or even 6 months ago and I am constantly feeling like the numerous animals who shed their skin. But I like myself more now than I did 6 months ago, or a year ago, or 2 years ago and I think I have been able to use my experiences to help when I counsel people cause I have experienced almost anything you can think of good and bad and I have wrecked so many things in my past it is not even funny. Therefore I am able to look at the person as opposed to a text book answer and personally I find my past suffering to be the greatest gift cause I am able to pass on the things I have learned in those experiences to others to allow them to get out of their bad situations and I find it as a blessing to be honest

החוכמה לא באה מהצלחות בעיקר, הם באים בעיקר מכישלונות. אם אתה רוצה ללמוד ממישהו, למצוא מישהו שהוא פתוח על איך שהם נפלו על הפנים שלהם פעם אחר פעם, ואיך הם יכולים לנתח את הטעויות שלהם ולהשתמש בהם כדי לעזור להם לעשות את הדברים אחרת בפעם הבאה. מבחן כדי לראות אם יש להם, זה חוויות, ולא ספרים שמביאים את השתלשלות אירועים בחיינו שגורמים לנו משרתים טובים יותר של האב ומסוגלים ללכת יותר קרוב לישוע. יש לנו את כל הטרגדיה המנוסה, חלקם התחזקו קצת גדלו חלש יותר. פעמים רבות דברים אינם גלויים על פני השטח ואנחנו חייבים לקבל בתוך הרפש כדי להשיג חוכמה ושלעשות את העבודה הקשה, ובכל זאת לא למען החוכמה אלא למעננו במסע שלנו בתוך את הטיול. אני לא אותו הבחור שהייתי לפני שנה, או אפילו לפני שישה חודשים ואני כל הזמן מרגיש כמו בעלי חיים הרבים שהשילו את העור שלהם. אבל אני אוהב את עצמי יותר עכשיו ממה שעשיתי לפני שישה חודשים, או לפני שנה, או לפני שנתיים, ואני חושב שאני כבר יכול להשתמש בניסיון שלי כדי לעזור לי אנשים כאשר המועצה לגרום אני חוויתי כמעט כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו טובורע, ויש לי כל כך הרבה דברים הרס בעבר שלי הוא לא זה אפילו מצחיק. לכן אני מסוגל להסתכל על האדם בניגוד לתשובת טקסט ספר ואופן אישי אני מוצא את הסבל שלי בעבר להיות גורם המתנה הגדול ביותר שאני יכול להעביר הלאה את הדברים שלמדתי בחוויות אלה לאחרים כדי לאפשר להם לקבל מתוך המצבים הרעים שלהם ואני מוצא את זה כברכה להיות כנים

Inclination #59

I want to take on this "LORD = Baal" controversy. As you all know I know Hebrew and Aramaic. And in both of those languages you have one word for many things such as the word "miltha" which is commonly translated as "light" also means "manifestation" Instance" and "substance". The same is true with the word Baal, is it the name of a deity yes, but it is also the word used in many other places in the original Hebrew texts for "husband" and also the same word for "master". If your Hebraic translations say "husband" or "Master YHWH (or any other tetragramiton you use for the name) the word used there is "baal" it is not mutually exclusive to a deity. And yes in greek the word would be "Lord" which is also a greek term for "master" or "husband". There is NOTHING wrong with using the word "Lord", a person who uses the word Lord as a title or in any other way is not paying homage to another god (and someone is going to attack me for using that word too I am sure). Is my God my Master? You are darn right He is, so I will start to use the word Lord right now to break this stigma. I have a responsibility to do so given the position I am in as a radio and tv show host, as an author and as a traveling speaker. It is time to silence the armchair experts for attacking people for using that word. Those who actually know Hebrew and Aramaic, and not those who pretend to know the argument is ridiculous.

אני רוצה לקחת על עצמו "יהוה = הבעל" מחלוקת זו. כפי שכולכם יודעים שאני יודע עברית ובארמית. וגם מאותם בשפות שיש לך מילה אחת לדברים רבים, כגון המי" אשר תורגם בכינויו "אור" פירושו גם במופע "ביטוי" "ו" חומר ". הדבר נכון גם עם המילה הבעל, הוא זה שמו של אלוהות, כן, אבל זה גם המילה בשימוש במקומות רבים אחרים בטקסטים המקוריים בעברית עבור "בעלה" וגם באותה המילה עבור "אמן". אם התרגומים העברי שלך אומרים "בעלי" או "האדון ה' (או כל אחר אתה משתמש לשם) המילה המשמשת יש "הבעל" זה לא סותרים לאלוהות. וכן ביוונית במילה תהיה "אדון" שהוא גם מונח יווני "אב" או "הבעל". אין שום דבר רע בשימוש במילה "אלוהים", אדם שמשמש במילה אלוהים ככותרת או בכל דרך אחרת שאינו חולק כבוד למשנהו אלוהים (ומישהו הולך לתקוף אותי על שימוש במילה שגם אני בטוח). האם האלוהים שלי הורים שלי? אתה לעזאזל הוא צודק, אז אני אתחיל להשתמש במילה אלוהים עכשיו לשבור הסטיגמה הזו. יש לי אחריות לעשות זאת בהתחשב במצב שאני ברדיו וכמנחת תכנית טלוויזיה, ככותב וכרמקול נסיעה. הגעתי הזמן להשתיק את מומחי כורסת לתקוף אנשים על שימוש במילה הזאת. מי שבאמת יודעים עברית ובארמית, ולא מי שמתיימרים לדעת את הטיעון מגוחך.

Inclination #60

Am I against prophecy teachings? Not per say, but I must ask this find as many prophecy series as you can and try to find me at least two who agree with each other. Fact is you won't find two who agree with one another. There are thousands of series on Revelation, Daniel's timeline etc and not a single two teachers agree. And many have been given "a revelation from Hashem" and even those kats aren't agreeing. Here is the real purpose of this post.

We can entertain ourselves with predictions of times events, the players in the prophecies etc and it is very similar to my past in politics, you spend a lot of time advocating and analyzing and BAM you spend all this time trying to figure something out and strategizing etc and it never comes out like you planned.

Should this not be an indication that what we must be focusing on is our walk, is Yeshua gonna say, "hey dude good job you figured it all out" I mean is this a mitzvos that we were handed down somewhere that I am just not seeing? Let us focus instead on our walk so that if things happen in our lifetime then at least we will be prepared as a body to walk in the protection of the ketubah handed down to us at Sinai cause the fact is Hashem will protect us based upon that and not in what we have stock piled. I think we take away from His Majesty when we go and think we are in control and He is far away from us when He makes Himself very apparent in being here with us when we see He put a part of Himself into each of us and into each part of His Creation. Trust me brethren we will be protected and it will not be focusing on imaginary or real evil (the reason I say imaginary is because of the goofy conspiracy theories out there) but we are protected under our marriage contract when we are instead dedicated to the One we signed the contract with. Focus not on evil for Yeshua said, "where your treasure is is where your heart is" you focus on evil,

האם אני נגד תורתו נבואה? לא לכל אומר, אבל אני חייב לשאול את זה למצוא את סדרה כמה שנבואה כפי שאתה יכול ולנסות למצוא לי לפחות שניים שמסכימים אחד עם השני. עובדה היא שלא תמצא שניים שמסכימים אחד עם השני. ישנם אלפי סדרה על התגלות, וכו' ציר הזמן של דניאל ולא שתי מורות בודדות מסכימים. ורבים מהם קיבלו "גילוי מהקב"ה" ואפילו כץ אלה. אינם מסכים. כאן היא המטרה האמיתית של הפוסט הזה.

אנחנו יכולים לשעשע את עצמנו עם תחזיות של אירועי פעמים, שחקניה וכו' נבואות וזה מאוד דומה לשלי בעבר בפוליטיקה, אתה מבלה הרבה זמן מטיפים וניתוח ובוט אתה מבלה את כל הזמן הזה מנסה להבין משהו ואסטרטגיות וכו' וזה אף פעם לא יוצא כמו שתכננת.

זה לא צריך להיות אינדיקציה כי מה שאנחנו חייבים להיות התמקדות הוא הטיול שלנו, הוא ישוע הולכים להגיד, "היי אחי עבודה טובה שהבנת את כל זה" אני מתכוון האם זה מצוות שנמסרנו באיזה מקום שאני פשוט לא רואה? תנו לנו להתמקד בטיול שלנו, כך שאם דברים קורים בחיינו אז לפחות שיהיו מוכנים כגוף ללכת בהגנה על כתובה שנמסרה לנו במעמד הר סיני לגרום העובדה היא האשם יהיה להגן עלינו שמבוסס על ולא במה שיש לנו נערמו מניות. אני חושב שאנחנו לוקחים ממנו הוד מלכותו כאשר אנחנו הולכים וחושבים שאנחנו נמצאים בשליטה, והוא רחוק מאתנו, כאשר הוא עושה את עצמו מאוד ברור בהיותו כאן איתנו, כאשר אנו רואים הוא הכניס את עצמו לחלק מכל אחד מאיתנו ואל כל חלק מהיצירה שלו. תאמין לי אח שיהיו מוגן וזה לא יהיה התמקדות ברע דמיוני או אמיתי (הסיבה שאני אומר היא דמיוני בגלל תאוריות קונספירציה הדביליות בחוץ), אבל אנחנו מוגנים תחת חוזה הנישואין שלנו, כאשר אנו מחויבים במקום לאחת אנחנו חתמנו על החוזה עם. להתמקד לא ברוע לישוע אמר, "שבו האוצר שלך הוא מקום, שבו הלב שלך הוא" לך להתמקד ברע

real or imaginary, then your treasure is with evil and the real evil of things spiritually will influence you and cause a Yetzer Hara within you. This is why Paul said what he said in Philippians 4:8. And believe me your New Testament is equally as authoritative as the Old Testament. It is not "commentary" as some have claimed we have one book which is the entire Scripture and it is equal weights and measures cause there is no conflict or division within the two and not a single contradiction. Be still and know God is who He is.

Inclination #61

Wanna see people grow in Torah and Messiah? Honor Hashem, your spouse, friends, and those whom you do not even know in your actions. An anvil over the head is what caused Will E Coyote to get that knot on his head each and every time. Brethren, we must really step up to the plate, and think that considering it is written:

"and from Y'shua the Mashiyach, the Witness, the Faithful, the First-born of the dead, and the Prince of the kings of the earth; who has loved us, and released us from our sins by his blood; and has made us a Kingdom of priests to Elohim the Father: to whom be glory and power, for ever and ever.

Amen"

(Revelation 1:5-6)

Why do we act not as the servants that kings and priests are called to be? Instead we act at times like judges, prosecutors and juries. Notice that the role of king and priests are very synonymous, they must honor God who gave them authority to serve the people, they must honor their queen or spouse, they must honor those they are in contact with and they

אמיתי או מדומה, ואז האוצר שלך הוא עם רוע והרשע האמיתיים דברים רוחני ישפיע עליך ולגרום ליצר הרע בתוכך. זו הסיבה שפול אמר את מה שהוא אמר בהפיליפים פרק ד פסוק שמונה. ותאמינו לי הברית החדשה שלך היא לא פחות סמכותית כמו בברית הישנה. זה לא "פרשנות" כפי שכמה טענו שיש לנו ספר אחד שהוא כולו הקודש וזה גורם למידות ומשקלות שאין סכסוך או חלוקה בשתיים ולא סתירה אחת שווים. להיות בשקט ויודע שאלוהים הוא מי שהוא

רוצים לראות את אנשים לגדול בתורה ומשיח? כבד את ה', בת הזוג שלך, החברים, ואת מי שאתה אפילו לא יודע בפעולות להשיג E Coyote שלך. סדן על הראש הוא מה שגרם להאם קשר שעל ראשו וכל אחד בכל הפעם. אחי, אנחנו חייבים באמת: להגביר את הצלחת, וחושבים ששוקלים את זה כתוב

ומישוע משיח, עדים, נאמן, בכורו של המת, ונסיך של מלכי" הארץ; שאהב אותנו, ושחררתי אותנו מכל חטאינו על ידי הדם שלו, והפך אותנו ממלכת הכוהנים לאלוהים אב. למי יהיה " תהילה וכוח, לעולם ועד אמן

(אחד פסוקים התגלות פרק חמש עד שש)

למה אנחנו מתנהגים לא כמשרתים שהמלכים וכוהנים נקראים להיות? במקום זאת אנו פועלים בזמנים כמו שופטים, תובעים ומושבעים. שים לב כי תפקידיו של המלך וכוהנים הם מאוד זהים, הם חייבים לכבד את אלוהים שנתן להם סמכות כדי לשרת את העם, הם חייבים לכבד את המלכה או בן הזוג שלהם, הם חייבים לכבד את אלה שהם נמצאים בקשר עם והם

honor those with whom they have authority over though they have never met them. Think of the countless people with whom David defended whom he had never met when he would go into battle, think of the billions of people Yeshua our Messiah gave up his life for and is he not our Melek (King)?

We are to be protectors of one another and let us see who Paul says we need protection from:

"For our conflict is not with flesh and blood but with principalities and with those in authority, and with the possessors of this dark world, and with the evil spirits that are under heaven"
(Ephesians 6:12)

So the question is do we ward off evil with an inclination that is a mirror of itself? Or does the antithesis of evil need to be used to combat evil? Does a doctor cure a snake bite with having another snake bite the person bit? Of course not, he uses an anti-venom. So to combat evil what do we use? Well the answer seems rather obvious, or it should, the answer is always honor and shalom.

לכבד את אלה שאיתם יש להם סמכות על אף שמעולם לא פגשו אותם. תחשוב על האנשים שאיתו אין ספור דוד מגן מי שמעולם לא פגש בו הייתי לצאת לקרב, חושב על מיליארדי אנשים ישוע (המשיח שלנו נתן את חייו ולהוא שהוא לא שלנו מלק (המלך

אנחנו צריכים להיות מגינים של עוד אחד ותן לנו לראות שפול
אומר שאנחנו זקוקים להגנה מ

לסכסוך שלנו היא לא עם בשר ודם, אלא עם נסיכויות ועם"
בעלי סמכות, ועם בעלים של העולם האפל הזה, ועם את הרוחות
הרעות, כי הם
" תחת שמים
(פרק פסוק אפסיים שש עשר)

אז השאלה היא האם אנחנו להדוף את רוע עם נטייה שהוא
מראה של עצמו? או שהאנטיתזה של רוע צריכה להיות בשימוש
כדי להילחם ברוע? האם רופא לרפא הכשת נחש עם בעל נחש
אחר לנשוך את האדם קצת? כמובן שלא, שהוא משתמש נגד
ארס. אז כדי להילחם ברוע מה שאנחנו משתמשים? ובכן
התשובה נראית די ברורה מאליו, או שהוא צריך, התשובה היא
תמיד לכבד ושלום.

**Make Sure to Check Out Christopher's
Websites at:**

www.NazareneMedia.net

and

www.YeshuaCast.com